

2.2.3.2

Κοσμά του Αιτωλού
Διδαχές

A

...Είσι και εσό, χριστιανέ, πρέπει να την χαίρεσαι την γυναίκα σου και να την αγαπάς ωσάν ούντροφόν σου και να μην την αποχάθεσαι ωσάν σκλήβαν σου, διατί και αυτή πλάσμα Θεού είναι ωσάν και εσό, τον Θεόν πατέρα του λέγεις και εσή, πατέρα του λέγει και αυτή, μίαν πλοτινέ έχετε και οι δύο, ένα βάπτισμα, ένα Ευαγγέλιον, μίαν αγίαν Κοινωνίαν, έναν Παράδεισον έχετε να απολαύσετε. Δεν την έχει ο Θεός κατάπτερην από εσένα, δια τούτο δεν την έκαμεν από τα ποδάρια, δια να ήτη την καταφρονά ο ἄνδρας, αλλ' οὐτε πάλι την έκαμεν από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά αυτή τον ἄνδρα; αλλά την έκαμεν από την πλευράν, ἥγονταν από την μέσην, δια να την ἔχῃ σύντροφόν του και της εμφύτησε και ιδιαν ψυχήν, ωσάν και του ανδρός...

Μενούνου Ι. Β., *Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές*, εκδ. 2^η, Τήνος,
Αθήνα 1979, σ. 164.

2.2.3.5. Γυναίκες στο Αρχαντιστάν του σήμερα
Γυναίκες ενός κατώτερου Θεού.

...Απ' όταν πήραν στα χέρια τους την εξουσία της Kabul οι ισλαμιστές Ταλιμπάν, το Σεπτέμβριο του 1996, επέβαλαν μια σειρά «αρχών» και «ηθικών» μέτρων στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της πόλης: τις γυναίκες.

Από τότε οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να φορούν κάθε φορά που βγαίνουν έχω από το σπίτι τους, ένα ολόσωμο κάλομμα που σκεπάζει το σώμα και το κεφάλι με σκοκό να τις «προστατέψει» από απαγορευμένα βλέμματα που σύμφωνα με τους μαχητές Ταλιμπάν, «είναι ενάντια στα όσα υπαγορεύει η θρησκεία». Οι γυναίκες, επιτρέπεται να κυκλοφορούν δημόσια μόνον όταν συντρέχει σημαντικός λόγος και υπό τη συνοδεία πάντα ενός αρσενικού μέλους της οικογένειας. Επιπλέον έχασαν ξαφνικά το δικαίωμά τους να εργάζονται άλλα και να μορφώνονται. Αντό σήμανε αυτόματα το κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων για τις γυναίκες, που παρέμειναν ωστέ το ανοιχτά για τους ανδρικό πληθυσμό.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, το Υπουργείο Υγείας της χώρας εξέδωσε και απέστειλε εγκύκλιο προς όλα τα νοσοκομεία της πόλης, από τα οποία ουσιαστικά ζητούσε να απαγορεύσουν την είσοδο των γυναικών αλλά και των γοναικείου ιατρικού και άλλου προσωπικού που εργάζονται σε αυτά. Σε αυτό το κείμενο, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι στο εφεζής το νοσοκομείο Ράμπτια Μιάλκι, θα είναι το μοναδικό νοσηλευτικό κτίριο που θα έχει το δικαίωμα να δέχεται γυναικες ασθενείς

από την πρωτείσσα. Στη διάρκεια των εργασιών μόνο η «κεντρική πόλιδιλινική» χωρητικότητας 45 κλινών θα εξυπηρετούσε το σύνολο των ασθενών στην Kabul.

Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει πολό σοβαρές συνέπειες από την παράλογη εφαρμογή αυτής της στρατηγίας, καταγγέλλοντας οι ομάδες των εθελοντών. Το Υπουργείο, ανακοίνωσε ότι μόνο τα επείγοντα περιστατικά θα γίνονται δεκτά. Ο Υπουργός Υγείας, Μολάχ Αμπάς, δεν έκανε ζεκάθαρο τη εννοεί με τον όρο «επείγοντα παθολογία» καθώς, επίσης, δεν κατέστησε σαφή τη κριτηρία νοσηλείας.

Δεν είναι εύκολη υπόθεση να είσαι γιατρός στην Kabul... Ένας γιατρός που εργάζεται σε ένα από τα πιο μεγάλα νοσοκομεία, δημιουργείται ότι το να εξασκείς την ιατρική σε γυναίκες είναι κάπι εξαιρετικά επικίνδυνο. Φοβούμενος να μην πιστεύει «επ' αποφόρω» την ώρα που περιέθαλπε γυναίκες έβαζε στην είσοδο του ιατρείου μια νοσηλεύτρια και «κράταγε τούλιες». Λέει επίσης, ότι δεν μπορούσε να φροντίσει μια γυναίκα με εγκώμια που είχε καιεί κατά 80%, απ' τη στιγμή που εκείνη δεν μπορούσε να σηκώσει το τσαντόρ, κάπι που απαγορεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Ταλιμπάν.

Ένας χειρουργός του νοσοκομείου Άλι Αμπάντ, βρέθηκε με σπασμένο χέρι μετά από επίθεση που δέχτηκε από Ταλιμπάν. Μόλις είχε εγχειρήσει μια γυναίκα επεγρόντως, αφού της είχε απαγορεύθει η είσοδος σε πολλά νοσοκομεία της πόλης.

Το ίσως πιο σημαντικό σημείο στην ιατρική στην Kabul είναι ότι δεν υπάρχει άρρενος γιατρός που να σηκώσει το τσαντόρ της γυναίκας του.

2.2.3.3 Το προικοδοτικό σύστημα και η γυναικεία ταυτότητα στην κυπρακή ύπαιθρο.

Η προίκα αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή λειτουργίας των θεσμού της πατριαρχίας, μέσω της οποίας καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των κυρίων γυναικών. Επιπλέον, το προικοδοτικό σύστημα αποτελεί παράδειγμα της εμπλοκής της Εκκλησίας στη συγκρότηση της ταυτότητας και του βίου ενός ατόμου, μέσω τελετουργιών και εθίμων.

Επιβάλλει ένα φυγκεκριμένο ιδεώδες σύμφωνα με το οποίο οφείλονταν να εξελιχθούν τα γεγονότα: «Οι διαστραγματεύσεις για τον καθορισμό της προίκας διεξάγονται από τους δύο αρχηγούς των οικογενειών με τη βοήθεια ενός μεσολαβητή» επίσης «το προικοσύμφωνο πρέπει να υπογράφει παρόντα: τον περέα πριν από τους αρραβώνες και σε ορισμένες περιπτώσεις πριν από την τελετή του γάμου».

Σύμφωνα με το ιδεώδες αυτό, παρουσία όλων των εγδιαφερομένων μέρών, ο μνηστήρας καλείται να δηλώσει: «Μακάρι να μη χρειάστει ποτέ να ανοιξουμε από το συμβόλαιο», τη στιγμή που θα πάρνει στα χέρια του το μοναδικό αντίγραφο το οποίο θα φυλάξει για τη δική του αποκλειστικά χρήση. Η διαδικασία αυτή έχει κατατίθεται να αποτελεί «κοινό τόπο»: «Η προίκα είναι απαραίτητη, τι είδος γάμος μπορεί νηγεί χωρίς προίκα;» ή ακόμα καλύτερα «Είναι απαραίτητο να δίνεται προίκα στην κόρη και να επιβεβαιώνεται με συμβόλαιο, για να είναι ο μνηστήρας ήσυχος ότι θα τηρηθούν οι υποχέσεις».

Ο γάμος από συνοικέσιο – ακόμα και με τη σημερινή τροποποιημένη μορφή του – μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται στενά με το προικοδοτικό σύστημα, ακριβώς γιατί γάμος και προίκα αποτελούν μέρος του οικογενειακού μηχανισμού, που επηρεάζει σε βάθος την ταυτότητα των κυρίων γυναικών...

Ρούσσου Μ., Το προικοδοτικό σύστημα και η γυναικεία ταυτότητα στην κυπριακή ύπαιθρο, στο Οικογένεια και Περτουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, Επιμ. Μαροπούλου Μαρ.-Ιστικοπούλου Δήδ., Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα 1994, σ.σ. 287-288.

Η θέση της γυναίκας καθ' οδόν προς την ισότητα

Της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη

Η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία είναι προνομιακή ή επιβαρυμένη; Μετά από αιώνες αιώνων, η γυναίκα στις αρχές του 19ου αιώνα κατάκτησε δικαίωμα και μέρισμα στις εργασιακές υποχρεώσεις, ισότητα στην πολιτική σκηνή, ενώ συνεχίζει να παραμένει ο στυλοβάτης της οικογενειακής εστίας, φέροντας στους ώμους της την υποχρέωση να είναι γυναίκα, μάννα, εργαζόμενη. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς οδηγήθηκε η γυναίκα στην κοινωνική απελευθέρωση αλλά και στην πολλαπλή δουλεία της σε ένα σύστημα, που τελικά δεν συγχωρεί την ισότητα.

Ο κανόνας στις παραδοσιακές κοινωνίες μέχρι το 19ο ήταν ότι η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άνδρα και ανήκε στην εξουσία του. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε τον 19ο αιώνα όταν η γυναίκα άρχισε να εργάζεται έξω από το σπίτι. Παρά τις άθλιες συνθήκες δουλειάς, το εξοντωτικό ωράριο και την απάνθρωπη μεταχείριση άρχισε να κατακτά τη θέση της στην κοινωνία. Στην Ελλάδα, το 1868-1870 η Αιμιλία Κτενά και η Καλλιρρόη Κεχαγιά ζήτησαν ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Το 1930, μετά από σκληρούς αγώνες των γυναικών και ύστερα από πολλές συζητήσεις, δίνεται στην Ελληνίδα το δικαίωμα ψήφου υπό όρους.

- α) Μόνο για τις δημοτικές εκλογές.
- β) Μόνο για να εκλέγει, όχι να εκλέγεται.
- γ) Μόνο οι εγγράμματες είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν.
- δ) Μόνο όσες ήταν πάνω από 30 χρονών.

Αλλά το 1930 το 70% των γυναικών στην Ελλάδα, άνω των 30 χρονών, ήταν αναλφάβητες. Επρόκειτο λοιπόν για καθαρή κοροϊδία.

Το 1934 οι γυναίκες καλούνται να ψηφίσουν, για πρώτη φορά, στις δημοτικές εκλογές. Στις εκλογές εκείνες, ψήφισαν μόνο 240 γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Οι εκλογές ήταν οι πρώτες στην ιστορία του τόπου, όπου οι γυναίκες, έστω και υπό όρους, είχαν το δικαίωμα ψήφου. Μερικά χρόνια αργότερα, μέσα στην κατοχή, στην ελεύθερη Ελλάδα άναγγωρίζεται τυπικά και ουσιαστικά η ισότητα της γυναίκας. Έτσι, για πρώτη φορά οι γυναίκες έχουν ίσα πολιτικά δικαιώματα με τους άνδρες.

Στις 23 Απρίλη του 1944 γίνονται οι πρώτες εκλογές στην ελεύθερη Ελλάδα και στο Εθνικό Συμβούλιο (Βουλή) εκλέγονται οι πρώτες γυναίκες βουλευτές: Χρύσα Χατζηβασιλείου, Μαρία Σβώλου, Καίτη Νισύριου-Ζεύγου, Μάχη Μαυροειδή, Φωτεινή Φιλιππίδη.

Στα σημερινά χρόνια τώρα, ανεργία, αναλφαβητισμός, κακοποίηση πλήττουν τις γυναίκες ακόμη και στις αναπτυγμένες χώρες.

Η ανεργία κυρίως τις γυναίκες ενώ ο μισθός όσων γυναικών δουλεύουν φτάνει τα δύο τρίτα του μισθού των ανδρών.

Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο για τη γυναικεία χειραφέτηση. Όμως, σύμφωνα με στοιχεία της Unesco 600.000.000 γυναίκες παραμένουν αναλφάβητες (δύο στους τρεις αναλφάβητους είναι γυναίκες). Μόλις το 60 % των γυναικών φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κάτω από 15% στη δευτεροβάθμια. Τα κορίτσια εγκαταλείπουν το σχολείο για να αναλάβουν οικιακές εργασίες, να γίνουν σύζυγοι και μητέρες.

Εκατομμύρια ανήλικα κορίτσια εξωθούνται σε καταναγκαστικό γάμο στο Κογκό, τη Νιγηρία, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Ιράκ.

Η εκπροσώπηση των γυναικών στην επιστήμη είναι και παραμένει πολύ χαμηλή. Ενώ κάθε χρόνο αποφοιτούν από τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια περισσότερες γυναίκες από άνδρες, πολύ λίγες καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κάνουν επιστημονική καριέρα. Στις υποβαθμισμένες κοινωνίες, οι γυναίκες «παγιδευμένες» στη φτώχεια, στην καταπίεση, στην άγνοια, ζουν σ' έναν κόσμο που τις μεταχειρίζεται σαν κατώτερα όντα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η θία ενάντια στις γυναίκες αποτελεί δυστυχώς ακόμη και σήμερα, διαδεδομένη μάστιγα και μάλιστα όχι μόνο στις υποβαθμισμένες κοινωνίες.

Η έκθεση της Unicef για τις κακοποιημένες γυναίκες δίνει ανατριχιαστικές εικόνες σε όλο τον πλανήτη:

- Μία στις πέντε γυναίκες παγκοσμίως πέφτει καθημερινά θύμα κάποιας μορφής κακοποίησης.
- Κάθε μέρα 14 γυναίκες θανατώνονται από γονείς ή συγγενείς επειδή «ατίμασαν» την οικογένειά τους.
- Στις ΗΠΑ μία γυναίκα κακοποιείται κάθε εννιά λεπτά.
- Στη Σουηδία μία γυναίκα κακοποιείται μέχρι θανάτου κάθε δέκα μέρες.
- Στη Λ. Βρετανία μία γυναίκα δολοφονείται κάθε τρεις μέρες.
- Στην Ινδία το 40% των παντρεμένων γυναικών ξυλοκοπείται ενώ 5.000 γυναίκες πεθαίνουν ετησίως στο Βωμό των προκαταλήψεων.
- Στην Αίγυπτο το 35% των γυναικών κακοποιούνται καθημερινά από το σύζυγό τους.
- Στο Πακιστάν, το 1997 θανατώθηκαν περισσότερες από 300 γυναίκες για λόγους τιμής.
- Στο Μπαγκλαντές είναι νομικά κατοχυρωμένο το να ρίχνει κάποιος οξύ στο πρόσωπο μιας γυναίκας.

Όμως οι πραγματικοί αριθμοί παραμένουν άγνωστοι. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται μόνο στις επίσημες καταγγελίες. Ο φόβος της κατακραυγής οδηγεί τις περισσότερες γυναίκες στη σιωπή....

Επομένως, δύο αιώνες και Βάλε από την χειραφέτηση της γυναίκας, οι δυτικές κοινωνίες την απομυζούν σε όλο το φάσμα των ρόλων της, ενώ οι τρίτες χώρες ακόμη την μεταχειρίζονται ως res, δηλαδή ως πράγμα.