

## Η αξία της γλώσσας και η ανάγκη διατήρησής της.

- Η γλώσσα είναι το μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων.
- Είναι οι άνθρωποι.
- Είναι ο πολιτισμός τους.
- Η συλλογική μνήμη τους.
- Το όργανο με το οποίο στοχαζόμαστε και οικοδομούμε την αντίληψή μας για τον κόσμο.
- Όταν χάνεται μια γλώσσα χάνεται ένας πολιτισμός.
- **Όλες οι γλώσσες είναι δυναμικές, δηλαδή εξελίσσονται.** Ακολουθούν την εξέλιξη των κοινωνιών. Εξελίσσονται για να υπηρετήσουν τις νέες ανάγκες και συνθήκες της πραγματικότητας. Νέες λέξεις δημιουργούνται καθικάποιες παλιές χάνονται.

**Για να σωθεί ένας πολιτισμός πρέπει να διατηρήσει ζωντανή τη γλώσσα του.**

**Η ελληνική γλώσσα επιβιώνει εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Αποτελεί μοναδικό παράδειγμα γλώσσας με αδιάκοπη ιστορική συνέχεια.**

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός επηρέασε την παγκόσμια σκέψη και οδήγησε σε έναν οικουμενικό πολιτισμό. Οι φιλοσοφία, η δημοκρατία, η ελευθερία, η επιστήμη, το θέατρο, η τέχνη, και ο αθλητισμός είναι συνυφασμένα με την ελληνική σκέψη και την ελληνική γλώσσα.

**Η εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μας δίνει τη δυνατότητα:**

- να ερμηνεύσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερά τη νεοελληνική γλώσσα,
- να εμβαθύνουμε στις έννοιες των λέξεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά,
- να κατανοήσουμε τη μητρική μας γλώσσα,
- να αναγνωρίσουμε την αξία της,
- να αγωνιστούμε για τη διατήρησή της,
- να ανακαλύψουμε τις ρίζες της ύπαρξής μας,
- να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τα σημαντικά κείμενα των προγόνων μας που είναι διαδεδομένα παγκοσμίως,
- να αναγνωρίσουμε την αξία της ιστορίας μας και να αποκτήσουμε εθνική ταυτότητα.

**Σήμερα η ανάγκη γνωριμίας με τη γλώσσα μας και η εμβάθυνση στις έννοιες των λέξεων είναι ακόμη μεγαλύτερη, εξαιτίας του ότι οι νέοι κατακλύζονται καθημερινά από τις αγγλικές λέξεις με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τις αντίστοιχες ελληνικές ή να αρνούνται συνειδητά ή ασυνείδητα να τις χρησιμοποιούν.**

**Συμπληρώστε και εσείς παρακάτω μερικούς λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη σας είναι απαραίτητο να μελετήσουμε σε βάθος την ελληνική γλώσσα.**

**Γλώσσα:** κώδικας επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τα μέλη μιας κοινότητας για την αμοιβαία κατανόηση.

Η γλώσσα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της ιστορικής συνείδησης και συνέχειας ενός έθνους και δργανού του πνεύματος και της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου. Όπως γράφει ο Wittgenstein, «τα όρια του κόσμου μας ορίζονται από τα όρια της γλώσσας μας».

«Γλώσσα δεν είναι αράδιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή ψυχών».

(M. Τριανταφυλλίδης)

## Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γλώσσα, ως εργαλείο σκέψης, έκφρασης και επικοινωνίας των ανθρώπων, συνιστά συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και συνεκτικό παράγοντα της φυσιογνωμίας κάθε έθνους. Ειδικότερα, η γλώσσα αποτελεί:

### 1. Μέσο έκφρασης και επικοινωνίας

- Παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εξωτερικεύει με ακρίβεια και σαφήνεια τα συναισθήματα και τις ιδέες του.
- Ικανοποιεί τις απλές ανάγκες συγεννόησης αλλά και επιτρέπει την ανταλλαγή σύνθετων ιδεών, σκέψεων και επιχειρημάτων, συντελώντας στην αποφυγή των παρερμηνειών και την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
- Ενισχύει την έμφυτη κοινωνικότητα του ανθρώπου και ανάπτυσσει το πνεύμα συνεργασίας και τη συλλογικότητα.

### 2. Παράγοντα πνευματικής καλλιέργειας του ανθρώπου

- Βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει τις έννοιες και τον κόσμο που τον περιβάλλει, αφού τα όρια της γλώσσας μας είναι τα όρια του κόσμου μας.
- Συντείνει στην ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτήτων του ατόμου. Εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό μας, οξύνουμε τη σκέψη, αναπτύσσουμε την κριτική ικανότητα και διευρύνουμε τους γνωστικούς μας ορίζοντες.

### 3. Απεικόνιση του πολιτισμού ενός λαού και στοιχείο της εθνικής του ταυτότητας

- Αποτελεί βασικό παράγοντα μεταβίβασης της παράδοσης και των αξιών ενός λαού και διασφαλίζει τις κατάκτησεις του στην επιστήμη, τις τέχνες και τις άλλες εκφάνσεις του πολιτισμού.
- Αντανακλά την πολιτισμική δημιουργία και το πνευματικό επίπεδο ενός λαού και τροφοδοτεί την πολιτιστική ανάπτυξη, συντελώντας στην επαφή του με τους πνευματικούς θησαυρούς.
- Ενισχύει την εθνική συνείδηση και την εθνική αυτογνωσία, καθώς αποκαλύπτει με την αδιάσπαστη συνέχειά της την ιστορική διαδρομή και τα συνεκτικά στοιχεία ενός λαού.

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Σήμερα, διαπιστώνουμε αισθητή συρρίκνωση του χρησιμοποιούμενου λεξιλογίου και γλωσσικούς νεωτερισμούς που δυσχεραίνουν την επικοινωνία και επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξη της γλώσσας. Ειδικότερα, παρατηρούμε:

### A. Λεξιπενία

Ο μέσος Έλληνας, και ιδιαίτερα ο νέος, έχει περιορίσει την έκφρασή του σε ένα φτωχό λεξιλόγιο που περιλαμβάνει κυρίως λέξεις της καθημερινότητας, τυποποιημένες καθιερεύτηπες εκφράσεις από τον χώρο της τηλεόρασης και της διαφήμισης. Το λεξιλόγιο αυτό επιτρέπει στο άτομο να συνδιαλέγεται για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, όχι όμως να ανταποκρίνεται σε ένα απαιτητικό επίπεδο επικοινωνίας και συζήτησης.

### B. Ευρεία χρήση ξένων λέξεων

Η αβαδάνιστη χρησιμοποίηση ξένων λέξεων και τύπων που προέρχονται από τον χώρο της τεχνολογίας, της εμπορευματοποιημένης διασκέδασης και του θεάματος έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας «μεικτής γλώσσας», δηλαδή ενός συμπλέγματος ελληνικών λέξεων με πολλές ασύμβατες ξένες λέξεις και εκφράσεις, κυρίως αγγλικές, οποίες αποδίδουν «περίπου» τη σημασία όλων όσα περιγράφουν, δυσκολεύοντας την

Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη σημασία της γλώσσας στη ζωή του, αρκεί να σκεφτεί για μια στιγμή πόσο απίστευτα περιορισμένος θα ήταν χωρίς τη γλώσσα. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με φίλους και γνωστούς εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γλώσσα. Εξάλλου, οι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από τους ανθρώπους των προηγούμενων γενεών. Αυτό συμβαίνει γιατί η γλώσσα βοήθησε το μεγαλύτερο μέρος της γνώστης να περάσει από τη μια γενιά στην άλλη. Επομένως, το να γνωρίζει κανείς καλά τη γλώσσα είναι απολύτως απαραίτητο.

Τι είναι, όμως, η γλώσσα; Διετυπώθηκε ο ορισμός ότι η γλώσσα είναι «ένα συμβατικό σύστημα επικοινωνιακών ήχων και μερικές φορές (αν και όχι απαραίτητα) γραπτών συμβόλων». Σ' αυτόν τον ορισμό η κρίσιμη λέξη είναι το επίθετο «επικοινωνιακών», επειδή η πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας είναι η επικοινωνία. Βέβαια, με τη γλώσσα επιτελούνται και άλλες λειτουργίες. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να σκεφτόμαστε, να καταγράφουμε πληροφορίες, να συνειδητοποιούμε και να εκφράζουμε συναισθήματα, να εκφράζουμε την ταύτισή μας με μια ομάδα κ.λτ.

Αναμφίβολα, η γλώσσα είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα<sup>1</sup> των ανθρώπων. Υπάρχουν όμως άλλα είδη που κάνουν χρήση της γλώσσας; Ισως κάποιος έδινε καταφατική απάντηση σκεπτόμενος για παράδειγμα τους παπαγάλους που λένε μερικές λέξεις. Ωστόσο, οι παπαγάλοι, ακόμα και αν προσπαθούν να επικοινωνήσουν, δεν χρησιμοποιούν γλώσσα με την πλήρη σημασία της έννοιας, επειδή δε εικολούθουν κανόνες ούτε δείχνουν την ευελιξία στη χρήση της γλώσσας που δείχνουν οι άνθρωποι.

Στην καθημερινή μας ζωή οι περισσότεροι ωπό εμάς κάνουμε εκτεταμένη χρήση τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτές είναι οι ακόλουθες: ακούμε την ομιλία, διαβάζουμε, μιλάμε και γράφουμε. Είναι ίσως φυσικό να υποθέσουμε πως οι τέσσερις κεντρικές γλωσσικές δεξιότητες κάθε ανθρώπου μπορούν να είναι συνολικά ισχυρές ή αδύναμες. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί συχνά, αλλά όχι πάντα, να είναι σωστό σε σχέση με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Όμως, ακόμη και στη μητρική τους γλώσσα, πολλοί άνθρωποι καλλιεργούν μία μόνο γλωσσική δεξιότητα, επειδή έχει ιδιαίτερη σχέση με τα ενδιαφέροντά τους ή τη σταδιοδρομία τους. Για παράδειγμα, οι συγγραφείς και οι επιμελητές κειμένων πρέπει να έχουν υψηλά αναπτυγμένες δεξιότητες γραφής, οι ηθοποιοί, πολιτικοί και δικηγόροι χρειάζονται αναπτυγμένες δεξιότητες στην ομιλία. Τέλος, οι διαφορές στις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες είναι συνήθως πιο εμφανείς, όταν εστιάζουμε στην απόκτηση μιας δεύτερης γλώσσας.

M.W. Eysenck. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. (Μετάφραση M. Κουλεντιάνού), 309-310. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

<sup>1</sup> Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με το κείμενο, καλλιεργούνται οι γλωσσικές δεξιότητες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

# ΕΠΦΥΛΛΑΣ

# Ο Ηλαστικός μας πολιτισμός

Τον Γ. ΜΠΑΜΕΙΝΗΩΤΗ

και λειτουργικό σύστημα ψραφής (Ελληνικό οικέτη) με το οποίο καταφέρεται

και διασύδθηκε σε χραπά κείμενα μεγάλο  
μέρος της ελληνικής πνευματικής παραδοσής, όπως  
ήταν, ότι Γάριτος στουδιά (αν δρ ήταν διάδοχος της ίδιας της ηλάσσου της Ελληνικής, στον ίδιο για περιβόλους απόνες και

είναι μόνο ότι περιλαμβάνει  
όνο δίκουες - τον ιλικοτεχνικό και τον πνευματικό - αλλά και γύρω από αυτός, ανα-

πτύοπει ποικίλες μορφές. Εποι, εντούς και πα-

ράλληρα προς τον ιλικοτεχνικό πολιτισμό<sup>(Civilization)</sup> και τον πνευματικό (Culture)<sup>(Culture)</sup> οντωτιστούνται οιόσκεψη οικεία που, ως

προς τον πνευματικό πολιτισμό, περιλαμ-

βάνουν ψλώσσα, ιστορία, θρησκεία, παι-

δεία, τέχνες και επιστήμες. Αυτό επιφέρει

το μιλάμε για τον χριστιανικό πολιτισμό

και τον πολιτισμό του Ισλάμ, λ.λ., για τον πο-

λιτικό πολιτισμό μας χώρας, για τον νο-

μικό ή τον πολιτικό μας πολιτισμό κ.ο.κ.

Εποιευνώς, κατ' εξοχήν δικαίωτα καινεῖς

να μάλισται και για ηλαστικό πολιτισμό: την

ιστορία, τις επιδράσεις, τις μορφές που πή-

ρε η ηλαστικός μας και το μενέθεος της συμ-

βολής της σημειώσεις και σημείου δια-

λέξεων της χώρας.

Ο ηλαστικός πολιτισμός της Ελλάδας, είδικότερα ευτύχησε σε τρία πεδία: α) Γεν-

νηθήκεν στον τόπο μας μεράλα πνεύματα,  
που μάζι με τον δινατό στοχασμό τους ανέ-

πτυξαν και μία κακηγνημένη ψλώσσα  
που για τον εκφράζει, β) Επινοήθηκε και  
αναπτύχθηκε ένδιξιμη σημαντική οικονομικό

αξιοποίησε αυτόν τον πολιτισμό.  
Πόσο ηλαρίζουμε, λοιπόν, πόσο αδι-

εισιτούμε στον πολιτισμό σανή τη δί-

σηση του πολιτισμού μας, Διδάσκουμε σω-

στά - που θα πει δημοτοργικά - στο σχολείο

τον ηλαστικό μας πολιτισμό, ξέρουν μια εξο-

κείσαντος ιστορίας μας με τον αρχικό λόρο

(πεζογράφι), με την απαγκοδιμοποιημένη,

Με μάλλα λόγια, δεν μελετούμε τη ψλώσσα  
για τη ψλώσσα, αλλά μαζί με αυτοκαλύπτουμε  
με αυτή και μέσα απ' αυτήν σαν όλλο, πο-

λύ ευρύτερο κόσμο, τον πνευματικό πολιτι-

σμό ενός λαού στην ιστορική του διάδρομη  
που μέσα από τη ψλώσσα - τα ίδεια, τις  
φράσεις, τις λεκτικές διανοτήτες από την  
φορτικά - τη ψλώσση διαχρονία της Ελ-  
ληνικής. Κατανοούν την εξελίξη της και την  
οπόη που παλιότερα και τον συγχρόνουν  
Ελληνικόν και σε δομικό (φυσιολογικό,  
ψραιματικό και συντακτικό) επίπεδο; Εχουν  
από μόνο τους, ανευρετικά και ανακαλυ-

πητες και τις διαφορές στα διάφορα χρονι-

κά επίπεδα της ηλάσσας μέσα από την πραγ-

ματωή της σε κείμενα πατές μηροφής μάς  
αποκαλύπτεται με του πιο ουσιαστικό, αμε-

στο και ανάγλυφο τρόπο.

Τέλος: Η οικείωση του ηλαστικού πο-

λιτικού δύναται κάθε γνώση πών μορφών  
από τη γνώση δλλων μορφών πολιτισμού  
λόγω του ιδιόντος χαρακτήρα της ψλώσ-

σας - οηγείται σε αυτογνωσία και συνεί-  
δηση πολιτισμικής καταγωγής, αφού η  
ψλώσσα είναι κύριο συντακτικό τουτόπτι-

τις. Χωρίς να είναι και το μόνο. Εποι η  
ψλώσσα και η σωεδήση του ηλαστικού πο-

λιτικού γίνεται ισχυρή εσωτερική δύνα-  
μη για να ανταπλέψει κανείς δύψεις αλ-

ληροφορίας, όπως είναι λ.χ. η ληστοτοκή πο-

νικοριμοποίηση με την κυριαρχία μάς και  
μόνης ξένης επικονιωνιακής ψλώσσας. Ησά-  
τι αυτοποίεται η ψλώσσα και ο σεβασμός κα-

θε ψλωστικού πολιτισμού σημηνίουν και εώ-

σην τη ψλωστική πολιτισμοφόρα, τη ψλω-

στική διαφορετικότητα και διαφρονοποί-  
ση, οισθυνταί δηλαδή την οικολογία της  
ψλώσσας, εξίσου οιεβαστή και σημαντική

όπως η οικοολογία της φύσης ή η οικοδο-  
μάση μάς, καλλιεργούμε τη ψλωστική μας  
ικανότητα και ευαισθητοποιούμαστε απε-

και δημιουργός πολιτισμού.

Ο. Κ. Γεωργίου Μηνυματών είναι καθηγητής  
της Γλωσσολογίας, πρόδροπος του Ελληνικού  
Ιερέμητος Πολιτισμού, τ. πρύτανης  
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

## ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ποια είναι η γλώσση και η σειρά της γλωσσας;

Πνευματικός τομέας: Η γλώσσα είναι το κύριο μέσο καλλιέργειας του πνεύματος, είναι το βασικό εργαλείο για την έκφραση σκέψεων, την ανάπτυξη συλλογισμών, τη διατύπωση κρίσεων, την αξιολόγηση επιχειρημάτων.

Ηθικός τομέας: είναι ο βασικότερος φορέας ήθουν αξιών και υψηλών ιδεών, καλλιέργεια πρότυπα, ιδεονομία και συμπεριφορές για το «αυθαίρετο» και το «λαθθερό», γενικά διαμορφώνει στο άτομο ηθικό κώδικα.

Ψυχικός τομέας: παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων, εξωφερόνει στην ψυχική ισορροπία αλλά και ταυτόχρονη καλλιέργεια της ψυχής.

αποτελεί το βασικότερο επικοινωνιακό μέσο, αφιερώνει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών ανάμεσα στους ανθρώπους και θητεύει στην κοινωνικότητή τους.

η καλή γλώσση και σωστή χρήση της είναι μέσο κοινωνίκης καταξιωσης και απόκτησης γονήτρου, μπορεί να αποτελέσει μέσο κοινωνικής υπεροχής και διάκρισης.

Πολιτιστικός τομέας: είναι μέσο διατήρησης και εξάπλωσης του πολιτισμού και της πορείας μάλλα και στοχείο που αναδεικνύει την μείζονερη ταυτότητα κάθε λαού και τα χαρακτηριστικά του.

Ποια είναι τα στοιχεία που φανερώνουν ότι η ελληνική γλώσσα στις μέρες μας κακοποιείται;

Το φτιαχό και περιορισμένο λεξιλόγιο σε αντίθεση με τον πλούτο της (χορηγός αυγοκεκριμένων καθημερινών λέξεων και εκφράσεων, επαναληγμές, λεξιπνεία).

Το φαινόμενο των φθορογραφικών λαθών (π.χ. επιρροή, αλλά επηρεάζω).

Η άγνοια των βασικών γραμματικών και συντακτικών κανόνων της (π.χ. χειρόγραφος αντί χειρογράφος),

Η αυχνή αντικατάσταση λέξεων με αντιτοιχεις ξενες (π.χ. meeting αντί συνεδρισμος),

Η αδυναμία έκφρασης της οικείως μας (εκφράζουμε μάλιστα από αυτά που πραγματικά εννοούμε).

Η μη ικανότητα ανάπτυξης ενός ορθού αιλλογλωσμού (μη οιστή οιγδεση των προτάσεων και έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας στο λόγο).

## Γλώσσα - γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

Πα ποιους λόγους παραπρείται αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας;

### Σχολείο - Εκπαίδευση:

Η γλώσσα (έκθεση, κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, φιλοσοφία), στροφή της παιδείας σε μια πιο τεχνοκρατική αντίληψη, αύγουστη του 68ηλίου με το εξεταστικό αντιτίμημα άραι καλλιέργεια αποστροφής προς αυτό.

Κοινωνικός τομέας: Η κυριαρχία της μιλοτικής αντιληψής στην εποχή μας κα- μοδιθών και όχι της καλλιέργειας πνευματικών ενδιαφερούτων.

M.M.E:

- Η κυριαρχία της εικόνας και η εισβολή της πηλεράσης έχουν περιορίσει το θεμέλιο επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους με αποτέλεσμα να συρρικνω- νεται η γλώσσα.

- κακή χρήση της από τους δημοσιογράφους (φτωχό λεξιλόγιο, συντακτικά λάθη, χρήση έξων λέξεων), προγράμματα χαρημάτης ποιοτητας, στα οποία παρτηρείται κακοποίηση της γλώσσας, προβολή συνθηματικού λόγου (λογότυ- πο-οιλόγκα).

Προτείνετε πρόποδες για την αναβάθμιση της ελληνικής γλώσσας

Εκπαίδευση: το οχυρείο αφελεί να προσανατολιστεί στην ουαϊστική διδασκαλία της γλώσσας μέσα από μαθήματα που αναδεικνύουν τον πλούτο και την πλεον οχημάτη στην μηχανιστική εκμάθηση της προ- πρωτοβουλών για οργάνωση εκθηλώσεων με θέμα τη γλώσσα, δημόσι για πα- λογοτεχνικό διελογίο.

Οικογένεια: δημιουργία ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη καταθέσουν της οικείες τους, καλλέργεια διαλόγου.

M.M.E: επιτακτική ανάγκη για άρτια χρήση της γλώσσας από τους ανθρώπους που προβάλλουν το λόγο δημόσια μέσω των εκπομπών τους, ποιοτική αναθέθωση του ποιοτικού διελογίου.

Πνευματικοί δικθωτοί: προστάσεια από τους ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων να ενακόψιμον στο πρόβλημα και να διαφραγμάτων το κοινό ως προς τη οιδιαρότητα του προβλημάτος, ανάγκη για ενεργή συμμετοχή τους, επισκε-

## Η γλώσσα των ειδικών καθηερωτών διεθνεύσεων στον επιστημονικό κοσμό

"Η Ελληνική Γλώσσα ενισχύει την λογική και τονώνει την πνευματικές ικανότητες".

*Επιμέλεια: Πέτρος Διονυσοπούλιος*

Ένα νέο πρόγραμμα εκμετάλλευσης της ελληνικής γλώσσας, με τη δύναμη "HELENIC QUEST" άρχισε να διανέμεται στη γλωσσική από το CNN και προορίζεται σε πρώτο στρίδιο για τους Αγγλόφωνους και Ιστανδρωνανούς.

Με προβολή τηλεοπτοριών στην οθόνη του Η/Υ και την μετάδοση της και κινητού μέσου, επεκόνασταν ταυτοχρόνως είναι η γέννηση εκπόνησης ταυτοποιίας. Μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες των Η/Υ, "Apple", πρόσθια προέδρος είναι ο Τζού Σκότ, που φέρεται σε πρόγραμμα. "Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμεταλλεύσης της ελληνικής γλώσσας, γεμάτη ιστορία, καθηερωτικές ιδέες και θετικούς νομιμοποιητικούς πόρους, να επαγγέλγει κοινωνίες, ιδέες και την προσφέρει γνωστες περισσότερες από όσες ο ανθρωπος πέρι την προσφέρει γνωστες γνωστες ψυχαναλύσεις".

Οι Αγγλόφωνοι επιχειρηματίες προτερηστούν τα συνέδρια στην Ελλάδα, για μέθους την Αρχαια Ελληνική Γλώσσα. "Επειδή γιατί θα τους βοηθήσει στον τομέα προγράμματος και της διοξειδώσης λόγω της διεχειριστής σημασίας τους. Σε αυτό το συμπεράμα οι δημόσιοι από τη διακοπής από την Ερετικό εποικική, ότι "Η Ελληνική Γλώσσα επιστρέψει την λογική και τονώνει της γλωσσικής γλώσσας. Γι αυτό έχει μεγάλη αξία, ότι μόνο στην παλαιοφρερική και στην απηλή τεχνολογία, αλλά και στον κομισιόν οργανώσεων και στην αποκήρυξη".



Οι ιστορητές της Ελληνικής Γλώσσας απηργούν το Πανεπιστήμιο ήρδαν της καλφόρια "αναλάβει την αποθησαύρη του πλούτου", της "Η Ελληνιστρια Mak Ντέναλ" και οι καθηγητές της τηλεοπτορικής Μπρούνερ και Πάκαρι τεθηκαν επικεφαλής του προγράμματος. Στον Η/Υ "βίβικυ" αποθηκευτήτηκαν 6 εκπομπάρια λεκτικού τύπου που γλώσσας ήσαν, σταν η Αγγλική έχει, συνολικά 490.000 λεξίες και 300.000 τεχνικούς όρους, δηλαδή σαν γλώσσα ενας μόλις 1/100 παραδίκη μας. Στον "γρύκο" ταξινομηθηκαν 8.000 συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Ο καθηγητής Μπρούνερ ανέφερε: "Σε διοίσιν απορεί γιατί τόσα εκπαίδημα διλέμα για την αποθησαύρη των λεξιών που Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται για την γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ' αυτούς θα βελτώνει τον πολιτισμό μας".

Οι παπεύνωνοι του προγράμματος υπολογίζουν, ότι ο ελληνικός λεκτικός τύπος θα φθίσουν στα 90 εκπαίδημα, έναντι 9 εκατομμυρίων που λατινικής. Το ενδιαφέρον για την γλώσσα μας προέκυψε από τη διαποτίωση των επιστημονικών τηλεοπτορικής και υπολογιστών, ότι Η/Υ προσχωρήστηκε τεχνολογίας δεν θα γίνεται "τηλεοπτική" γλώσσα μόνο την Ελληνική. Όλες τις μιλανές "τηλεοπτικές" ζημιές που προσέβαλαν την ελληνική γλώσσα θεωρήστηκαν χρεωματίσιαν "τηλεοπτικές". Νομιματική γλώσσα θεωρήστηκε τη γλώσσα στην οποία το "τηλεϊδανό" δηλ. Η λέξη και το "τηλεϊδανό" σημαίνει "δηλ. από που εκφράζεται λέξη έχουν πρωτογενή σήσηση. Ενώ η "τηλεοπτική" είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως αρχείται στο πρόγραμμα" (τηλεϊδανόμενο) εννοείται με το αποτέλεσμα ότι το "πρόγραμμα" (τηλεϊδανόμενο) σημαίνει:

Οι Η/Υ θεωρούν την Ελληνική γλώσσα "μη οριακή", δηλαδή, ότι μόνο ο αυτή δεν υπάρχουν δρις κακγιά αυτό κρίνεται διαγκαλιασμένος, διότι την ίδια εποπτήνεις, διωριζεί, Πληροφορική, Ηλεκτρονική, Κυμρυτητική και όλες. Απέρις οι επιστημονικές μέρη στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις του χρειάζονται, χωρίς περιορισμούς.

Για αυτούς τους λόγους οι Ιονιανοί Ευρωβουλμετέρες δημιουργούν καθηερώθεις Η Ελληνική ως η επόπτητη που ευρώπαιη Ευρώπη καθηερώθει την ελληνική για την ευωρέτην Ευρώπη χωρίς την Ελληνική. Το να μη κανείς για την ευωρέτην Ευρώπη χωρίς την Ελληνική σήμερα μά σ' ένα τυφλό για χρώματα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παρακλήσιου πολιτισμού στο Πνεύμα των Αρχαριών. Μήτρα ότι πρέπει και εμείς οι Ελλήνες να μην εστητοφύουμε.

## Η γλώσσα των νέων σήμερα

Οι νέοι στην πλειοψηφία τους χειρίζονται σωστά το λόγο. Ένα μέρος όμως της νεολαίας μιλάει τη δική του «γλώσσα», που πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως παραγλώσσα. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι:

- Η λεξιπενία, δηλαδή το περιοριμένο και φτωχό λεξιλόγιο
- Η χρήση στερεοτύπων, συνθηματολογικών εκφράσεων και ηχηρών λέξεων που σκοπό έχουν να εντυπωσιάσουν και όχι να «πουν».
- Η χρήση πολλών ξένων λέξεων.
- Οι βαρβαρισμοί και οι σολοικισμοί, δηλαδή τα γραμματικά και τα συντακτικά σφάλματα.

### α. Αίτια

- Θέλουν να ξεχωρίσουν από τους συνομιλήκους τους ή και να διαφοροποιηθούν από τους μεγαλύτερους.
- Γίνονται πιο εύκολα αποδεκτοί από τις συντροφιές που χρησιμοποιούν παρόμοιο λόγο.
- Δε διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, για να αποκτήσουν πλούσιο λεξιλόγιο. Την αδυναμία τους αυτή προσπαθούν να την καλύψουν με την ιδιόμορφη εκφρασή τους.

### β. Επιπτώσεις

- Αδυναμία ορθής διατύπωσης απόψεων, που έχει ως συνέπεια τη δυσκολία επικοινωνίας και την ασυννεννοησία.
- Πνευματική υποβάθμιση. Γλώσσα και σκέψη είναι έννοιες αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες. «Η γλώσσα συνδέεται με τη σκέψη. Φτωχή σε λεξιλόγιο γλώσσα σημαίνει φτωχή σε ιδέες σκέψη» (Οσκαρ Ουάλντ)
- Ο διάλογος περιορίζεται και ο περιορισμός αυτός συνεπάγεται αρνητικές επιδράσεις στο κοινωνικό, ηθικό, πολιτικό και ψυχολογικό τομέα.
- Υπάρχει κίνδυνος πολιτιστικής εξάρτησης, που θα οδηγήσει στην απώλεια της εθνικής ταυτότητας.

## Η λεξιπενία των σημερινών νέων

Επικρίτεται η γνώμη ότι οι σημερινοί νέοι έχουν φτωχό λεξιλόγιο και ότι ο λόγος τους είναι ελλεπτικός και συνοπτικός έως συνθηματικός, επινοήθηκε μάλιστα και ο πήγαρς νεολογισμός «λεξιπενία των νέων», για να χαρακτηρίσει τη λεξιλογική τους ένδεια. Το φαινόμενο αποδίδεται στη δύναμη της εικόνας, διατέρα της τηλεοπτικής, που σήμερα κυριαρχεί και παραμερίζει τη γλωσσική επικοινωνία, καθώς και στην τάση που έχουν οι νέοι να εκφράζονται με τρόπο εντυπωσιακό, να ξεχωρίζουν με οπιδήποτε εξεγήγημένο και διαφορετικό, και έτοι να αυτοπροσδιορίζονται, να δημιουργούν τη δική τους ταυτότητα.

Βέβαια, η γλωσσική αυτή κατάσταση ισχύει ως ένα μεγάλο βαθμό και για πάρα πολλούς μεγάλους στην Ηλιά – περισσότερους ίσως αναλογικά – αλλά αυτό παρασιωπάται. Όσο για τους νέους, άσφαλώς και υπάρχουν αυτοί που περιγράφονται παραπάνω, δικαίως είναι πολύ λίγοι σε σχέση με το κύριο σώμα της σημερινής νεολαίας, που δίνει πολύ διαφορετική εικόνα.

Τισσας η απογοητευτική διατίστωση για τους νέους της εποχής ήταν να οφελεται στο ζήτιο μερικών ειδικών και στην επιθυμία τους να λειρίζονται δύο γήνεται πιο πολλοί και δύο γίνεται πιο σωστά το γλωσσικό εργαλείο. εγδέχεται. δύκας η σύστηση αυτή να είναι απόρροια της τάσης των μεγάλων να ελέγχουν τους νέους και να τους βρίσκουν σφάλματα και ελαττώματα, αφαιτούντας παράλληλα με μηνήμη θολή τη δική τους μακρινή γεύσητη.

Όμως, αν παραμερίσεται η επιδερμική και μεμψήμωρ θεωρητική και προσεγγίστων με απροκατάληπτα το ζήτημα, θα παραδεχτούμε ότι η τρέχουσα αντιληψη απέχει πολύ από την πραγματικότητα και θα αναγκαστούμε να την αναθεωρήσουμε και να την ανασκέψουμε. Και αυτό, γιατί θα διαπιστώσουμε ότι οι σημερινοί νέοι διαθέτουν ώριμη και τιλούσα σκέψη, αλλά και δεινότητα λόγου και επιχειρηματολογία αφορλιπτική, και αν ακόμα θεωρήσουμε αβασινωτά ως δεδομένο τη «λεξιπενία», δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως όλα τα παραπάνω προϊόντα τους αξιοθάμαστα πλούσιο λεξιλόγιο και γλωσσική καλλιέργεια (και βέβαια, όλα αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα γνωρίσματα των νέων όλων εποχών – αν αποτολμησουμε τη σύγκριση).

Κοντά στην άποψη για τη λεξιπενία των σημερινών νέων, η οποία διατυπώνεται σημαδήνοτε από σοβαρούς ανθρώπους, δε βα ήταν δύκοπο να γίνει μινέα μερικών κακών εκπαιδευτικών, που σταχυλογούν με ασύγχρονα σημεπόλαιο και αντιπαδαγωγικό τρόπο (και με κάποια αυταρέσκεια για τη δική τους αριθμότητα) «ψαργαριτάρια» από ύρατα των μικρών μαθητών. Θα ήταν αστόο πο ορθό και πο σοβαρό να αναρωτηθούν ποτε θα ξέρετε να εκδώσει ένα απάνθισμα με τους χοντρούς βαρβαρισμούς και σολοκισμούς δημοσιογράφων, εκφωνητών, πολιτικών και πολλών άλλων σεβαστού μεσολικών και υπερήλικων – ακόμα και δασκάλων!

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ωριμοί, αν αναλογίζονται με περισσότερη αυτογκώσα την απελποτική γλωσσική κενότητα, της δικής τους νεανικής προκατά, θα έκριναν ίσως πιο νηφάλια και αντικευμενικά το γλωσσικό επίπεδο των σημερινών νέων.

**B1. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ - ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

<b>ΣΥΝΩΝΥΜΑ</b>	<b>ΑΝΤΙΘΕΤΑ</b>
<p>γλώσσα - γλώσση      γλωσσάριο - σύντομο λεξικό      γλωσσομαθής - πολύγλωσσος      διάλεκτος - ιδίωμα</p> <p>ομιλούμενη - λαλούμενη      περιπτολογία - πλατειασμός      γλωσσοκοπάνα - γλωσσού      καθαρογράφω - γράφω ευανάγνωστα      λογοπαικτώ - αστειολογώ      λογομαχώ - λογοφέρνω      μελίρρυτος - μελίφθογγος      υβρεολόγιο - βρισίδι      αγορητής - ομιλητής      ρήτορισμός - βερμπαλισμός      λεξικογραφώ - λημματογράφώ      λεξικογράφος - συντάκτης λεξικού      λεξιθράς - χρήστης εξεζητημένων λέξεων      φιλολογώ - μιλώ ασκοπά      λογοτέχνημα - έντεχνο έργο      ελευθερόστομος - αδυρόστομος</p>	<p>ομόγλωσσος - αλλόγλωσσος      (γλώσσα που στάζει) μέλι - φαρμάκι      λιγόλογος, λάκωνικός - πολυλογάς      συνενώποτη - ασυνεννοούσα</p> <p>λαλιστατος - άλαλος      μονολεκτικός - περιφραστικός      μονόλογος - διάλογος      εύληπτος - δύσληπτος      ευνόητος - δυσνόητος      φαρμακόγλωσσος - γλυκομίληπτος      ευγλωτία - βραδυγλωσσία      γλαφυρός - ακαλαίσθητος      νευρώδες ύφος - πλαδαρό ύφος      συναρπαστικός - τετριμένος      πρωτότυπος - κοινότοπος      λεξιπενία - λεκτικός πλούτος      (ψηφοφορία) ονομαστική - μυστική      υπολογισμός - ανιδιοτέλεια      ελευθεροτυπία - λογοκρισία      χριστόστομος - βρομόστομος</p>

Η η συμπλήρωση της θέματος  
 προστιθέμενη στην τελική απόδοση;

<b>ΜΟΝΟΣΗΜΕΣ</b>	<b>ΠΟΛΥΣΗΜΕΣ</b>
.....	.....

## Η ανάγκη της εκμάθησης ξένων γλωσσών από τους νέους της Ελλάδας

**Θελ. 44:** Οι Έλληνες μαθητές στις μέρες μας μαθαίνουν τουλάχιστον μία δύο ξένες γλώσσες. Θεωρεῖτε ότι θα τους χρειαστούν στη ζωή τους, Γράψτε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η γνώση μίας ή και δύο ξένων γλωσσών στο σύγχρονο νέο. Αξιοποίεστε την πρασαπλή σας εμπειρία.

Οι Έλληνες μαθητές στις μέρες μας μαθαίνουν τουλάχιστο μία ή δύο ξένες γλώσσες. Και αυτό, γιατί είναι πλέον γεγονός ότι η γνώση δύο το δυνατό περιορίστερων ξένων γλωσσών είναι απαραίτητο για το σύγχρονο νέο. Μάλιστα αυτοί που έχουν μελετήσει την αγορά εργασιας και τις σχετικές ανάγκες προτείνουν την εκμάθηση δύο βασικών γλωσσών από αυτές που μιλούνται σε μεγάλο πληθυσμό (όπως είναι τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά) και μιας λιγότερο διαδεδομένης γλώσσας, όπως είναι τα ρωσικά, τα αραβικά κ.ά. Οι λόγοι για τους οποίους η σημασία της γλωσσομάθετας είναι μεγάλη και σχεδόν αυτονόητη είναι πολλοί. Άλλοι από αυτούς έχουν να κάνουν με τη διεθνή επικοινωνία της εποχής μας (τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις σπουδές κ.ά.) και άλλοι με πρακτικές ανάγκες για συνενόηση με αλλοδικώσους στην καθημερινή ζωή, όπως εργάζομαστε σε επαγγή μαζί τους στην πατρίδα μας ή στο εξωτερικό.

Και πρώτα πρώτα η γνώση της αγγλικής είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τη ζωή μας, με τις σπουδές μας και με την εργασία μας. Όποιος ασκολείται με υπολογιστές καταλαβαίνει ότι μόνο αν γνωρίζει αγγλικά μπορεί να κυνηθεί με άγρετη στα προγράμματά τους, να έρθει σε επικοινωνία με χρήστες από όλο τον κόσμο, να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και να αξιοποιήσει διεξαγωγές διαστάσης του προσαφέρει αυτό το μέσο.

Ένας άλλος λόγος που κάνει την εκμάθηση δύο τουλάχιστον γλωσσών απαραίτητη είναι οι ανάγκες των σπουδών. Είναι αλήθεια ότι όποια επιστήμη και ακολουθήσουμε, θα χρειαστεί να μελετήσουμε ξενόγλωσση βιβλιογραφία για την πληρέστερη επιλέξαση μας και για τη σύνθεση των εργασιών μας. Βέβαια απαραίτητη είναι η ξένη γλώσσα, αν θέλησουμε να παρακολουθήσουμε ως φοιτήτες μαθήματα στο εξωτερικό μέσο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus) και κυρίως αν θελήσουμε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας σε κάπια ξένη χώρα, κάποιο μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό. Τέλος, όποιος έξερε ξένη γλώσσα, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με ξενόγλωσσες λογοτεχνίες και γενικά με τον πολιτισμό των άλλων λαών.

Πέρα από τις ανάγκες των σπουδών, οι ξένες γλώσσες έχουν και πρακτικό αντίκρισμα, καθώς είναι απαραίτητες για τα ταξίδια στο εξωτερικό, αυτά που κάνουμε για τουριστικούς λόγους. Έτσι, από τη σημηνή κιόλας της αφρικής μας στο αεροδρόμιο καταλαβαίνουμε πόσο απαραίτητη είναι η γνώση των αγγλικών (είναι η γλώσσα που μας διευκολύνει όπου και να πάμε). Στη συνέχεια, σε όποιο μέρος και αν βρεθούμε, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, στα καταστήματα, στα μουσεία, παντού θα θέλουμε άνεση και αυτοπεποίθηση, όπως γνωρίζουμε ξένη γλώσσα.

Ένας τεκόμια λόγος, πρακτικός επίσης, που ενισχύει την ανάγκη της εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι ο τουριστικός χαρακτήρας της χώρας μας, η οποία υποδέχεται πλήθος τουριστών από όλα τα μέρη του κόσμου. Αν λοιπόν θελουμε να τους προσφέρουμε καλές υπηρεσίες, πρέπει να γνωρίζουμε τουλάχιστο μία από τις κύριες γλώσσες. Εξάλλου, έτσι δεσμώνουμε πιο πολιτισμένοι και δημιουργόμενοι καλή εντύπωση στους ξένους.

Τέλος, πρέπει να συνειδηποτούμε ότι ζούμε σε μια ευρεία πολυπολυτική κοινωνία και είναι τουλάχιστο ένδειξη έλλειψης προοδευτικού πνεύματος η διασχέρεια στην επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας.

**Γλωσσομάθεια:** μια συνχρονη αναγκή, ένα απαραίτητο εφόδιο!

Τα τελευταία χρόνια οι γονείς έχουν μα μόνην οκεψη στο μασάρ τους... διτ πρέπει να μάθουμε ξένες γλώσσες. Είναι μια πραγματικότητα που μας κουράζει όλους, αλλά πόσο δύκιο έχουν δυστυχώσα! Τα λόγια τους ήκουν κουραστικά στα παδιά, τα οποία γνώσουν τον ελεύθερο Χρόνο τους να περιβάλλεται επικανύνουν, αλλά κρύβουν μέσα τους μια βαθειά αλήθεια: Η γλωσσομάθεια είναι ένα πραγματικό εφόδιο...

## Πρόλογος

**Θεματική πρόταση** Ή εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι όχι απλά χρήσιμη, αλλά απαραίτητη πλέον για διάφορους λόγους. Στη σύγχρονη εποχή, λόγω της διεθνοποίησης που έχει επικρατήσει, η γνώση ξένων γλωσσών είναι αναγκαστική. Η εκμάθηση τους αποτελεί εφόδιο τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στις κοινωνικές μας δραστηριότητες. Οι επαφές μας πλέον με ξένους θρώπους είναι σχεδόν καθημερινές λόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελεύθερης μετακίνησης των Ευρωπαίων. Αν λοιπόν επιθυμούμε να διαπρίσουμε κάποιες επαφές με αυτούς τους ανθρώπους να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να συνεργαστούμε, πρέπει να θρύψουμε ένα κοινό σημείο επαφής και αυτό είναι η γνώση μας ξένης γλώσσας. Η επαφή αναμφιθίτητα αυτή θα αποτελέσει άνοιγμα στην επαγγελματική και κοινωνική μας πορεία.

## Λεπτομέρειες

**Κατακλείσιο** Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι δύκιο απλά χρήσιμη, αλλά απαραίτητη πλέον για διάφορους λόγους. Στη σύγχρονη εποχή, λόγω της διεθνοποίησης που έχει επικρατήσει, η γνώση ξένων γλωσσών είναι αναγκαστική. Η εκμάθηση τους αποτελεί εφόδιο τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στις κοινωνικές μας δραστηριότητες. Οι επαφές μας πλέον με ξένους θρώπους είναι σχεδόν καθημερινές λόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελεύθερης μετακίνησης των Ευρωπαίων. Αν λοιπόν επιθυμούμε να διαπρίσουμε κάποιες επαφές με αυτούς τους ανθρώπους να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να συνεργαστούμε, πρέπει να θρύψουμε ένα κοινό σημείο επαφής και αυτό είναι η γνώση μας ξένης γλώσσας. Η επαφή αναμφιθίτητα αυτή θα αποτελέσει άνοιγμα στην επαγγελματική και κοινωνική μας πορεία.

**Κατακλείσιο** Θεματική πρόταση  
Λεπτομέρειες  
Κατακλείσιο  
Κυρίως θέμα

**Πρόλογος** Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκτός από χρησιμή και πρακτική σειρά, έχει και πνευματική αξία. Με τις ξένες γλώσσες γνωρίζουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και μέσα σε αυτό διακρίνουμε τη σπουδαία του δικού μας πολιτισμού, καθώς διαπιστώνουμε το ρόλο που έχει διαδραματίσει στη διαμόρφωσή του. Ταυτόχρονα, μας δίνεται η ευκαιρία να έφρουμε σε επαφή με τη διαφορετική νοοτροπία ενός λαού και να γνωρίσουμε τη δική του αντίθετη για τον κόσμο. Με αυτό τον τρόπο γνωρίσουμε πιο ολοκληρωμένο και πιο ανοιχτόμαλο. Από τρίτης εμφύπτει πνευματικός και σεβασιός στη διαφορετικότητα. Εμμαστε, λοιπόν, σε θέση να αναθεματίσουμε το πνεύμα μας και να αποκτήσουμε και μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου που μας περιβάλλει.

**Επιλογος** Μέσα, λοιπόν, από σύντομη αλλά σφαιρική θεώρηση του θέματος καταλήγουμε στο σημερέρασμα ότι η γλωσσομάθεια δεν είναι μόνο αναγκαστική αλλά και το σύγχρονο σχήμα που θα μας δημιουργεί στην πρόσοδο. Όσο λοιπόν γραφικοί και αν ακουγονταί γονείς μας με τις παρανυσεις τους για την εκμάθηση ξένων γλωσσών έχουν απόλυτο δίκιο και αφεβησούμε να τους ακούσουμε.

**Επιλογος**  
Λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η γλωσσομάθεια  
Επικράτηση του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης  
Η επίλυση σειράς καθημερινές ανάγκες

**Επιλογος**  
Η ανάγκη παρακολούθησης της ανάπτυξης των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών και η δικαιοσύνητη επιμόρφωση σε ξένα πανεπιστήμια:  
Ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω του διαδικτυου και της δορυφορικής πλεύρασης.  
Η ανάγκη επάφης με την ιστορία και τον πολιτισμό των άλλων λαών.  
Η καλύτερη κατανόηση της μητρικής γλώσσας και η συναίσθηση της εθνικής ιδιαιτερότητας.

**Επιλογος**  
Η ψυχαναγία διευρύνεται και γίνεται ποιοτικότερη (διυπατόπτη ανάγνωσης ξένων κειμένων, κατανόησης στόχων ποίησης και μουσικής κλπ.)  
Η δημιουργία περισσότερων προϋποθέσεων για επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και η καταπολέμηση της ανεργίας.

**Κατακλείσιο** Θεματική πρόταση  
Λεπτομέρειες  
Κατακλείσιο  
Κυρίως θέμα

**Επιλογος** Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκτός από χρησιμή και πρακτική σειρά, έχει και πνευματική αξία. Με τις ξένες γλώσσες γνωρίζουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και μέσα σε αυτό διακρίνουμε τη σπουδαία του δικού μας πολιτισμού, καθώς διαπιστώνουμε το ρόλο που έχει διαδραματίσει στη διαμόρφωσή του. Ταυτόχρονα, μας δίνεται η ευκαιρία να έφρουμε σε επαφή με τη διαφορετική νοοτροπία ενός λαού και να γνωρίσουμε τη δική του αντίθετη για τον κόσμο. Με αυτό τον τρόπο γνωρίσουμε πιο ολοκληρωμένο και πιο ανοιχτόμαλο. Από τρίτης εμφύπτει πνευματικός και σεβασιός στη διαφορετικότητα. Εμμαστε, λοιπόν, σε θέση να αναθεματίσουμε το πνεύμα μας και να αποκτήσουμε και μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου που μας περιβάλλει.

**Επιλογος**  
Λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η γλωσσομάθεια  
Επικράτηση του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης  
Η επίλυση σειράς καθημερινές ανάγκες

**Επιλογος**  
Η ανάγκη παρακολούθησης της ανάπτυξης των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών και η δικαιοσύνητη επιμόρφωση σε ξένα πανεπιστήμια:  
Ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω του διαδικτυου και της δορυφορικής πλεύρασης.  
Η ανάγκη επάφης με την ιστορία και τον πολιτισμό των άλλων λαών.  
Η καλύτερη κατανόηση της μητρικής γλώσσας και η συναίσθηση της εθνικής ιδιαιτερότητας.

**Επιλογος**  
Η ψυχαναγία διευρύνεται και γίνεται ποιοτικότερη (διυπατόπτη ανάγνωσης ξένων κειμένων, κατανόησης στόχων ποίησης και μουσικής κλπ.)  
Η δημιουργία περισσότερων προϋποθέσεων για επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και η καταπολέμηση της ανεργίας.

## A2.II. Η ΠΟΛΥΣΗΜΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Η των λέξεων είναι ένα συχνό φαινόμενο της μπτρικής μας γλώσσας και εκδηλώνεται κάθε φορά που μία λέξη έχει περισσότερες σχετικές σημασίες από μία.

Λ.χ. οι σημασίες της λέξης **όργανο**:

- Στη Βιολογία: μέρος του ανθρώπινου οργανισμού (λ.χ. στομάχι)
- Στην καθημερινότητα: μέσο εκτέλεσης έργου (λ.χ. ταχύμετρο)
- Στη Μουσική: μουσικό όργανο (λ.χ. βιολί, κιθάρα)
- Στον κρατικό μηχανισμό: φορέας συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων (όργανο τάξης)
- Μεταφορικά: επίσημο κυβερνητικό όργανο (έντυπο προσκείμενο στην κυβέρνηση).

Συνεπώς, αν με τη διατύπωσή μας, δεν καταστήσουμε ολοφάνερη την ακριβή σημασία οποιασδήποτε πολύσημης λέξης χρησιμοποιούμε, στην καλύτερη περίπτωση θα καταλήγουμε σε κωμικές παρεξηγήσεις και στη χειρότερη θα αδυνατούμε να συνεργαστούμε.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι οι επιστήμονες προσδίδουν ειδικό περιεχόμενο σε λέξεις κοινής χρήσης. Λ.χ. στη λέξη **τύπος** ένας χημικός προσδίδει το περιεχόμενο της συμβολικής διατύπωσής της σύστασης χημικών στοιχείων, ενώ ένας μαθηματικός της προσδίδει το περιεχόμενο της παράστασης μαθηματικών συμβόλων (αλγεβρικός τύπος).

### Ένα χιουμοριστικό επεισόδιο παρεξήγησης

**ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΒΔΑΚ, σελ. 44:** Αρκετές λέξεις στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζουν πολυσημία (π.χ. γλώσσα, αγορά κτλ.). Γράψτε ένα χιουμοριστικό επεισόδιο παρεξήγησης, που να βασίζεται στην πολυσημία κάποιας λέξης [...].

Ο Πέτρος εδώ και πολλή ώρα ήταν κλεισμένος στο δωμάτιό του. Είχε ζητήσει μάλιστα από τη μητέρα του, φανερά αγχωμένος, να μην τον ενοχλήσει κανείς, κι αυτό ήταν κάτι που την έβαλε σε σκέψεις. Όταν μάλιστα τον φώναξε για φαγητό κι εκείνος μουρμούρισε ότι δεν πεινάει, αυτή άρχισε να ανησυχεί. Κάποια στιγμή δεν άντεξε άλλο και πήγε ως την πόρτα του δωματίου του. Δίστασε όμως να χτυπήσει; μόνο κοντοστάθηκε, γιατί άκουσε ομιλίες. Ήταν ο γιος της, που μιλούσε στο τηλέφωνο, αλλά καθώς ακουγόταν ταυτόχρονα και μουσική, μια φράση μπόρεσε μόνο να πιάσει: «Τελικά το πρόβλημα βρίσκεται στον εγκέφαλο και μάλλον πολύ σοβαρό». Πιανικοβλήθηκε και απομακρύνθηκε γρήγορα από την πόρτα. Ποιος να είναι αυτός που έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στον εγκέφαλο; Μήπως το παιδί της; Μήπως κανένας φίλος του; Πηγαίνοερχόταν ανήσυχη και αναρωτιόταν τι να κάνει. Τη στιγμή που αποφάσισε να μιλήσει στο γιο της χτύπησε το κουδούγι. Ήταν ο φίλος του Πέτρου, ο Μανόλης. Τη χαιρέτησε και της είπε με φυσικότητα ότι τον κάλεσε επειγόντως ο γιος της, γιατί ο εγκέφαλος του υπολογιστή του είχε σοβαρό πρόβλημα και ήθελε τη βοήθειά του!