

ΕΞΟΡΙΑ

Θεατρικό έργο σε δύο μέρη

Ο ΧΩΡΟΣ

Λαϊκή αὐλή, με ισόγειες κατοικίες γιὰ τρεῖς οικογένειες. Σέ σχῆμα Π.

Ἀριστερά (ἀπό τή μεριά τοῦ θεατῆ), ἡ 1η κατοικία. Παράθυρο στή φάτσα, πόρτα στό πλάι.

Δίπλα, ἡ δεύτερη κατοικία: ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα δωμάτιο. Μέ πόρτα καί παράθυρο στή φάτσα.

Στή συνέχεια, ἡ τρίτη κατοικία: ἀπό δύο δωμάτια, καθένα μέ πόρτα καί παράθυρο στή φάτσα.

Δεξιά, τό πλυσταριό. Μέ παραθυράκι στή φάτσα (χωρίς τζάμι, μόνο μέ σιδερένιο κάγκελο σέ σχῆμα σταυροῦ), καί πόρτα στό πλάι. Ἡ πόρτα τοῦ πλυσταριοῦ εἶναι κομμένη στή μέση (μισοπόρτι).

Κολλητά στήν πρώτη κατοικία, γκρεμισμένος τοῖχος ἄλλης οἰκοδομῆς.

Στή 2η κατοικία, ἀγγελτήριο κηδείας. Καί λίγο πιο πάνω στήν πόρτα, ταμπέλα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.

Ἀγγελτήριο κηδείας ὑπάρχει καί στόν γκρεμισμένο τοῖχο ἀριστερά.

Τήν αὐλή τή διασχίζει (ἀρκετά ψηλά, νά μήν κόβει τήν ὄρα-τότητα) ἕνα συρματοσκοινο, τάχα σχοινί μπουγάδας. Στό συρματοσκοινο ὅμως θά ἔρχονται, κρεμαστά σέ κρικέλια, τά διάφορα σπετσάτα πού, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω, ἀπο-τελοῦν τό σκηνικό γιά ἄλλες σκηνές, καί θά φεύγουν πρὸς τή δεξιά κούντα (ἢ θά τά βγάξουν τραβώντας οἱ ἥθοποιοί).

Τό σκηνικό δέν ἔχει καμία γραφικότητα. Τίποτα τό «καλό γουστο» ἢ φολκλορικό, καί, φυσικά, τίποτα «σαρουνικό». Ἐδῶ, κάθε προσθήκη ἢ ἐπισκευή ἔγινε γιά νά μπαλωθεῖ μία ἀνάγκη, μέ φτωχά ὕλικά. Ἐνα χτίσμα ποῦ ποτέ δέν θά κριθεῖ «διατηρητέο». Τά χρώματα, σέ πόρτες καί παράθυρα, θά ὑπηρετοῦν τή θεατρική ἀναγκαιότητα καί καθόλου τό «ἀλλοθιο λαϊκό γουστο». Οἱ μιογιές μπεῖκαν γιά νά προφυλάξουν τό χτίσμα ἀπό φθορά - ὄχι ἀπό μεράκι. Τά παράθυρα μποροῦν νά εἶναι ἀπό τό πολύ παλαιό εἶδος: αὐτά ποῦ ἔχουν τά τζαμόφυλλα ἀπέξω, καί τά παντζούρια ἀπό μέσα.

Τό πλυσταριό, κοινό καί γιά τίς τρεῖς κατοικίες, χρησιμεύει καί γιά λουτρό - καί καμινές γιά τίς κατοικίες Νο 1 καί 3.

Ἡ αὐλή θά ἔχει πεζοῦλες, σκαλοπάτια, κλπ. ὄγκους, θεατρικά χρήσιμους, γιά νά κάθονται ἢ ν' ἀποθετοῦν ἀντικείμενα οἱ ἠθοποιοί. Ἀκόμη, καί ὅσα ἀντικείμενα χρειαστοῦν γιά τή δράση, κατά τήν κρίση τοῦ σκηνοθέτη καί τοῦ σκηνογράφου.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

Στήν Πρώτη Κατοικία, μένουν ὁ ΘΑΝΑΣΗΣ καί ὁ γιός του ΘΑΝΟΣ.

Στή Δεύτερη Κατοικία, κενή στήν ἀρχή τοῦ ἔργου (ἔμενε ἡ Κυρία Ἑλένη), θά μείνει ἀργότερα ὁ ΙΩΣΗΦ.
Στήν Τρίτη Κατοικία, ζοῦν ἡ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΘΑ) καί ὁ γιός της ΜΙΜΗΣ.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1-**MARIA (ΜΑΡΘΑ)** - Έλληνο-Ρουμάνα. Μιά γυναίκα πάνω από 50, γερή. Έχει κάνει στο πρώτο και στο δεύτερο άντάρτικο. Έχει περάσει στρατοδικείο, στρατόπεδα εξορίας, Χίος, Τρίκερι, Μακρόνησος.
- 2-**ΘΑΝΑΣΗΣ** - 65 χρονών. Έλασίτης. Έχει κάνει 22 χρόνια φυλακή. Άθρναϊος. Τώρα έχει ένα μικρό μπακάλικο.
- 3-**MIMΗΣ** - Γιός τής Μαρίας. Υπάλληλος σέ βενζινάδικο. Τά βρεφικά του χρόνια τᾶχει περάσει σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως.
- 4-**ΝΑΣΟΣ** - Περίπου συνομήλικος τού Μίμη. Έργάτης σέ εργοστάσιο υποδημάτων.
- 5-**ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΚΑΚΗΣ** - 25-26 χρονών, τελειόφοιτος Νομικής. Αρχαγγελικός, ὅλος ζωή, ἀγαπητός. Πολιτικοποιημένος, ἀριστέρος.
- 6-**ΝΥΦΗ** - Υποψήφια γιά τόν Μίμη. Πάνω ἀπό 30, υπάλληλος σέ Έφορία. Σκληρή.
- 7-**ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ** - Ένας.
- 8-**ΕΣΑΤΖΗΣ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ** - Όπως περιγράφεται στό ἔργο.
- 9-**ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ** - Πατέρας τού Ίωσήφ. Όπως τόν περιγράφουν οἱ ἄλλοι.
- 10-**ΜΙΑ ΠΟΥΤΑΝΑ**
- 11-**ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΥΤΑΝΑ** - Οἱ δύο πουτάνες καλό εἶναι νά παιχτοῦν ἀπό ἄντρες.
- 12-**ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΚΑ** - Ώριμη ναικοκυρά μέ φιλέ. Γεμάτη. Βουτυράτη.

ΑΚΟΜΗ:

είσπρακτορας λεωφορείου

2 νοσοκόμοι

Ένας άστυφύλακας

Ένας μυστικός

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σκοτάδι. Μουσική (Σούμαν, 5 κομμάτια σέ λαϊκό ύφος, τό σόλο του βιολοντσέλου τό 3^ο κομμάτι)

ΜΑΡΙΑ —(off) 'Ο πρώτος ήχος πού θυμάμαι στή ζωή μου, είναι θρόϊσμα... δέντρα σέ δάσος. Καί μετά, ή φωνή τής μάνας μου: Μάρθα... Μάρθα... (Μία ντουφεκιά μέ echo)

Φῶς. Καλοκαίρι, σήμερα, 30 Αύγουστου, Κυριακή, του 'Αγίου 'Αλέξανδρου.

'Ηχοι από συγκοινωνία, κάπως μακριά. Ταυτόχρονα, ήχος από πλατσούρισμα: κάποιος πλένεται στό πλυσταριό.

'Η αύλη άδεια.

Βγαίνει άπ' τό σπίτι του ό ΘΑΝΑΣΗΣ, άφίνει ένα προσόψι στήν πόρτα του πλυσταριού. Ξαναπάει μέσα, ένῶ:

ΜΑΡΙΑ —(off) Μίμη! Μίμη!

—(Δυνατή, προσταχτική, άρχηγός οίκογένειας) Θά νυχτωθείς εκείμέσα!!!

—Θά χάστε τό λεωφορείο — Θανάση!!!

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Βγαίνει στήν πόρτα του). "Έλα.

ΜΑΡΙΑ —(off) Τόν έξύπνησες τό δικό σου;

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Μπαίνοντας πάλι μέσα) Ντένεται... Νάσο.

Τό μαγιό σου.

—Μαρία! Φαί μήν του βάλεις, κανόνισα εγώ και γιά τούς δύο.

ΜΑΡΙΑ —(off) Μίμη!... Πούναι τό μαγιό σου μωρέ — θεμά τή μάνα σου... όλα εγώ θά στά βρίσκω — (καί βγαίνει στήν πόρτα της. Κρατεί ρούχα, ένα μαγιό, πετσέτα, πάει στό πλυσταριό, άνοίγει τό πάνω μισοπόρτι, επιθεωρεί)

Πλύσου καλά... τρίψου και στην πλάτη... (Δίνοντάς του το)

—Τό φανελάκι σου. (Τῆς φέρνουν αντίρρηση) Θά τό φορέσεις καί θά σκάσεις — κρατάει τόν ιδρώτα, δέν ἔχω ὄρεξη γιά κρουολογήματα καί γιατροσόφια — πάρτο. (Τό ἀποθέτει στήν πόρτα) Πάρε καί πετσέτα... (Βλέπει ὁμως τήν ἄλλη πού ἔχει φέρεи ὁ Θανάσης, ξαναπαίρνει τή δικιά της, ἀπλώνει τήν ἄλλη μέσα)
"Ἄς εἶναι βρεγμένη --ὁ Νάσος ἐσφουγγίστηκε --νά λερώσεις κι' ἄλλη!!!

—(Σέ ὄλη τή διάρκεια παρακολουθεῖ τό Μίμη πού πλένεται) Καί τ' αὐτιά σου! Γερά!!! Στά μπουτία σου ἔχει σαπουνάδα --τί τό θές τό σώβρακο, βγάλτο ἀμέσως! Βγάλτο μή σοῦ --νά! (Τοῦ ἀπλώνει τό μαγιό) Νά βάλεις τό μαγιό κατευθεῖαν --ἀδειάζω νά πλένω σώβρακα γιά χάρη γούστου!!!... Κοίτα νά ξεγβαλθεῖς ἐκεῖ... (δείχνει ἐκεῖ!!!) (Νευριάζει)

—'Εκεῖ --μωρέ ἄχρηστο πράμα, στάσου... (Μπαίνει στό πλυσταριό, ἤχοι νεροῦ, τό μάλωμα της, αὐτοσχεδιαστικό, μαλώνει παιδάκι. Βγαίνει ὁ Θανάσης, κρατῆ ψαροπέδιλα, φαγητό τυλιγμένο σέ ἀσημόχαρτο, τ' ἀπιθώνει κάπου)

ΘΑΝΑΣΗΣ —Μαρία. Τό φαῖ τους.

ΜΑΡΙΑ —(Ἐρχεται στήν πόρτα τοῦ πλυσταριοῦ) Στά' νά ξεβγάλω τόν προκομμένο μου... στήν κουζίνα τούς ἔχω καί μιὰ γκοφρέτα, βάλτη μαζί.
(Ξαναχώνεται στό πλυσταριό)

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Στό μεταξύ μπαίνει στήν κουζίνα τῆς Μαρίας, παίρνει τή γκοφρέτα, τήν ἀφίνει δίπλα στό φαῖ, ἐνώ:)
Καί μήν ἀργήστε, Νάσο! Στίς πέντε ἐδῶ!

ΜΑΡΙΑ —(Βγαίνει) Τί ὥρα πῆγε;

ΘΑΝΑΣΗΣ —Πάει δέκα.

ΜΑΡΙΑ —βρέ! "Ἄντε ξεκουνηθεῖτε! "Ἄλαλα πράματα! Πότε θά πᾶτε, πότε θά μπανιариστεῖτε, πότε θά γκομενιάσετε --θά μοῦρθουνε μεσάνυχτα πάλι καί τό πρωί δε' θάχουν ξυπνημό γιά τή δουλειά-- Νάσο!!!

ΘΑΝΑΣΗΣ —"Ἐρχεται.

ΜΑΡΙΑ —(Πάει στήν πόρτα τοῦ πλυσταριοῦ, κοιτάζει μέσα)
—'Ενεργήθηκες;

—Νά ἐνεργηθεῖς πρῶτα! (ἀντιρρήσεις) 'Ἀκοῦς τί σοῦ λέω!... Εἶναι ἡ ὥρα σου --ἄντε, μήν ἔρθω μέσα καί σέ ξεβρακώσω ἐγώ. (Ξανακλείνει τήν πόρτα, πάει στό παράθυρο τοῦ Θανάση)

—Νάσο! Κακομοίρη μου, σέ καθιστῶ ὑπεύθυνο, τό παιδί καί τά μάτια σου! "Ὅχι τό ἄσπρο πουκάμισο!!! (τῆς ἀντιμιλᾶνε) «Γιατί»; Γιατί....

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Πρός τά μέσα, τόν βρίζει, παίρνει τό μέρος τῆς Μαρίας, ξέρει τό τροπάρι) "Ἄκου «γιατί»; Γιατί ἐτούτη τά πλένει!!

ΜΑΡΙΑ —(Τόν ἀποπαίρνει κι' αὐτόν) Στόμα ἔχω!

—(Πρός τά μέσα) Καί μήν ξανοιχεῖτε ἅπατα καί σᾶς φάει κἀνα κρις-κράφτ. Τά λέω σέ σένα ἐπειδή εἶσαι τό μεγαλύτερο -- εἰδαλλιῶς ἀπό μυαλό εἶσατε τά ἴδια σκατά. Καί ὅ,τι κεφτέδες περσέψουν, πετάτε τους μή χαλάσουν -- ΜΙΜΗ!!! Ξεκουπίσου!!!

—(Στό Νάσο, πρὸς τά μέσα πάντα) Καί μόλις βγεῖ ἀπό τό νερό νά τότε σκουπίσεις... ἄντε μπράβο...

—(Στήν πόρτα τοῦ πλυσταριοῦ) "Ἄντε, ἄντε, δέν πᾶτε καί γιά γαμπροί.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Σήμερα τουλάχιστον.

ΜΑΡΙΑ —(Τόν σιγάει, λαθραῖα) Σςςςςςς!

—(Κοιτάζει μέσα) "Ετοιμος. 'Εδέησε.

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Βγαίνει) Πάω γιά ἐφημερίδα. Βάλε καφέ.

ΜΑΡΙΑ —Νάσο, ἄντε, σέ πρόλαβε ὁ μικρός.

—(Μπαίνει σπίτι της, off) Μίμη!!

(Από το πλυσταριό, βγαίνει ο ΜΙΜΗΣ. Κοντά 35 χρονών άντρας, δεμένος, όχι αθλητικός, λίγο στομάχι, άραιά μάλλον μαλλιά, παιδικά μάτια. Φοράει παντελόνι - μπλούζα, κρατεί πετσέτα. Διάθεση, στάση παιδιού γειτονιάς, 15 χρονών)

ΜΙΜΗΣ — Έτοιμος, Μαμά! Νάσο;

ΝΑΣΟΣ — (Βγαίνει από το σπίτι του. Σουλούπι αντίστοιχο, ανάλογο με του Μίμη, και περίπου ίδια ηλικία. Λίγο πιο αποφασιστικός αυτός.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η μικρή σκηνή που ακολουθεί, είσοδος και expositio των δύο «παιδιών», να πάρει αργότερο ρυθμό από την προηγούμενη. Να διαψεύσουμε την προσδοκία του θεατή που, από τα λόγια των δύο γονέων, θά περίμενε να δει δύο παιδιά 13 χρονών)

ΝΑΣΟΣ — (Τόν επιθεωρεί, σά μεγάλος αδερφός, η άρχηγός) Νά σέ δώ.

ΜΙΜΗΣ — Καλός είμαι;

ΝΑΣΟΣ — Καλός, Έγώ;

ΜΙΜΗΣ — (Αυτόνομητο πώς ο Νάσος είναι «καλός». "Ινδαλμα του Μίμη) Έσύ Νάσο μου!!...

ΝΑΣΟΣ — Ωρα.

ΜΙΜΗΣ — (Κοιτάζει το ρολόι του) Παρά δέκα.

ΜΑΡΙΑ — (Βγαίνει με μπρίκι καφέ, κοιτάζει, επιδοκιμάζει) Μπράβο τά παιδιά μου — (άλλά κάτι βλέπει, όρμάει στο Μίμη, παλεύει να του βγάλει το ρολόι από τό χέρι) Τό ρολόι που τό πᾶς — βγάλτο!

ΝΑΣΟΣ — Γιατί καλέ μαμά και σεΐς!

ΜΑΡΙΑ — Βγάλτο -- θές να τό χάσεις;

ΜΙΜΗΣ — Καλέ μαμά και σεΐς (ζητάει βοήθεια) Νάσο...

—(στη μάνα του) Πώς θά ξέρουμε τήν ώρα! Θ' άργήσω και θά μέ μαλώστε!

ΜΑΡΙΑ — Για φηγούρα τό θές, ἄστα. Νά ρωτήσεις. Κάποιος θάχει ρολόι.

(Ο Μίμης όλο παράπονο πάει μέσα ν' άφίσει τό ρολόι)

ΜΑΡΙΑ — Κοίτα πές του και σύ μιά κουβέντα... να τό πάρει σοβαρά. Άμα του πεις έσύ ότι και σένα σοῦ άρέσει...

ΝΑΣΟΣ — Άφού δέν τήν έχω δει.

ΜΑΡΙΑ — Άμα λέω γώ είναι καλή -- τέρμα. Καιρός του να παντρευτεί, να φύγει από τήν πλάτη μου -- και τή δικιά σου. (Κολλητά, για τή μάσκα) Αυτό τι τό θές! (Τού τήν παίρνει, έκείνος προσπαθεί, μάταια, να τήν ξαναπάρει. Μπαίνει ο Θανάσης με λομηρίδα, που δέν βλέπουμε άκόμη τόν τίτλο της. Παίρνει, όπως πάντα, τό μέρος της Μαρίας)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τι της έκανες πάλι!

ΝΑΣΟΣ — Δέ μ' άφίνει να πάρω τή μάσκα.

ΜΙΜΗΣ — (Έχει έρθει) Άφού τόσον καιρό τή φοράμε...

ΝΑΣΟΣ — Άφού ρε πατέρα έσεις μου τήν αγοράσατε--

ΜΑΡΙΑ — Κι' αν πάθεις τίποτα;

ΜΙΜΗΣ — Ο Νάσος! Είναι ἄσος.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Άστους.

ΜΑΡΙΑ — Πάρτη, αλλά (στο Νάσο) ό,τι σοῦ είπα! Δρόμο, θ' άργήστε.

ΜΙΜΗΣ — Έσεις μᾶς άργείτε, καλέ μαμά. Λοφ έ.

ΜΑΡΙΑ — (Τού δίνει) Όρίστε. Είσιτήρια, δύο πορτοκαλάδες -- έσύ να βάλεις τά έξοδα, όχι πάλι ο Νάσος.

ΝΑΣΟΣ — Γιατί;

ΜΑΡΙΑ — Τσιγάρα. (Ψάχνει τίς τσιπες τους, σαν να τούς βιάζει) Έχετε. Φαί έχετε (τούς δίνει τό πακετάκι) άντε, καλή διασκέδαση.

ΜΙΜΗΣ — Έλα. Γειά σας.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Στο καλό.

ΜΑΡΙΑ —(Στό Νάσο) Νά τό προσέχεις. Καί ὄχι ζούρλιες
— ἄντε, ξεκολλᾶτε.

ΜΙΜΗΣ —Καλέ μαμά... εἶναι σωστό... νά πάμε μπάνιο...
τώρα;

ΜΑΡΙΑ —(ἐπιθετική) Ἄργεῖτε.

ΜΙΜΗΣ —(Κοντά στό ἀγγελτήριο κηδείας) Ἄφου... προχτές
εἴχαμε κηδεία...

ΜΑΡΙΑ —Καί; Συγγενής μας ἦτανε; Νοικάρισσα ἦτανε,
τήν κηδέψαμε, πάει -- ἔτσι εἶναι. Χτές κηδεῖες, αὔριο
γάμοι...

(Τά παιδιά ἔρχονται στή στάση, προσκῆνιο, περιμένουν
λεωφορεῖο. Ἡ Μαρία πάει μέσα μέ τό μπρίκι)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Ὁ καφές;

ΜΑΡΙΑ —(Τσαντίλα) Νά τόν ζεστάνω!

(Ὁ Θανάσης φέρνει φορητό ραδιόφωνο, κάθεται, ἀνοίγει
τήν ἐφημερίδα: βλέπουμε πώς εἶναι Ριζοσπάστης)

ΜΙΜΗΣ — Ἔρχεται.

(Νεύματα σέ λεωφορεῖο νά σταθεῖ.

Μπαίνει ἀπό ἀριστερά τό «λεωφορεῖο». Εἶναι σπεισάτο,
ὅπου εἶναι ζωγραφισμένο λεωφορεῖο μέ λαδομπογιά, μέ
ἐπιβάτες καί ὁδηγό. Δύο «παράθυρα» εἶναι κομμένα. Τό
λεωφορεῖο, πού τσουλάει στό συρματόσκοινο, τό τραβάει ὁ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ. Σταματάει μπροστά στους δύο φίλους,
πού μπαίνουν. Τούς βλέπουμε στά δύο κομμένα παράθυρα.
Μπαίνει καί ὁ εἰσπράκτορας, τόν χάνουμε ὅμως)

ΣΚΗΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ.

(Στό μεταξύ ὁ Θανάσης διαβάζει, παλεύει τό ραδιόφωνο)

ΜΙΜΗΣ —Ποῦ προτιμᾶς νά πάμε, Νάσο μου;

ΝΑΣΟΣ —Πάλι «ποῦ προτιμᾶω ἐγώ»;

ΜΙΜΗΣ —Γιατί Νάσο μου -- πάντα δέ --

ΝΑΣΟΣ — Ἐσύ, δέν ἔχεις γοῦστα δικά σου;

ΜΙΜΗΣ — Ἐπειδή νευριάζεις, Νάσο μου... ἄμα πάμε
σέ μέρος πού δέ σ' ἀρέσει. Ἐγώ, βολεύομαι

ΝΑΣΟΣ — Ἐπειδή πάντα πάμε ἐκεῖ πού ἀρέσει ἐσίνα,
— Γριάντα καλοκαίρια ἀργίες πάμε μπάνιο ρέ Μιμη,
μία φορά δέν εἶπες «πάμε ἐκεῖ». Πάντα σέ μένα ρί-
χνεις τήν εὐθύνη.

ΜΙΜΗΣ — Ἐγώ, Νάσο μου!

ΝΑΣΟΣ — Καί κόψε αὐτό τό «μου». Νάσο μου καί Νάσο
μου! Ἐγώ σέ λέω «Μιμη μου»;

ΜΙΜΗΣ — Παραπονέθηκα ποτέ -- Νάσο μου;

ΝΑΣΟΣ — Κόρτο, ἀκοίει κι ὁ κόσμος. Λέε καί εἴμαστε
χριστιανοῦλες. Ἄντι. Ἄντρας τῆς παντρείας.

ΜΙΜΗΣ — Ἐ, ἐσύ εἶσαι πιό πολύ... τῆς παντρείας.

ΝΑΣΟΣ — Ναί, ἀλλά ἐσίνα προξενιόουν.

ΜΙΜΗΣ — Ἐλα! Ποιός!!!

ΝΑΣΟΣ — Σοῦ φέρανε προξενιό.

ΜΙΜΗΣ — Ἐλα!

ΝΑΣΟΣ — Δέν ξέρεις τίποτα;

ΜΙΜΗΣ — Στή ζωή μου.

ΝΑΣΟΣ — Ἐστειλαν καί... ζήτησαν τό χέρι σου.

ΜΙΜΗΣ — Ἄπο σένα;

ΝΑΣΟΣ — (Ἐ-αλλο-) Μάνα σου εἶμαι!!!

—(Μετά) Ἄπο τή μάνα σου. Καί μή μοῦ κίσεις τήν
παρθένα.

ΜΙΜΗΣ — Ἐγώ! Στή ζωή σου. (Παύση, μετά δειλά) Καλή
εἶναι;

ΝΑΣΟΣ — (Προδομένο) Ἄ, Σοῦ καλαρέσει.

ΜΙΜΗΣ — Ἐμένα! (Μετά, σιμνοῦλης) Ἐμένα... ποιά θά
μέ λιμπιστεῖ...

ΝΑΣΟΣ — (ἀργεῖα) Μήν εἶσαι βόδι! Μιά χαρά εἶσαι.

ΜΙΜΗΣ — Ναι, μία χαρά εἶμαι, ἀλλά... γιά γάμους εἴμαστε

τώρα! Ν' ἀφίσομε τά δικά μας... ἔπειτα... προηγεῖσαι ἐσύ.

ΝΑΣΟΣ —Γιατί, ἀδερφάδες εἴμαστε; Γεροντοκόρες; (Παύση) Δέ γουστάρω γάμο ἐγώ.

ΜΙΜΗΣ —(Δειλά) Μοῦ... ὀρκίζεσαι;

ΝΑΣΟΣ —(Θιμῶντι) Δέ στόχω ἐξηγήσει;

ΜΙΜΗΣ —(Νά προλάβει τήν ὀργή του) Πῶς, δύο φορές... ἀλλά δέν τόχω καταλάβει. (Παύση) Δηλαδή, οὔτε κι' ἐγώ θέλω γάμο. Τί νά τόνε κάνω... "Όλα δέν τάχω; (Διορθώνει)... τάχουμε; Καί τά σπίτια μας... τίς δουλειές μας... τή μάνα μου νά μᾶς πλένει... τήν παρέα μας... (σεξουαλικός) ἔχουμε καί τή Μανουέλα...

ΝΑΣΟΣ —"Άλλο ἢ γυναίκα, ἄλλο ἢ πουτάνα.

ΜΙΜΗΣ —Δέν εἶναι πουτάνα. Ἐπειδή τήν πληρώνουμε;

ΝΑΣΟΣ —Μισοτιμῆς. Ἐπειδή πᾶμε κι οἱ δύο.

ΜΙΜΗΣ —Μᾶς βολεύει. Ἐχουμε γυναίκα ὅποτε μᾶς ἔρθει ὄρεξη. Δίχως νά τήν ἔχεις φορτωθεῖ σπίτι σου. Δέν εἶναι πουτάνα — μόνο ἐμᾶς τούς δύο παίρνει... νά συμπληρώνει τά ἔξοδα τοῦ σπιτιοῦ.

ΝΑΣΟΣ —"Άσε πού νομίζω πῶς ὁ ἄντρας της τά ξέρει. Γιά μᾶς.

ΜΙΜΗΣ —"Άποκλείεται. Ἐφοῦ μέ καλημερίζει —(στόν ὀδηγό) στάση, στάση!... "Έλα... "Έλα.

(Κατεβαίνουν. Κατεβαίνει καί ὁ Εἰσπράχτορας, τραβάει ἔξω δεξιά τό λεωφορεῖο)

ΜΙΜΗΣ —Καλά εἶν' ἐδῶ;

ΝΑΣΟΣ —Ἐσύ ΔΕΝ ξέρεις ἄν εἶναι καλά; Ποῦ προτιμᾶς;

ΜΙΜΗΣ —"Όπου προτιμᾶς... ἀλλά νά ἔχει χαλικάκι. Καί κάνα δεντράκι. Καί καμιά γυναίκα. Νάσο μου.

ΝΑΣΟΣ —(Δούλεμα) Μάλιστα. «Μίμη μου».

ΜΙΜΗΣ —(Παίρνει εἰσπνοές) Γειά σου ρέ ἀθάνατη ἐξοχή. Ἐκεῖ πᾶμε.

(Βγαίνουν. Ἐνῶ ὁ Μίμης βγάζει τρανζιστοράκι καί τό ἀνοίγει, τήν ἴδια στιγμή πού στήν ἀγλή ἀλλάζει σταθμό ὁ Θανάσης. Ἄκουμε τήν ἐκπομπή «Ἄναζητήσεις μέσω τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ»)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ —Ἄναζητήσεις μέσω τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ... Ἡ Μαρία Καπερόνη ἀναζητεῖ τήν θεία της Ἑλένη Κόκαλη. Ἡ Ἑλένη Κόκαλη... (μπαίνει ἡ Μαρία, πηγαινόρχεται μέ μπρίκι, φλιτζάνια, νερά, γλυκό τοῦ ταψιοῦ)

ΜΑΡΙΑ —Μὴν ξεχάσω. Τό νοῖκι. (Τοῦ δίνει τά λεφτά, κλείνει τό ράδιο)

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Τά μετράει, τά βάνει στήν τσέπη του) Στήν ὦρα. Νά μπαλώσω κάτι τρύπες... τά χρειάζομαι.

ΜΑΡΙΑ —(Κοιτάζει στή γωνία) Τόν εἶδες τό χαφί; Πάλι κόβει βόλτες... στή γωνία.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἐφοῦ δέ βαριέται. Μάρθα;

ΜΑΡΙΑ —(Φοβισμένη) Σσσσ... «Μαρία». (Ἄνοίγει τό ραδιόφωνο, οἱ ἀναζητήσεις συνεχίζονται, ἐνῶ πίνουν καφέ)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ —Ἡ Ἑλένη Γέρακα ἀναζητεῖ τόν υἱόν της Ἰάκωβο. Τά ἔχνη τοῦ Ἰάκωβου Γέρακα ἐξηφανίσθησαν τό 1948. Μετά τό πέρας τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου—

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Κλείνει τό ράδιο) Ἐ, τώρα πάει. Ἡ Ἑλένη Γέρακα ἔπαψε πιά ν' ἀναζητεῖ τόν υἱό της. Νά εἰδοποιήσουμε τόν Ἐρυθρό Σταυρό πῶς ἡ κυρα-Ἑλένη πέθανε... καί δέν ἀναζητεῖ πιά τίποτα.

ΜΑΡΙΑ —"Άστοις, θά τό μάθουν — ἐμεῖς τί ἀνακατενόμαστε. Μονάχα, βγάλε κείνα τά χαρτιά της κηδείας, νά χαρεῖς.

(Ἁ Θανάσης ξεκολλάει τά ἀγγελτήρια τῆς κηδείας ἀπό τήν πόρτα καί τόν τοῖχο)

ΘΑΝΑΣΗΣ —Κακομοίρα κυρά-'Ελένη. Καλύτερα ποῦ δὲν τῆς τό εἶπαμε ποτέ.

ΜΑΡΙΑ —Καί φαριστημένη νάσαι. Τό παιδί τῆς τό θάψαμε. Τουλάχιστον αὐτουνοῦ ξέρουμε ποῦ εἶναι τά κόκαλά του.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Μὴν ξαναρχίζεις.

ΜΑΡΙΑ —Δὲν ξαναρχίζω. Ξέρω πιά: τά κόκαλα εἶναι κόκαλα. Πράμα. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄνθρωπος ὅσο ζεῖ. Μετά, εἶναι... πράμα. Ἀντικείμενο — μου εἶπες.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Τό λές. Δὲν τό πιστεύεις.

ΜΑΡΙΑ —Θά... τό πιστέψω. Κοντεύω. Βέβαια. Καλά κάναμε καί τῆς τό κρύψαμε. Δὲν εἶχε τὴν ἀντοχή τῆ δικῆ μας. Πέθανε μέ τὴν ἐλπίδα.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Δὲν πέθανε. (ἔρωτηματικὴ παύση τῆς Μαρίας) Αὐτοκτόνησε.

—(Τό κοιτάζει) Ἔφτιαξες καί γλυκό;

ΜΑΡΙΑ —Ἡ κυρά-'Ελένη;

ΘΑΝΑΣΗΣ —Θά στό μαρτύραγα. Τόκρυψα νά μὴν ἔχουμε φασαρίες, ἀνακρίσεις... Ἔτσι κι' αὐτοκτονήσεις, δὲν σοῦ κάνουν κηδεῖα, ἔχει μελέα. Εἶπαμε, ἀτύχημα. Καί τό φάγαμε.

ΜΑΡΙΑ —Αὐτοκτόνησε;

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Βγάζει χαρτί) Ἄφισε γράμμα.

—(Διαβάζει) Προσφιλεῖς μου κύριε Θανάση καί κυρία Μαρία.

Ζητῶ προκαταβολικῶς συγνώμη διότι σᾶς ἐπιβαρύνω μέ τόν θάνατόν μου, ἀφοῦ τόσα ἔτη σᾶς ἐπεβάρυνα μέ τὴν ζωὴ μου. Κατόπιν σκέψεως, τό ἀπεφάσισα. Ἐφτασα τά 84. Τά τελευταῖα τρία ἔτη πιασμένη στό κρεβάτι. Ἐπιπλέον ἡ σύνταξις ΤΕΒΕ μηδαμινή. Ἴσα τό ἐνοίκιο. Ἐπιπλέον, μάθετε ὅτι τελευταίως δὲν ἐλπίζω πλέον πὼς τό παιδί μου Ἰάκωβος εἶναι ἐν ζωῇ.

Ἐσαυτῶς, τό μυαλό μου ἔχει ἀρχίσει νά ἀπουσιάζει, καί φοβοῦμαι πὼς θά ἔλθει στιγμή ὅπου θά ζῶ, ἀλλὰ δὲν θά εἶμαι εἰς θέσιν νά συλλογίζομαι τόν υἱό μου. Καί τό ἀπεφάσισα. Εἶχα τό μπουκάλι μέ τὴ βενζίνη, ἐπιπλέον τό πετρέλαιο τῆς σόμπας. Αὔριο ἐσεῖς θά πᾶτε στά Σπάτα διὰ λάδι. Ἐλπίζω νά μὴ μέ βρεῖτε ζωντανή. Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ ὅλα ὅλους.

'Ελένη Γέρακα

Υ.Γ. Ζητῶ συγνώμη καί διὰ τό θέαμα ποῦ θά παρουσιάσω. Ἄλλος τρόπος δὲν ἦτο.

—(Παύση) Πάρτο. Κάφτο.

ΜΑΡΙΑ —(ἀναδῆ) Θά... βουσανίστηκε.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἡ αὐτοκτονία, εἶναι δύσκολο πράμα γιά γυναῖκα πιασμένη... τί ἀγῶνα θάκανε μέχρι νά πιάσει τὴ βενζίνη... τά σπέρτα... νά πετάξει τό γράμμα πέρα μὴν καί — τί γλυκό εἶναι τοῦτο;

ΜΑΡΙΑ —Καί παζιά γυναῖκα... δυσκολοκίνητη. Μόλις καί τὴν κάνανε ζαφτι τά ὄμο παιδιὰ, γιά νά τῆς ἀλλάξω τά σεντόνια.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Καλά ποῦ δὲν ἔπαθε μεγάλη ζημιὰ τό ὁσμάτιο.

ΜΑΡΙΑ —Πὼς δὲν ἔπαθε.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Μικροπράματα. Τὸπλονα, ὁ Νάσος τό μερμέτσι, τό σοβάντισμα... τώρα εἶναι κούκλα. Οὔτε μορουδιά, οὔτε τίποτα.

ΜΑΡΙΑ —Λέω... νά μοῦ τό νοικιάσεις ἐμένα.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἔσινα! Ἄλλα πάλι! Τί τό χρειάζεται;

ΜΑΡΙΑ —Ν' ἀπλωθοῦμε λίγο. Ἐκεῖνο τό παιδί, εἶναι κοτζάμ ἄντρας. Γιὰ ν' ἀλλάξω, βγαίνει στὴν αὐλή... τριάντα χρόνια τό καφερό κοιμάται στὴν κουζίνα.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἄφοῦ... ἀφοῦ τόν προξενεύεις, Σῶγαμπρος δὲν θά πάει; Ἄν στρέξει τό προξενιό;

ΜΑΡΙΑ — "Ε, τό θέλω! Για πολυτέλεια!

— "Όλη μου τή ζωή, ξέρεις τί μου έλλειψε; Τί λιμπίστηκα; Ένα δωμάτιο δικό μου. Παιδί, στή Ρουμανία, κοιμόμαστε όλοι στρωματσάδα. Στο βουνό, αντίσκηνο, όπου λάχει, όλοι μαζί. Στρατόπεδο, αντίσκηνο. Φυλακή, όλοι μαζί, κοπάδι. Μιά ζωή πολέμησα, φυλακίστηκα... Ξέρεις τί ζητάω πληρωμή; Ένα δωμάτιο δικό μου. Κι Έναν καμινέ δικό μου. "Ε, τά δικαιούμαι. Νά μπώ στόν καμινέ μου, τό δικό μου, βρέ άδερφέ, όταν μουΐρθει! "Όχι νά καρτερῶ πότε θά λείπετε άπ' τήν αύλή έσεις οί άντρες... και νά μπαίνω μέσα μέ τήν ψυχή στά δόντια, και τό βρακί μισοκατεβασμένο μπάς και μου ξεμπουκάρει κανένας από σās! Μιά ζωή πολέμησα! Έ Η Πολιτεία μου χρωστάει τουλάχιστον ένα δωμάτιο κι Έναν καμινέ. Αντί για παράσημο.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Καλά, νά τό πάρεις. Έλεγα μωρέ νά τδδωνα άλλω... νά βγάλω και κάνα φράγκο. Γιατί έσένα θά στό νοικιάσω κοψοχρονια. (Παύση) Δέν θ' άγριευτείς νά κοιμάσαι κεί μέσα;

ΜΑΡΙΑ — (Γελάει) Έγώ! Μιά φορά στή Μακρόνησο, μέ είχανε πάει για ξύλο... όταν συνήρθα, σκοτάδι. Μισοβλέπω δίπλα μου ένα πόδι. Τό σκουντάω νά πάει παρέκει, τίποτα αυτό. Τό τσιμπάω, τίποτα. Όπου λέω, κάποιονε φουκαρά λιανίσανε. Και κάνω νά σπρώξω τό πόδι παραπέρα. Τό σπρώχνω, τό βαράω γροθιά, τίποτα. Όπου καταλαβαίνω: τό πόδι ήτανε δικό μου... αλλά δέν τώνωθα, άπ' τό ξύλο. Και θ' άγριευτώ!... (γελάει)

— Πάρε γλυκό.

(Σερβίρει κομμάτι γλυκό, ανάβει τσιγάρο)

(Δεξιά, μπαίνουν Μίμης - Νάσος κουβαλώντας σπετσάτο, ένα παραθαλάσσιο τοπίο μέ πεύκο)

ΝΑΣΟΣ — Μέ ξεποδάριασες.

ΜΙΜΗΣ — Βρήκαμε όμως πεύκο. Δικό μας. Νά γδυθώ;

ΝΑΣΟΣ — Τήν άδεια μου παίρνεις;

ΜΙΜΗΣ — Λέω. Αν αποφάσεις νά μείνουμε δώ.

ΝΑΣΟΣ — Καλά είναι. (Άρχίζει νά γδύνεται)

ΜΙΜΗΣ — Πολύ καλά. (Δειλά, δείχνει) Έκειπέρα, είναι καλύτερα. Έχει και κάτι ξένες. Αυτές κάνουν μπάνιο δίχως τό σουτιέν. (Ό Νάσος τόν άγριοκοιτάζει και συνεχίζει τό γδύσιμο) Όπως θέλεις. (Κοιτάει πάντα πέρα) άμάν νάτη! Βγάνει και τό σουτιέν — πάμε.

ΝΑΣΟΣ — Κρατήσου, νά ξεβρακωθώ. Άσε τό μάτι. Δηλαδή, τό βράδι είμαστε για Μανουέλα.

ΜΙΜΗΣ — Πάλι!!

ΝΑΣΟΣ — Έτσι πού θά φτιαχτούμε εδώ, μέ τις ξεβράκωτες — δε θέλεις;

ΜΙΜΗΣ — Θέλω μωρέ, αλλά... τόσα λεφτά πάλι... πάλι Μανουέλα;

ΝΑΣΟΣ — Γιατί — ξέρεις έσύ άλλη λύση;

ΜΙΜΗΣ — (Βασανισμένος) Στήν ηλικία μας... δέν επιτρέπεται άλλη λύση. Έ ρε βάσανο κι αυτό τό πράμα... (ένω βγαίνουν, τραβώντας μαζί και τό σπετσάτο) Μέχρι πότε θά μās πιλατείει... ξέρεις, λένε, μετά τά πενήντα δέν... (έχουν βγει)
(Στήν αύλή, Θανάσης - Μαρία. Τό ραδιόφωνο έχει τραγούδια)

ΜΑΡΙΑ — Τά παιδιά μας τήν αγαπούσανε.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Έ. Για νά τήν πιθωσθκόνουνε τρία χρόνια, νά τής κουβαλάνε τό κατουρλοκάνατο...

ΜΑΡΙΑ — Έκείνη τ' άνάστησε. Τόσα πλεχτά τούς έπλεξε. Τά χρόνια πού δούλευα στό εργοστάσιο, εκείνη

(Πρός τά ἔξω) Ἔλα νά σέ τρατάρω ἓνα γλυκό ἄνθρωπε,
νά πείς χρόνια πολλά... (γυρίζει, κάθεται)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Πάντως, καλυτέρευσε τό σύστημα. Πρῶτα,
πηγαίναμε μείς στήν Ἀσφάλεια, δίναμε τό παρών.
Τώρα, μᾶς ἔρχονται ἐκεῖνοι. Πολιτισμένα πράματα.

ΜΑΡΙΑ — Τουλάχιστον ἐμεῖς θά πεθάνουμε σπίτι μας.
Θά μᾶς κλείσουν τά μάτια τά παιδιά μας. Ὅχι ὁ
ὑπάλληλος τοῦ Νεκροτομείου — ἔλα, τό γλυκό σου.
Τριάντα Αὐγούστου σήμερα. (Τήν κοιτάζει ἐρωτηματικά)
Γιορτάζει ὁ Ἀλέξαντρος. Ὁ ἀδερφός μου.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τό κρατᾶς.

ΜΑΡΙΑ — Ἔ. Ἀντί νά τοῦ κάνω κόλλυβα... τοῦ κάνω
γιαουρτόγλυκο πού τοῦ ἄρεσε.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Πόσα χρόνια πάει;

ΜΑΡΙΑ — Πεθαμένος; Εἰκοσιοχτώ. Τό μόνο, δέν τόν κα-
λοθυμᾶμαι. Ξέρω πώς ἦτανε ξανθός... ἄλλα δέ θυμᾶμαι.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Ἀμα εἶσαι μικρός, δέν εὐκαιρεῖς νά κοι-
τάξεις τό πρόσωπο τοῦ δικοῦ σου... τά μάτια του.

ΜΑΡΙΑ — Δέν πρόλαβα. Ἀμα τόν εἶδα, τοῦ τᾶχανε κλεί-
σει. Ἡρθαμε ἀπό τή Ρουμανία παιδάκια, μᾶς ἔφερε ὁ
πατέρας μου, σάν ἄκουσε ὅτι φτιάχτηκε τό ἀντάρτικο.
Στά 41-42. Ἡ μάνα μου πεθαμένη, πού νά μᾶς ἄφινε στή
Ρουμανία. Μπήκαμε λαθραῖα. Μᾶς παίρνουν εἶδηση
στά σύνορα, ἀρχίζουνε τά συμπάρα. Μάρθα, μοῦ κάνει ὁ
πατέρας μου, χτυπήθηκα. Πάρ' τό παιδί καί τρέχα.
Γλίτωστε. Φιλᾶει τόν Ἀλέξανδρο, φιλάει καί μένα...
καί τόν ἀφίσαμε. Τώρα, πέθανε, γλίτωσε, ποτέ δέν
ἔμαθα. Ζαλώθηκα τόν Ἀλέξανδρο, 15 χρονῶ γυναίκα
ἐγώ, ὀχτώ τό παιδί, καί λάκισα. Σταμάτησα μόνο σά
λιγοθύμησα ἀπ' τήν πείνα. Πέσαμε σέ μιά στάνη, μᾶς
δῶκανε γάλα, στυλωθήκαμε, μᾶς δείξανε τό δρόμο,
βρῆκα τήν ομάδα: ὅπως μοῦχε πει ὁ πατέρας μου. Καί

βγήκα στ' άντάρτικο. Τό παιδί τό άφισα σέ καταυλισμό. Τά φροντίζανε.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Καί... δέν τόν ξανάδες;

ΜΑΡΙΑ —Πώς. Τέσσερα χρόνια μετά — δώδεκα χρόνων άγοράκι πιά. Δέ μέ γνώρισε. Είμαι ή άδερφή σου, του κάνω. Του χάρισα ένα περίστροφο, σφαίρες, έφυγα. Μετά, μέ πιάσανε. Στρατόπεδα, φυλακή, έξορία. Συγγενείς έχεις; Είναι σκοτωμένοι όλοι τους, έλεγα. Μήν κάνουνε ζημιά του παιδιού. Βλέπεις, είχαν ξαναέρθει στά πράματα στό μεταξύ.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Είχανε μείνει στά πράματα, θές νά πεις.

ΜΑΡΙΑ —Μετά, ειρήνη, δημοψήφισμα. Μακρόνησος, Άβέρωφ. Όπου, βγαίνει νόμος, οί γκαστρωμένες απολύονται. Γκαστρώθηκα στή φυλακή μ' ένα φύλακα, για νά μέ βγάλουν. Μόλις βγήκα, έριξα τό παιδί — πέντε μηνών έγκυος. Θα σέ σακατέψω, μου λέει ο γιατρός. Παιδί δέ θά ξανακάνεις, δέν θάσαι γυναίκα. Σακάτεψέ με, του λέω, μόνο πάρτο από πάνω μου. Καί μία μέρα, λαβαίνω ειδοποίηση. Καλοκαίρι. (φοράει γυαλιά του ήλιου)

Πάνε... είκοσιοχτώ; Ναί. Είκοσιοχτώ χρόνια.

(Βγάζει τήν άσπρη περούκα)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Κεδρηνού Μάρθα.

ΜΑΡΙΑ —Μαρία. Παρούσα (Σηκώνεται)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —(Τής δίνει χαρτί) Είδοποιητήριο.

ΜΑΡΙΑ —(Διαβάζει) Νεκροτομείον Άθηνών. (Τόν κοιτάζει)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Έλα. Διά πιστοποίησιν ταυτότητος.

ΜΑΡΙΑ —Ταυτότητος;

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Συγγενοός.

ΜΑΡΙΑ —(Άμηση, τυφή αντίδραση) Δέν έχω.

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —(Ξαναδιαβάζει τό χαρτί) Κεδρηνού; Μάρθα;

ΜΑΡΙΑ —Έγώ... δέν ξέρω πού είναι τό νεκροτομείο.

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Έντός τής πρωίας. Διά πιστοποίησιν ταυτότητος. Καί παραλαβήν του νεκρού. (Βγαίνει απότομα)

ΜΑΡΙΑ —(Άρπάζει μία σκούρα κόκκινη, μπαμπακερή, κλαρωτή ρόμπα του σπιτιού, παίρνει ένα χειροποίητο, χειροκίνητο καρότσι, καμωμένο από κιβώτιο κι' ένα ρουλεμάν μπροστά, καί περιφέρεται ψάχνοντας για τό νεκροτομείο. Ένώ από δεξιά βγαίνουν, μετωπικά, δύο ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, τραβώντας έξω ένα σπετσάτο, μία ψυχή, άσπρόγκριζα νεοκλασική πόρτα, ψευδομάρμαρο, μέ δύο δωρικές κολόνες εκατέρωθεν, καί πάνω μία επιγραφή ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ. Η πόρτα είναι ζωγραφιστή, μέ μία σχισμή στή μέση για νά περνούν οί ήθσοιοί. Στο μεταξύ, μιλάει στο Θανάση)

ΜΑΡΙΑ —Δύο μήνες είχα στήν Άθήνα, πού νάξερα έγώ δρόμους καί διευθύνσεις...

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ —Έδω είναι.

(Η Μάρθα μέ τό καρότσι χάνεται πίσω από τό σπετσάτο. Σε λίγο ξαναβγαίνει από τήν πόρτα-σχισμή μέ τό καρότσι. Τό άφίνει. Είναι ή σημαντικότερη στιγμή της στο έργο. Μεταρσιωμένη, θαμπωμένη. Άν ήταν χριστιανή, θά λέγαμε πώς είχε δει μέ τά μάτια της τήν άνάληψη. Σά νάχει παραστεί σέ θαύμα πού έχει ή ίδια κατασκευάσει. Κυρίως: περήφανη, μέ καμάρι. Άφου τή δούμε καλά, πίσω της βγαίνει ούδέτερα ο Άστυφύλακας)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Ο άδερφός σου δέν είναι ο πεθαμένος; (Παύση)

ΜΑΡΙΑ —Έγινε κοτζάμ παληκαράκι.

(Προχωράει μπροστά, μόνη)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —(Ουδέτερος) Μία υπογραφή έδω, παρακαλώ. Διά τήν παραλαβήν.

ΜΑΡΙΑ —Συγνώμη, κύριε Πόλισμαν... είχα νά τόν δώ από δώδεκα χρονών πού ήταν καί... (παίρνει τό καρότσι) έφερα μικρό καρότσι... καί...

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Καλά, καλά. Πήγαινε σπίτι σου κόπελα μου. Τή μεταφορά θά τήν επιβαρυνθεί τό κράτος.

ΜΑΡΙΑ —Σας εύχαριστώ πολύ. (Στό Θανάση) Έτσι, πρωτοείδα τόν αδερφό μου όλόγυμνο. Έδεσε, λέω. Τό κορμί του όλο χνούδι. Ώραϊο χνούδι. (Κινάει νά φύγει)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Τό καρότσι.

ΜΑΡΙΑ —(Στόν Άστυφύλακα) Μέ συγχωρείτε. (Παίρνει τό καρότσι, ένω ό Άστυφύλακας μπαίνει πάλι στό Νεκροτομείο, οί νοσοκόμοι ξαναβάζουν έξω τό σπετσάτο, ή Μαρία ξαναφοράει τήν περούκα, καί, στόν Θανάση πού τρώει τό γλυκό)

—Μόλις τόν είδα πάνω στό μάρμαρο, ξέρεις τί μ' έπιασε; Μιά περηφάνια. Όλόκληρος άντρας, δέν τόν χώραγε τό τραπέζι. Ό Άλέξαντρος. Πού τόν κουβάλαγα στήν πλάτη μου δύο μέρες πάνω στά βουνά —σ' άρέσει τό γλυκό;

ΘΑΝΑΣΗΣ —Γειά στά χέρια σου.

ΜΑΡΙΑ —Άμα τόν ξεσκεπάσανε, πήγα νά βάλω τά χάχανα. Όρίστε, λέω, ό Άλέξαντρος τό παρλιακό έβγαλε μουστάκι... καί... μουντρωμένο!...

ΘΑΝΑΣΗΣ —Πολύ ώραϊο τό γλυκό.

ΜΑΡΙΑ —Νά σου φέρω κι' άλλο, στάσου. (Πάει μέσα, βιάζοντας τή ρόμπα)

ΘΑΝΑΣΗΣ —Νά πετάξω μωρέ τό γκιουβέτσι στό φούρνο, ξεχάστηκα. (Πάει σπίτι του, βγαίνει μέ ταψί, φεύγει)

ΜΑΡΙΑ —(off) Κρασί μή φέρεις. Έχω εγώ. (Μπαίνει ό ΙΩΣΗΦ. Κρατεί άφίσεσ ρολό στήν άμασάλη,

καί μία άνοιχτή στό χέρι. Παιδί 25-26 χρονών, όλο ζωή Καλοφτιαγμένος. Κάποιος πού ν' άξίζει νά ζήσει. Όμορφόπαιδο.

Κοιτάζει πίσω του, βεβαιώνεται πώς δέν τόν βλέπουν, πάει στόν γκριμισμένο τοίχο δεξιά, κολλάει τήν άφίσα. Πρόκειται γιά άφίσα διαμαρτυρίας, ή γιά πορεία, ή συγκέντρωση. Καθώς είναι άπασχολημένος μέ τό κόλλημα τής άφίσας, βγαίνει ή Μαρία μέ τό γλυκό, άθόρυφη. Τρώει. Μόλις τόν βλέπει, κοντοστέκει. Ένα είδος γνωριμίας. Σάν νά τόν ξέρι. "Η νά τόν έγκρίνει. Τόν παρακολουθεί μέ καρδι, μέ ύποψία χαμόγελου. Αυτός, άπασχολημένος μέ τήν άφίσα, δέν τήν έχει δει άκόμη. Μόλις τελειώσει καί σηκώσει τό κεφάλι του, τή βλέπει: μία άκαριαία επαφή, κι' εμπιστοσύνη. Τής χαμογλάει. Έκείνη άβιβαιοη, αλλά σάν κάπου νά τόν έχει γνωρίσει. Προχωράει άργά κοντά του, μετά κοιτάζει τήν άφίσα, τήν έγκρίνει μέ κίνημα τοῦ κεφαλιού, μετά τόν ένακοιτάζει, ένω έκείνος μένει νά τήν κοιτάζει μέ χαμόγλο. Κάπου τήν έγκρίνει. Μετά)

ΜΑΡΙΑ —Ποιός είσαι σύ, άγγελέ μου;

ΙΩΣΗΦ —Γειά. Κόλλησα μία άφίσα — πειράζει;

ΜΑΡΙΑ —Δέν τήν κόλλησες ίσια. (Φτιάχνουν μαζί τήν άφίσα) Έτσι. (Έχει μπεί ό Θανάσης, τοίς κοιτάζει)

—(Στόν Ίωσηφ) Δικός μας είναι, έννοια σου.

ΙΩΣΗΦ —(Στόν Θανάση) Καλημέρα σου.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Καλώστονε.

ΙΩΣΗΦ —(Στή Μάρθα) Νά... καθήσω λίγο. Μπορώ;

ΜΑΡΙΑ —Στρώσου. (Τοῦ παίρνει τίς άφίσεσ) Φέρτες... νά τίς άσφαλισω... (τίς πάει μέσα)

ΙΩΣΗΦ —(Κάθεται. Στόν Θανάση) Κάποιος μ' έχει πάρει από---

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ένας μέ ριγέ κοστούμι λές. Καί μαύρα γυαλιά σάν άόματος; Έμῆσ παραφυλάει. Μέ κοστούμι

καί γραβάτα καλοκαιριάτικο, ὁ φουκαράς... κάνει ὅ,τι
μπορεῖ νά τόν πάρει εἶδηση ὁλος ὁ γλόμπος... (Ἡ
Μαρία ἔχει γυρίσει)

ΜΑΡΙΑ — Καί νάρθει, τί; Δικός μας εἶσαι, ἤρθες ἐπίσκεψη.
ΙΩΣΗΦ — (Βλέπει τὸ Ριζοσπάστη, τὸν παίρνει) Ἄ. Εἶσαστε
δικοί μας.

ΜΑΡΙΑ — Θεὸς ἕνα γλυκό;
ΙΩΣΗΦ — Ἐνα νερό κρύο, ἂν σὰς βρῖσκεται. Κόλλησε
τὸ στόμα μου.

ΜΑΡΙΑ — Νά φέρω. (Πάει μέσα)
ΘΑΝΑΣΗΣ — Ζέστη.

ΙΩΣΗΦ — Ὅχι. Φόβος. Ξέρετε... δὲν ἔχω φάει ξύλο —
ἀκόμη. Καί, μόλις τὸν εἶδα, δτέγνωσε τὸ στόμα μου.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Θά συνηθίσεις.

ΙΩΣΗΦ — Λένε, ἅμα φᾶς μία φορά ξύλο, μετὰ εἶσαι ἐν-
τάξει. Μόνο ἢ πρώτη φορά εἶναι ἢ ζόρικη... λένε.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Καί ἢ δεύτερη. Καί ἢ τρίτη... καί ἢ τρια-
κοστή... Τὸ ξύλο εἶναι παραφύσιν.

ΙΩΣΗΦ — Σκέψου δηλαδή ἐκείνους πού... πού... ἐκτελέ-
στηκαν... δταν τοὺς πηγαίνανε. Τί νά ἔλεγαν...

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέν ἔλεγαν. Ὅταν σέ πᾶνε γιὰ ἐκτέλεση, δέ
μιᾶς, τί νά πεῖς; Ἡρωικά πράματα; Τάχεις κάνει
τά ἠρωικά πράματα. Εἶσαι ἠρωικό πρᾶμα.

ΜΑΡΙΑ — (Γυρίζει μὲ γλυκὸ καί νερό) Πάρε. Ἄλλά νά
φᾶς καί τὸ γλυκό.

ΙΩΣΗΦ — Ἄν τὸ φάω λέει!! Γλιτώνω μισή μερίδα φαῖ ἄπ'
τὸ μεσημεριανό. Ἄπ' τὰ χέρια σου εἶναι; (Τρώει,
πίνει)

ΜΑΡΙΑ — Πῶς εἶναι τ' ὄνομά σου, ἄγγελέ μου;
ΙΩΣΗΦ — Ἰωσήφ.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Ἐμένα, Θανάσης.

ΙΩΣΗΦ — Καί ἢ... κυρά σου;

ΜΑΡΙΑ — (Γιάνι) Κυρά του... γειτόνοι εἴμαστε, ὄχι κυρά
του — πού τέτοια τύχη. Μαρία μί λένε. Γειτόνοι
εἴμαστε. Μόνο. Γειτόνοι καί χηρευμένοι.
ΙΩΣΗΦ — Χηρευμένοι! Καί καθόσαστε! (Γιάνι)
ΘΑΝΑΣΗΣ — Πές τῆς τα!
ΜΑΡΙΑ — Λύττου! (Λίχνει τὸν Θανάση) Πές τοῦ τα.
Γιάνια χρόνια τοῦ τὰ ρίχνω... πού αὐτός!
ΘΑΝΑΣΗΣ — (Γιάνι) Δέ μοῦ δίνει τὸ χέρι της ὁ γιός της.
ΜΑΡΙΑ — Ἐμένα δέ μοῦ δίνει τὸ χέρι σου ὁ δικός
σου ὁ γιός. (Στὸν Ἰωσήφ) Ἄλλά πού θά μοῦ πάει, θά
τόνε κλέψω. Ἄσε νά πιτύψουμι λίγο...
ΙΩΣΗΦ — Μπράβο, νάρθο κουμπάρος. Ὡραῖο τὸ γλυκό
— ἀπὸ τὴν Κρήτη εἶσαι;
ΜΑΡΙΑ — Ὅχι. Γιατί;
ΙΩΣΗΦ — Τὸ γλυκό ἐτοῦτο εἶναι κρητικό — τῷφτιαχνε
ἢ μάνα μου. Θά τὸ φτιάχνει ἀκόμη, δηλαδή.
ΜΑΡΙΑ — Κρητικός εἶσαι, ἄγγελέ μου;
ΙΩΣΗΦ — Ναι.
ΜΑΡΙΑ — Χαρά ἀπὸ γλυκό. Μπουρδουκλώνεις δύο-τρια
ἐλικά... σπιτικό.
ΙΩΣΗΦ — Ἴτσι ἔ — δὲν σὰς δίνον ἄδεια τὰ παιδιὰ σας.
Γιὰ φίρτα νά τοὺς κάνω ἐγὼ μιὰ διαφώτιση...
ΜΑΡΙΑ — Μορὲ μακάρι νά τοὺς διαφωτίσεις — νά παν-
τρευτοῦν ἐκείνοι. Ὁ δικός μου. Τὸν λένε Μιμή. Τοῦ
Θανάση. Θάνο.
ΙΩΣΗΦ — Θάνο, δηλαδή Θανάση καί τὸ γιό σου;
ΘΑΝΑΣΗΣ — Ἴ. Ὅταν γεννήθηκε, μί εἶχαν γιὰ ἐκτέ-
λεση. Ἡ μακαρίτισσα τὸν βάφτισε μὲ τ' ὄνομά μου,
νά μί θυμῶνται. Ἄλλά μετὰ, κατὰ βασιλιάς παντρεύ-
τηκε, ἢ πέθανε...
ΜΑΡΙΑ — ...γεννήθηκε.
ΘΑΝΑΣΗΣ — Καί μοῦ δόσανε χάρη.

ΙΩΣΗΦ —Καί σέ βγάλανε;
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Ναί. Εικοσιδύο χρόνια ἀργότερα.
 ΜΑΡΙΑ —Τό παιδί ἐγώ τό εἶπα Νάσο, νά μὴ μπερδεύω
 πατέρα μέ γιό. Νά ξέρουνε ποιόν ἀπό τοὺς δύο βρίζω.
 ΙΩΣΗΦ —Ἐ ρε κυρά-Μαρία, κρίμα.
 ΜΑΡΙΑ —Τί πράμα κρίμα, ἀγγελέ μου;
 ΙΩΣΗΦ —Ποῦ εἶσαι λεύτερη, καί γώ τόσο νέος. Δέκα
 χρόνια μεγαλύτερος νᾶμουνα, σ' ἔκλεβα.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἄμ ἂν ἦσουνα δέκα χρόνια μεγαλύτερος,
 ἀγόρι μου, δέν θά πρόφταινες νά τήν κλέψεις — θά σ'
 ἔκλεβε ἐτούτη.
 ΜΑΡΙΑ —Σηκωτόν. Μ' ἀρέσουν οἱ ἄντρες. Ὅλη μου τή
 ζωὴ τοὺς ἐδόξασα.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἄκου ἐμένα, μωρέ Ἰωσήφ, μὴν τήν παίρ-
 νεις, εἶναι πολυέξοδη. Πῶς θά τή θρέψεις — δουλεύεις;
 ΙΩΣΗΦ —Φοιτητής εἶμαι ... τελειόφοιτος.
 ΜΑΡΙΑ —(Στό Θανάση) Καλά, ἄς μέ πάρει, καί θά μᾶς
 θρέψεις ἐσύ. (Στόν Ἰωσήφ) Ἐξόν ἂν μᾶς θρέφει ὁ
 πατέρας σου.
 ΙΩΣΗΦ —Ὁ πατέρας μου δέν θρέφει ἐμένα. Δουλεύω.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἄ. Δέν ἔχει;
 ΙΩΣΗΦ —Ὁ πατέρας μου; Δύο μαγαζιά, στό Ἡράκλειο.
 Ἐγώ δέ θέλω. Ἐχουμε διαφορές πολιτικές. Ἀνατολή
 μέ Δύση (τό θέμα τόν ἔσχαλι λίγο). Μοῦ εἶπε, γιά νά σέ
 σπουδάσω, ἄλλαξε μυαλά. Ἐγώ τοῦ εἶπα τά λεφτά του
 νά τά βάλει ἐκεῖ πού ξέρει, κι ἔφυγα ἀπ' τό σπίτι.
 Ἐξάρτηση ἀπό λεφτά πού δέν ἐγκρίνω, δέ θέλω.
 Κόψαμε. Ἐχω ἕξι χρόνια νά τότε δῶ. Νά μιλήσουμε.
 ΜΑΡΙΑ —Κρητικοί. Ζουρλοί. Ἡ δόλια ἢ μάνα σου;
 ΙΩΣΗΦ —Παλιά γυναίκα. Τόν ἀκούει. Τῆς τηλεφωνάω
 καμιά φορά, στά κρυφά. Νά δοῦμε. Τώρα πάω γιά
 πτυχίο, καί πρέπει νά σταματήσω τή δουλειά, νά σφι-

χτῶ οἰκονομικά δηλαδή, γιατί — ἄστα. Νά προχω-
 ρῶ τώρα... Ἐχω τίς ἀφίσεις.
 ΜΑΡΙΑ —Νά στίς φέρω. (Παίει μέσα)
 ΙΩΣΗΦ —Ναί μπράβο.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἐδῶ στή γειτονιά θά τις κολλήσεις;
 ΙΩΣΗΦ —Ναί. Δέν ξέρω καλά καί τοὺς δρόμους.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Πάμε μαζί. Θά σοῦρθω τσιλιαδόρος. (Ἡ
 Μαρία ἔχει γυρίσει μέ τίς ἀφίσεις) Ἐμεῖς πάμε.
 ΜΑΡΙΑ —(Στόν Ἰωσήφ) Ἄσε δῶ τή τσάντα σου. Τήν
 παίρνεις γυρίζοντας... ἀποδῶ δέ θά γυρίσεις;
 ΙΩΣΗΦ —Ἀμή! Ἄντε, γειά κυρά-Μαρία.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —(Τοῦ δείχνει) Ἀποδῶ πρώτα.
 (Βγαίνουν. Ἡ Μαρία μπαίνει μέσα)
 (Μπαίνουν Μιμῆς - Νάσος μέ τό σπικετατό τῆς ἀμμονιδιάς.
 Βαρήθμοι. Ντιμένιοι. Κάθονται. Τσιγάρο. Μετά.)
 ΝΑΣΟΣ —(Ὁ πιό βαρήθμος) Τό μούλο...
 ΜΙΜΗΣ —Μὴν κάνεις ἔτσι. Δέν ἔπρεπε νά τότε βαρέσεις...
 ΝΑΣΟΣ —Νά μᾶς χαλάσει τό κέφι!... ἄντε νά κάνεις
 μπάνιο τώρα!...
 ΜΙΜΗΣ —Ἐγώ ἔφταιγα.
 ΝΑΣΟΣ —Πλάκωσα ἐκείνον, γιά νά μὴ χέσω ἐσένα.
 ΜΙΜΗΣ —Φταίω. Μόλις ἔβγαλες τό παντελόνι, σοῦ τό
 πήρα --
 ΝΑΣΟΣ —...καί τό ἔβαλες μέ τήν τσάκιση!!!
 ΜΙΜΗΣ —Ἐσχάστηκα. Ἐκεῖ ἀρχίσανε τό χάχανο.
 (Τόν παρηγορεῖ) Ἐσχάστηκα.
 ΝΑΣΟΣ —Στραβώθηκες. Ἀφοῦ μᾶς κοιτάζαν!
 ΜΙΜΗΣ —Ὅχι -- τότε. Μετά, πού σοῦβαλα τήν καρ-
 μέλα στό στόμα.
 ΝΑΣΟΣ —Τότε μᾶς ξεφώνισαν.
 ΜΙΜΗΣ —(τόν παρηγορεῖ - νομίζει) Ἐμένα ξεφώνισαν.

Ξεχάστηκα. Ήταν και καραμέλα τής κανέλας... πού
δέν σ' άρέσει.

ΝΑΣΟΣ — Αύτός δέν ήταν λόγος νά μās πουν άδερφές!

ΜΙΜΗΣ — Δέν ειπαν «άδερφές»: «άδερφή» ειπε. Ήμένα.

Νά έλεγε έσένα, θά τουχυνα τό μάτι.

ΝΑΣΟΣ — (άγριεύει) Δηλαδή, γιά σένα δέν σέ νοιάζει!!

ΜΙΜΗΣ — Καλά. Ήμένα, άς λένε. (Παύση) Μ' έχουνε
ξυναπεϊ.

ΝΑΣΟΣ — Δέν σέ πειράζει!!!

ΜΙΜΗΣ — Τούς δίνω και πάτημα εγώ. Είμαι μαλακός.

ΝΑΣΟΣ — Άδερφή, είσαι μωρέ;;

ΜΙΜΗΣ — Όχι.

ΝΑΣΟΣ — Δέν πειράζεσαι άμα σέ λένε;

ΜΙΜΗΣ — Άφου δέν είμαι. Γιά σένα πειράζομαι.

ΝΑΣΟΣ — Γιατί; Ήγώ δηλαδή είμαι άδερφή!!!

ΜΙΜΗΣ — Όχι. Άλλά είσαι άδύνατος χαρακτήρας. Και
άρπάζεσαι.

ΝΑΣΟΣ — Και σύ, είσαι δυνατός!!

ΜΙΜΗΣ — Έσύ μου τό έχεις πεϊ.

ΝΑΣΟΣ — Άφου είσαι μαλακός!

ΜΙΜΗΣ — Άλλο αυτό.

ΝΑΣΟΣ — Μιά φορά, κάπου έχουνε δίκιο. Τριάντα χρό-
νια πιασμένοι χεράκι-χεράκι μπάνιο, γήπεδο — (ξε-
σπάει) μέ τό τσαντάκι έσύ! Σάν κοκώνα!!

ΜΙΜΗΣ — Τί τό επιλήψιμο — έσύ μου τ'όχεις κάνει δάρο.

ΝΑΣΟΣ — Γιά νάχεις νά κρατείς κάτι. Νά μή μου πιάνεις
τό χέρι!!

ΜΙΜΗΣ — Ξεχάστηκα. Δέκα χρόνια ειχα νά στό πάσω.
Θυμάσαι τότε; Μικρά; Όλο χεράκι-χεράκι.

ΝΑΣΟΣ — «Μικρά»! Είκοσιοχτώ χρονών τό κόψαμε.

ΜΙΜΗΣ — (Θλίψη) Πότε πέρασαν...

ΝΑΣΟΣ — Ήπειδή και τότε μās ειχαν ξεφωνίσει.

ΜΙΜΗΣ — Έ, αυτά πάνε πιά.

ΝΑΣΟΣ — Δηλαδή, θές νά πηγαίνουμε και τώρα χερά-
κι-χεράκι;

ΜΙΜΗΣ — (Τό θέλει: θλίψη) Μπά.

ΝΑΣΟΣ — (Πειράζεται) Ά, δέν θέλεις!

ΜΙΜΗΣ — Θέλω! Θέλω Νάσο μου.

ΝΑΣΟΣ — (Ούρλιάζει) Κόψε αυτό τό «μου»!

ΜΙΜΗΣ — ...άλλά δέν κάνει. Γιά τόν κόσμο.

ΝΑΣΟΣ — Και γιά μās. Νά βάλουμε τέρμα στά παιδικά.
Γεράσαμε.

ΜΙΜΗΣ — Νά μου κάνεις τή χάρη!! Γέρασα εγώ! Έσύ,
είσαι παιδί άκόμη.

ΝΑΣΟΣ — Κοντεύω τά σαράντα.

ΜΙΜΗΣ — Κι' εγώ. Άλλά δέν—

ΝΑΣΟΣ — Δέν πάει άλλο!! Μπάνια οί δυό μας, γήπεδο οί
δυό μας, σινεμά οί δυό μας, γκόμενα μισακή. Τέρμα!!

ΜΙΜΗΣ — (Κάνει πώς δέν τό πιάνει) Έ, τά μπάνια, όπου
νάσαι, τέρμα. Μπαίνει Σεπτέμβρης.

ΝΑΣΟΣ — Δέ λέω γιά τά μπάνια μόνο! Δέν πάει άλλο.
Οί δυό μας... σάν μπούφοι... σάν άνύπαντρες κόρες άξιω-
ματικοῦ... νά μās περιγελάει ό κόσμος. Νά μās
ύποψιάζονται άδिका τών άδίκων. (Παύση) Νά πονη-
ρεύεσαι άμα βλέπεις δυό άγόρια όλο μαζί, πάει κι'
έρχεται. Άλλά δυό άντρες πού πάνε γιά σύνταξη...
είναι θλίψη. (Παύση)

ΜΙΜΗΣ — Βλέπεις έσύ λύση; (Δέν τοῦ άπαντάει) Νά τούς
κλείσουμε τό στόμα;

ΝΑΣΟΣ — Ναι. Άν παντρευτώ εγώ τή μάνα σου. (Παύση)
— Ή λύση... εγώ, μία λύση βλέπω: τό γάμο.

ΜΙΜΗΣ — (Τά χάνει. Νομίζει ότι τοῦ προτείνει γάμο) Νο-
μίζεις;

ΝΑΣΟΣ — Άπόλυτα.

Ξεχάστηκα. Ήταν καί καραμέλα τῆς κανέλας... πού δέν σ' ἀρέσει.

ΝΑΣΟΣ — Αὐτός δέν ἦταν λόγος νά μᾶς ποῦν ἀδερφές!

ΜΙΜΗΣ — Δέν εἶπαν «ἀδερφές»: «ἀδερφή» εἶπε. Ἐμένα.

Νά ἔλεγε ἐσένα, θά τοῦχυνα τό μάτι.

ΝΑΣΟΣ — (ἀγριεύει) Δηλαδή, γιά σένα δέν σέ νοιάζει!!

ΜΙΜΗΣ — Καλά. Ἐμένα, ἄς λένε. (Παύση) Μ' ἔχουνε ξαναπεῖ.

ΝΑΣΟΣ — Δέν σέ πειράζει!!!

ΜΙΜΗΣ — Τούς δίνω καί πάτημα ἐγώ. Εἶμαι μαλακός.

ΝΑΣΟΣ — Ἄδερφή, εἶσαι μωρέ;;

ΜΙΜΗΣ — Ὁχι.

ΝΑΣΟΣ — Δέν πειράζεσαι ἅμα σέ λένε;

ΜΙΜΗΣ — Ἀφοῦ δέν εἶμαι. Γιά σένα πειράζομαι.

ΝΑΣΟΣ — Γιατί; Ἐγώ δηλαδή εἶμαι ἀδερφή!!!

ΜΙΜΗΣ — Ὁχι. Ἀλλά εἶσαι ἀδύνατος χαρακτήρας. Καί ἀρπάζεσαι.

ΝΑΣΟΣ — Καί σύ, εἶσαι δυνατός!!

ΜΙΜΗΣ — Ἐσύ μοῦ τό ἔχεις πεῖ.

ΝΑΣΟΣ — Ἀφοῦ εἶσαι μαλακός!

ΜΙΜΗΣ — Ἄλλο αὐτό.

ΝΑΣΟΣ — Μιά φορά, κάπου ἔχουνε δικιο. Τριάντα χρόνια πιασμένοι χεράκι-χεράκι μπάνιο, γήπεδο — (ζεσπάει) μέ τό τσαντάκι ἐσύ! Σάν κοκώνα!!

ΜΙΜΗΣ — Τί τό ἐπιλήψιμο — ἐσύ μοῦ τόχεις κάνει δῶρο.

ΝΑΣΟΣ — Γιά νᾶχεις νά κρατεῖς κάτι. Νά μή μοῦ πιάνεις τό χέρι!!

ΜΙΜΗΣ — Ξεχάστηκα. Δέκα χρόνια εἶχα νά στό πιάσω. Ουμᾶσαι τότε; Μικρά; Ὅλο χεράκι-χεράκι.

ΝΑΣΟΣ — «Μικρά»! Εἰκοσιοχτώ χρονῶν τό κόψαμε.

ΜΙΜΗΣ — (Θλίψη) Πότε πέρασαν...

ΝΑΣΟΣ — Ἐπειδή καί τότε μᾶς εἶχαν ξεφωνίσει.

ΜΙΜΗΣ — Ἐ, αὐτά πάνε πιά.

ΝΑΣΟΣ — Δηλαδή, θες νά πηγαίνουμε καί τώρα χεράκι-χεράκι;

ΜΙΜΗΣ — (Τό θέλει: θλίψη) Μπά.

ΝΑΣΟΣ — (Πειράζεται) Ἄ, δέν θέλεις!

ΜΙΜΗΣ — Θέλω! Θέλω Νάσο μου.

ΝΑΣΟΣ — (Οὐρλιάζει) Κόψε αὐτό τό «μου»!

ΜΙΜΗΣ — ...ἀλλά δέν κάνει. Γιά τόν κόσμο.

ΝΑΣΟΣ — Καί γιά μᾶς. Νά βάλουμε τέρμα στά παιδικά. Γεράσαμε.

ΜΙΜΗΣ — Νά μοῦ κάνεις τή χάρη!! Γέρασα ἐγώ! Ἐσύ, εἶσαι παιδί ἀκόμη.

ΝΑΣΟΣ — Κοντεύω τά σαράντα.

ΜΙΜΗΣ — Κι' ἐγώ. Ἀλλά δέν—

ΝΑΣΟΣ — Δέν πάει ἄλλο!! Μπάνια οἱ δύο μας, γήπεδο οἱ δύο μας, σινεμά οἱ δύο μας, γκόμμενα μισακή. Τέρμα!!

ΜΙΜΗΣ — (Κάνει πώς δέν τό πιάνει) Ἐ, τά μπάνια, ὅπου νάσαι, τέρμα. Μπαίνει Σεπτέμβρης.

ΝΑΣΟΣ — Δέ λέω γιά τά μπάνια μόνο! Δέν πάει ἄλλο. Οἱ δύο μας... σάν μποῦφοι... σάν ἀνύπαντρες κόρες ἀξιωματικοῦ... νά μᾶς περιγελάει ὁ κόσμος. Νά μᾶς ὑποψιάζονται ἄδικα τῶν ἀδίκων. (Παύση) Νά πονηρεῦσαι ἅμα βλέπεις δύο ἀγόρια ὅλο μαζί, πάει κι' ἔρχεται. Ἀλλά δύο ἄντρες πού πάνε γιά σύνταξη... εἶναι θλίψη. (Παύση)

ΜΙΜΗΣ — Βλέπεις ἐσύ λύση; (Δέν τοῦ ἀπαντᾷ) Νά τούς κλείσουμε τό στόμα;

ΝΑΣΟΣ — Ναί. Ἄν παντρευτῶ ἐγώ τή μάνα σου. (Παύση) — Ἡ λύση... ἐγώ, μία λύση βλέπω: τό γάμο.

ΜΙΜΗΣ — (Τά χάνει. Νομίζει ὅτι τοῦ προτείνει γάμο) Νομίζεις;

ΝΑΣΟΣ — Ἀπόλυτα.

ΜΙΜΗΣ — "Όνειρα. (Παύση. Μετά, καθώς αρχίζει νά τό βλέπει κατορθωτό;) Δέν άστειεύεσαι;

ΝΑΣΟΣ — "Όχι. Καθόλου. "Ένας γάμος θά μās άποκαταστήσει. (Παύση)

ΜΙΜΗΣ — Μά... κάνει;

ΝΑΣΟΣ — (Άγριεύει) Σου κακόρχεται!!! Καποιανού χαρίζαν γάϊδαρο...

ΜΙΜΗΣ — "Εγώ Νάσο μου—

ΝΑΣΟΣ — Κόψε αυτά τά «μου»!!!

ΜΙΜΗΣ — Μά... έν τοιαύτη περιπτώσει... γιατί νά τό κόψω;

ΝΑΣΟΣ — Γιατί μέ εκθέτεϊς! Μέ ρεζιλεύεις! Νάσο μου, μου, μου!... Γκόμενά σου είμαι;

ΜΙΜΗΣ — Καλά, νά τό κόψω. "Αφοϋ... θέτεις καί θέμα γάμου. (Παύση) Δέν άναιρείς... γιά τό γάμο; "Επιμένεις;

ΝΑΣΟΣ — "Επιμένω. "Έχεις άντίρρηση;

ΜΙΜΗΣ — "Όχι, δέν έχω, γιά νά μή σέ νευριάσω. (Παύση) "Όμως... γίνεται;

ΝΑΣΟΣ — Τί;

ΜΙΜΗΣ — "Ο Νόμος... τό... επιτρέπει;

ΝΑΣΟΣ — Ποιό;

ΜΙΜΗΣ — Νά... παντρευτούμε.

ΝΑΣΟΣ — (Τώρα καταλαβαίνει την παρεξήγηση. Του τραβάει σπρωξιά, τόν πετάει κάτω. Πρίν ό άλλος άντιδράσει, του βουτάει τό τσαντάκι καί τό πετάει)

— Δέ μου λές, τόσο βόδι είσαι!!

— Είπα εγώ νά παντρευτούμε έμείς! Οί δύο! Μεταξύ μας!!!

ΜΙΜΗΣ — "Όχι... μεταξύ μας;

ΝΑΣΟΣ — Δηλαδή δίκιο έχει ή μάνα σου, είσαι τόσο μαλακισμένο;

ΜΙΜΗΣ — "Όχι.

ΝΑΣΟΣ — Τότε, γιατί σου πέρασε τέτοια ιδέα;

ΜΙΜΗΣ — "Εσύ μου τό ζήτησες; Ένας γάμος θά μās άποκαταστήσει.

ΝΑΣΟΣ — Δηλαδή, καθένas μοναχός του. Νά παντρευτεί.

ΜΙΜΗΣ — Τι μοναχός του;

ΝΑΣΟΣ — Μοναχός του. Χωριστά. Θέλω νά πω, μέ νύφη.

ΜΙΜΗΣ — (Άνακούφιση, καί άπογοήτευση) "Α. (Παύση) Λάθος έκατάλαβα.

ΝΑΣΟΣ — "Ετοιμος όμως νά πείς τό ναί.

ΜΙΜΗΣ — Για νά μή σέ στενοχωρήσω.

ΝΑΣΟΣ — Μά γίνεται μωρέ! Παντρεύονται άντρες μεταξύ τους; Τό επιτρέπει ό νόμος;

ΜΙΜΗΣ — "Εσύ, όλα τά καταφέρνεις.

ΝΑΣΟΣ — Αυτό, ΟΧΙ. (Παύση)

ΜΙΜΗΣ — Καί... άμα παντρευτούμε (βιαστικά) καθένas χώρα... σταματάει τό κουτσομπολιό;

ΝΑΣΟΣ — Πρέπει. (Παύση) Είναι καί πιό συμφερτικό. Τέρμα τό επίδομα στή Μανουέλα.

ΜΙΜΗΣ — Καί (Έτοιμος γιά κλάμα) σοί άρέσει ό γάμος;

ΝΑΣΟΣ — "Άλλο νά πηγαινεις μάνιο μέ τή γυναίκα σου... κι' άλλο μέ μένα.

ΜΙΜΗΣ — (Περίεργος) Τελείως άλλο. (Παύση) Θά τό κόψω τό μάνιο. (Άμπάνιση) Καί... είναι ανάγκη νά παντρευτούμε καί οί δύο. Δέ φτάνει ό ένας;

ΝΑΣΟΣ — Μπαβω — πώς τό σκευτήκα;

ΜΙΜΗΣ — "Έξυπνος δέν είμαι; Εσύ μου τόδεϊς πεί

— Τότε (σαν νις Σολκιστισσε ποί ηνι μισάσαι τό ήλι... ή καμνιό κόσμου) θά παντρευτώ μοναχα ένός.

ΝΑΣΟΣ — Σ' άκούει ή μάνα σου; Μη σοί σπάσει τό κερατό! Σ' έχω τό χαρμίσμα ένός! Εγώ θά παντρευτώ...

ΜΙΜΗΣ — Γιατί, σ'έχω εγώ για χαράμισμα; 'Εγώ θά παντρευτώ. Μου φέρανε και τό προξενιό... περιπλέον, έμένα μου βγαίνει τ' όνομα πιό εύκολα. 'Εγώ είμαι πιό... χαριτωμένος.

ΝΑΣΟΣ — Δηλαδή εγώ είμαι άχαρος;

ΜΙΜΗΣ — Όχι! Λιγάκι άγαρμπος. Μόνο. *(Παύση)*

ΝΑΣΟΣ — 'Αφού τό θέτεις έτσι... νά υποχωρήσω. Παντρεύου έσύ.

ΜΙΜΗΣ — 'Αφού τό έγκρίνεις και σύ... *(Μεγάλη παύση)*
— Δηλαδή... και άν τά είχαμε... κακό είναι;

ΝΑΣΟΣ — Τά έχουμε;

ΜΙΜΗΣ — Λέω. Θεωρητικώς. Κακό είναι;

ΝΑΣΟΣ — Για κακό τόχει ό κόσμος.

ΜΙΜΗΣ — Κοίτα, νά παντρευτώ, εντάξει, δέν... παίρνω τό λόγο μου πίσω. Όμως... δέ μου λές; Τόσα χρόνια μαζί... γιατί δέν τά φτιάξαμε;

ΝΑΣΟΣ — Άει χάσου.

ΜΙΜΗΣ — Όχι. Μου άρέσεις. Σου άρέσω... δέν σου άρέσω;

ΝΑΣΟΣ — Ψυχικώς.

ΜΙΜΗΣ — Δηλαδή, ούτε και τό σκέφτηκα ποτέ νά τά φτιάξω μαζί σου... προτίμησα τή Μανουέλα.

ΝΑΣΟΣ — Άει χάσου.

ΜΙΜΗΣ — Σέ έθιξα;

ΝΑΣΟΣ — Είπα: άει πνίξου. *(Παύση)*

ΜΙΜΗΣ — Έχεις πάει ποτέ... μέ άντρα;

ΝΑΣΟΣ — Όχι!! *(Μετά)* Μία φορά. Στο στρατό. Δέν είχα νά πάω στίς γυναίκες. Ζορίστηκα.

ΜΙΜΗΣ — Και γιατί δέν μου τό είπες ποτέ;

ΝΑΣΟΣ — Σκηνή θά μου κάνεις; Ζορίστηκα, είπαμε.

ΜΙΜΗΣ — Μου τό έκρυψες.

ΝΑΣΟΣ — Από ντροπή. Μήν ξεπέσω στά μάτια σου.

ΜΙΜΗΣ — Γιατί νά ξεπέσεις;

ΝΑΣΟΣ — Άντά τά πράματα... και τά καταδικάζεις.

ΜΙΜΗΣ — 'Αφού κι εγώ έχω πάει.

ΝΑΣΟΣ — Ρέ!!!

ΜΙΜΗΣ — Μία φορά. Δεκάξι χρονών. Δεν είχα για γυναίκα.

ΝΑΣΟΣ — Και γιατί δέ μου τό μαρτύρησες;

ΜΙΜΗΣ — Νά μη σε κομπλεξάρω. Φοβήθηκα μήν πιά, ώραιοσ φίλος; μέ άλλον πήγα, έμένα ούτε μέ σκέφτηκα. Και είπα, άσε μην τότε κομπλεξάρω.

ΝΑΣΟΣ — Και τόχει δηλαδή σιγουρο πώς θά σου λέγα τό ναί; Άν μου τό ζήτησες;

ΜΙΜΗΣ — Γιατί Νάσο μου... μου χιας χαλάσει ποτέ χατήρι;

ΝΑΣΟΣ — Είσαι ζωντόβολο. *(Παύση)* Και... σου άρέσει;

ΜΙΜΗΣ — Ποιό νά θεωρώμαι. *(Παύση)* Έσένα;

ΝΑΣΟΣ — Τό θέμα είναι άλλο: ό γάμος. Σου.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΑΣΟΣ — Η κοπέλα ενδιαφέρεται για σένα *(Παύση)* Κι' άς είχε δει πρώτα έμένα.

ΜΙΜΗΣ — Έ, δέν είμαι και για πέταμα *(σβέλλα)* έσύ τό είπες.

ΝΑΣΟΣ — Σοβαρή, άνοι τών τριάντα, μέ σπίτι.

ΜΙΜΗΣ — Έσένα, σου άρέσει;

ΝΑΣΟΣ — Μου άρέσει.

ΜΙΜΗΣ — Τότε... νά πώ τό ναί. *(Παύση)*

ΝΑΣΟΣ — *(Περιμαζώνει τό τσαντάκι)* Άντι πάρ' τό τσαντάκι σου. *(Παύση)* Τι λέξ... πάρτο με για μπάνιο;

ΜΙΜΗΣ — *(Σκεφτικώς)* Μπά... πάνε τά μπάνια... Γυρίζουμε *(Μαζεύει τά πράματα τους. Βγαίνει παίρνοντας έξω και τό απειστικό)*
'Η άλλη άδεια.

τητά σου. *(Καθώς ο 'Ιωσήφ κάνει νά μιλήσει)* "Αντε, άντε, θ' άργήσεις... *(τόν σπρώχνει έξω)*

ΙΩΣΗΦ — "Ό,τι όρίζεις καπετάν-Μάρθα. *(Χειραψία μέ Θανάση)* Αύριο - μεθαύριο έρχομαι. Μέ γλυκά. Περιμένετε.

ΜΑΡΙΑ — "Έννοια σου.
('Ο 'Ιωσήφ βγαίνει. Ξαναγυρίζει, ξεκολλάει τό ένοικιαστήριο, φεύγει. Παύση. 'Ο Θανάσης έχει από τώρα καταλάβει πώς κάτι τρέχει. Τήν κοιτάζει)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δύο χιλιάδες!!!

ΜΑΡΙΑ — *(Δέν τόν κοιτάζει)* Φέρε μου νερό.

ΘΑΝΑΣΗΣ — ΔΥΟ χιλιάδες!!! 'Εδω έσένα θά στ' άφίνα τρεις - βουρλίστηκες νά τό πάρεις γιά σένα, τώρα κάνεις κουμάντο καί στην τσέπη μου!..

ΜΑΡΙΑ — *(Κάθεται, αόστηρή, δέν τόν κοιτάζει)* Νερό.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τί έχεις; Μάρθα;

ΜΑΡΙΑ — Νερό. Σβέλτα.
('Ο Θανάσης τής φέρνει σβέλτα ποτήρι νερό, τήν παρακολουθεί καθώς αυτή τό πίνει όλο. Είναι σέ ύψιστη ταραχή. 'Αλλά λέγεται)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μάρθα. Τί έχεις;

ΜΑΡΙΑ — Μου πέρασε.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Κάτι έχεις.

ΜΑΡΙΑ — Ναι. *(Παύση)* Τά λεφτά πού σουδωσα.

ΘΑΝΑΣΗΣ — "Ε.

ΜΑΡΙΑ — Δώσμου τα πίσω, Δανεικά. *(Του τά παίρνει)*
Φεύγω γιά Κρήτη. 'Ηράκλειο. Μέ τ' άεροπλάνο.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Γιατί;

ΜΑΡΙΑ — *(Πάει μέσα, γυρνάει μέ μαντήλι καί τσάντα)* Γυρνάω άπόψε μέ τό βραδινό. Μήν πεις τίποτα. Ούτε στά παιδιά.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τί έγινε - τί πᾶς νά κάνεις;

ΜΑΡΙΑ — Θά σου πᾶ. "Όταν γυρίσω.
(Βγαίνει άποφασισμένη. Σκοτάδι άπότομο)

'Η Αύλη. 'Απόγευμα.
'Ο Θανάσης κοιτάζει γύρω, έπιστατή.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέν θά βάλεις τίποτα πετσετάκι;

ΜΑΡΙΑ — *(άπό μέσα)* Μιά χαρά είναι.
(Βγαίνει μέ ποτηράκια λικέρ, τ' άφίνει στό τραπέζακι. Ξαναπάει μέσα. 'Ο Θανάσης πίνει στην πόρτα του, φέρνει ένα κινητό καζιμπα τραπέζο, σηκώνει τά ποτήρια, τό στρέφνει. 'Η Μαρία γυρίζει μέ μπροκάλια ποτό. 'Εκείνη σέ ρυθμό ρουτινας, ο Θανάσης μέ χορταστικό ρυθμό Τήν κοιτάζει.)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Νά μή στολίσου με;

ΜΑΡΙΑ — Μή φωνάζεις *(Πηγαίνοντας μέσα άίχνει τήν πόρτα του 'Ιωσήφ)* Διαβάζει. *('Ο Θανάσης φέρνει από τό σπίτι του νεροπότηρο μέ λουλούδια, τό άφίνει στό τραπέζι. 'Η Μαρία γυρίζει αί χαρτοπαιχτάκια, κονιά.)*

ΘΑΝΑΣΗΣ — *(Αίχνει τήν πόρτα του 'Ιωσήφ)* 'Ακομη; Τρεις μέρες. 'Απο την ώρα πού κοιβάλησαι;

ΜΑΡΙΑ — 'Αστον ήσυχο.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Καλά, καλά. Δέ στον πειραζομε... τον πήρες μονοπώλιο. Κι ήμάς μάς ήχεις—

ΜΑΡΙΑ — Έχουμε άλλη δουλειά. Ένα-ένα.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Πηγαίνι του τίποτα... να ξελεγοριαστει.

ΜΑΡΙΑ — Τοί πήρα *(Πάει στην πόρτα του 'Ιωσήφ, άκούει)*
—Πᾶς τα πᾶς, άργάλε μου!

ΙΩΣΗΦ — 'Το πᾶσαι 'Εδώ, διαβασμα.

ΜΑΡΙΑ — Θεε ένα βύσκο!

ΙΩΣΗΦ — από πᾶσα! 'Αν θέλω ναι! Σαν τρέχει!
('Η Μαρία πάλι σπύει τήν άπότομα τήν πόρτα του 'Ιωσήφ, άκούει τήν)

τητά σου. (Καθώς ο Ίωσήφ κάνει νά μιλήσει) "Αντε, ἄντε, θ' ἀργήσεις... (τόν σπρώχνει ἔξω)

ΙΩΣΗΦ — "Ὅ,τι ὀρίζεις καπετάν-Μάρθα. (Χειραψία μέ Θανάση) Αὔριο - μεθαύριο ἔρχομαι. Μέ γλυκά. Περιμένετε.

ΜΑΡΙΑ — "Ἐννοια σου.
(Ὁ Ίωσήφ βγαίνει. Ξαναγυρίζει, ξεκολλάει τό ἐνοικιαστήριο, φεύγει. Παύση. Ὁ Θανάσης ἔχει ἀπό τώρα καταλάβει πώς κάτι τρέχει. Τήν κοιτάζει)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δύο χιλιάδες!!!

ΜΑΡΙΑ — (Δέν τόν κοιτάζει) Φέρε μου νερό.

ΘΑΝΑΣΗΣ — ΔΥΟ χιλιάδες!!! 'Εδῶ ἐσένα θά στ' ἀφίνα τρεῖς - βουρλίστηκες νά τό πάρεις γιά σένα, τώρα κάνεις κουμάντο καί στήν τσέπη μου!..

ΜΑΡΙΑ — (Κάθεται, αὐστηρή, δέν τόν κοιτάζει) Νερό.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τί ἔχεις; Μάρθα;

ΜΑΡΙΑ — Νερό. Σβέλτα.
(Ὁ Θανάσης τῆς φέρνει σβέλτα ποτήρι νερό, τήν παρακολουθεῖ καθώς αὐτή τό πίνει ὄλο. Εἶναι σέ ὕψιστη ταραχή. Ἀλλά ἐλέγχεται)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μάρθα. Τί ἔχεις;

ΜΑΡΙΑ — Μοῦ πέρασε.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Κάτι ἔχεις.

ΜΑΡΙΑ — Ναί. (Παύση) Τά λεφτά πού σοῦ ὄδωσα.

ΘΑΝΑΣΗΣ — "Ἐ.

ΜΑΡΙΑ — Δώσμου τα πίσω. Δανεικά. (Τοῦ τά παίρνει)
Φεύγω γιά Κρήτη. Ἡράκλειο. Μέ τ' ἀεροπλάνο.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Γιατί;

ΜΑΡΙΑ — (Πάει μέσα, γυρνάει μέ μαντήλι καί τσάντα) Γυρνάω ἀπόψε μέ τό βραδινό. Μήν πεις τίποτα. Ὄτε στά παιδιά.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τί ἔγινε - τί πᾶς νά κάνεις;

ΜΑΡΙΑ — Θά σοῦ πῶ. "Ὅταν γυρίσω.
(Βγαίνει ἀποφασισμένη. Σκοτάδι ἀπότομο)

Ἡ Αὐλή. Ἀπόγευμα.

Ὁ Θανάσης κοιτάζει γύρω, ἐπιστατεῖ.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέν θά βάλεις τίποτα πετσετάκι;

ΜΑΡΙΑ — (ἀπό μέσα) Μιά χαρά εἶναι.

(Βγαίνει μέ ποτηράκια λικέρ, τ' ἀφίνει στό τραπέζι, ξαναπάει μέσα. Ὁ Θανάσης πάει στήν πόρτα του, φέρνει ἕνα κενητό κάλυμμα τραπέζιου, σηκώνει τά ποτήρια, τό στρώνει. Ἡ Μαρία γυρίζει μέ μπουκάλια ποτό. Ἐκείνη σέ ρυθμό ρουτίνας, ὁ Θανάσης μέ γιορταστικό ρυθμό. Τήν κοιτάζει.)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Νά μή στολισοῦμε.

ΜΑΡΙΑ — Μή φοιάζεις. (Πηγαίνοντας μέσα, δείχνει τήν πόρτα τοῦ Ίωσήφ) Διαβάζει. (Ὁ Θανάσης φέρνει ἀπό τό σπίτι του νεροπότηρο μέ λουλούδια, τό ἀφίνει στό τραπέζι, ἡ Μαρία γυρίζει μέ γαρτσιπιτάτες, κοινές)

ΘΑΝΑΣΗΣ — (Δείχνει τήν πόρτα τοῦ Ίωσήφ) Ἀκόμη.

Τρεῖς μέρες. Ἀπό τήν ὥρα πού κουβίλησε:

ΜΑΡΙΑ — "Ἄστον ἦσυχο.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Καλά, καλά. Δέ στόν πιράζοῦμε... τόν πῆρες μονοπώλιο. Κι ἐμεῖς μᾶς ἔχεις—

ΜΑΡΙΑ — Ἐχοῦμε ἄλλη δουλιά. Ἐνα-ἕνα.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Πῆγαινε του τίποτα... νά ξελιγοφουριστεῖ.

ΜΑΡΙΑ — Τοῦ πῆγα. (Πάει στήν πόρτα τοῦ Ίωσήφ, ἀνοίγει)
— Πῶς τά πᾶς, ἀγγελέ μου.

ΙΩΣΗΦ — (ἀπό μέσα) Ἐδῶ, διάβασμα.

ΜΑΡΙΑ — Ἦες ἕνα γλυκό.

ΙΩΣΗΦ — (ἀπό μέσα) Ἄν θέλω λίγα! Σαν τρεῖς!

(Ἡ Μαρία πάει σπίτι της, ἀφίνοντας τήν πόρτα τοῦ παιδιοῦ μισάνοιχτη)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μαστρο-Ίωσήφ! Ἐμεῖς θάχουμε ἐπίσκεψη.
Μή... σ' ἐνοχλήσει ἡ κουβέντα;

ΙΩΣΗΦ — (Βγαίνει στό κατώφλι του) Μωρέ καί συμπάρα
παίχτε. Ἐγώ (τίς δείχνει) ὅταν διαβάζω βάνω ἄτα-
σπίδες. Ἐχω ἀκόμη δύο ὥρες μελέτη.
(Ἔρχεται ἡ Μαρία μέ γλυκό, τοῦ τό δίνει)

— Ἄ, οἱ θερμίδες μου -- γειά σου καπετάνισσα...

ΜΑΡΙΑ — (Τόν σπρώχνει μέσα) Μέσα, μέσα. Διάβασμα ἐσύ,
ἄντε. Ὅλο ἔτοιμος γιά πάρα εἶσαι... (τοῦ κλείνει τήν
πόρτα. Παύση)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Ὁ Μίμης;

ΜΑΡΙΑ — Στή στάση. Νά τούς φέρει. (Παύση) Τό δικό σου;

ΘΑΝΑΣΗΣ — Κάπου θάναί παγαμένο... γήπεδο... ξέρω
γώ...

ΜΑΡΙΑ — Καλύτερα. Τά νεροπότηρα. Βγάλε τά σοκολα-
τάκια ἀπ' τήν παγωνιέρα ἐσύ. (Πᾶνε καθένας σπίτι του.
Στό παραθηράκι τοῦ πλυσταριοῦ βλέπουμε τό Νάσο.
Κρυφοκοιτάζει. Κρύβεται, καθὼς γυρίζει ὁ Θανάσης μέ
κουτί φοντάν καί δύο μαξιλαράκια, πού τά ἀφίνει σέ
καθίσματα.

Ἔρχονται ἀπό δεξιά ὁ Μίμης, μέ κοστοῦμι χειμωνιάτικο,
ὁ ΠΑΤΕΡΑΣ τῆς Νύφης, μικρο-νοικοκύρης, καί ἡ ΝΥΦΗ,
περασμένα τά τριάντα, τυπικό ταγιέρ, τυπικά βαμμένη,
ὑπάλλληλος Ἐφορίας ἴσως, χωρίς ἀνταπάτες, χωρίς καμιά
φιλοδοξία νά ἐρωτητεῖ)

ΜΙΜΗΣ — Ἐδῶ εἴμαστε.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Καλῶς τους, περάστε. Μαρία!

ΠΑΤΕΡΑΣ — Πῶς εἶσαι, κύριε Θανάση;

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μιά χαρά. (Στήν κοπέλα, χειραψία) Τί κάνεις
παιδί μου; (Ἡ Μαρία στήν πόρτα τῆς) Μαρία!

ΜΑΡΙΑ — Περάστε, κοπιάστε. Καλῶς μᾶς ἦρθατε. (Προ-
χωρεῖ γιά χειραψίες)

ΘΑΝΑΣΗΣ — (Στή Νύφη) Ἀποδῶ ἡ... μητέρα.

ΠΑΤΕΡΑΣ — (Τῇ χαιρετᾷ) Χαίρω. Ἡ κόρη μου.

ΜΑΡΙΑ — Ἐχω τήν εὐχαρίστηση. Καθίστε. Εἶπα νά κά-
τσοιμε ἔξω. Γιά πιό δροσιά.

ΝΥΦΗ — Καλύτερα, καλύτερα. Νά μή λερόνοουμε κιόλας.

ΜΑΡΙΑ — Λερόνετε -- μά τί λές παιδί μου.

ΝΥΦΗ — Ἀφίστε, ἔερω. Ἐργαζομένη εἶμαι, ἀλλά καί
νοικοκυρά. Οἰκονομία χρόνου. Καί μεῖς ἔξω δεχό-
μαστε τό καλοκαίρι. Βέβαια, ἔχουμε μπαλκόνι...

ΜΑΡΙΑ — Δέν θά καθίστε; (Πατέρας - Νύφη κάθονται. Μετά
κάθεται καί ὁ Θανάσης. Ἀμνηστία. Ἐξήρει τήν παρουσία
τοῦ Θανάση. Ὁ Θανάσης εἶναι πον σιγηνός.)

ΝΥΦΗ — Ὁ Θεός κι ὁ γείτονας.

ΠΑΤΕΡΑΣ — Ἐχουμε ὑπόψιν. Ἀφοῦ... μόνος του ξεκί-
νησε τό... θέμα.

ΜΑΡΙΑ — Μίμη καθίσε. (Ὁ Μίμης κάθεται) Νά τρατάρω;
Τί θά...

ΠΑΤΕΡΑΣ — Ἐγώ, ἕναν καφέ θά τόν--

ΝΥΦΗ — (Ἔχει τήν πρωτοβουλία) Μετά, καλύτερα. Ἀφί-
στε.

ΠΑΤΕΡΑΣ — Ἐρετε... ἐξετάσαμε οἰκογενειακῶς τήν...
πρόταση...

ΝΥΦΗ — Ἀφίσε μπαμπά. Θά μιλήσομε ἔμεῖς, οἱ ἀμέσως
ἐνεχόμενοι. Τά συμβαλλόμενα μέρη. (Στή Μαρία) Κα-
θίστε. (Ἡ Μαρία κάθεται - Στό Μίμη) Δέν μοῖ εἶπες τ'
ὄνομά σου.

ΜΑΡΙΑ — Μίμης.

ΜΙΜΗΣ — Μίμης.

ΝΥΦΗ — Μιμή. (Τοῦ ἀπλώνει τό χέρι σέ χειραψία) Σ' ἔχω
ξαναδεῖ.

ΜΙΜΗΣ — (Σηκώνεται) Χαίρω πολύ.

ΝΥΦΗ — Καθίσε. (Ὁ Μίμης κάθεται) Ὅλοι γνωρίζουμε

πρός τί μαζευτήκαμε ἐδῶ. Οἱ γονεῖς μας ἔκαναν τίς πρῶτες ἐπαφές, εἶπαν ὅτι ἔπρεπε νά ποῦν, συμφώνησαν στά οἰκονομικά, στά ὅποια κι' ἐγώ συμφωνῶ. Πλήν, τόν τελευταῖο λόγο τόν ἔχουμε ἐμεῖς οἱ δύο.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Χαίρομαι πού ἐγκρίνεις. Γιατί αὐτά, γιά μᾶς τούς μοντέρνους ἀνθρώπους, καί ρεαλιστάς, πρέπει νά κουβεντιαστοῦν ἀπό ἐμᾶς... τά συμβαλλόμενα μέρη.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Διότι ἐμεῖς οἱ δύο θά ζήσουμε μαζί. Μιά ζωή.

ΜΑΡΙΑ — Δέν θά πάρτε ἕνα γλυκό;

ΝΥΦΗ — Μετά. (*Ὡστόσο ἡ Μαρία σηκώνεται καί μοιράζει σοκολατάκια διακριτικά*) Λοιπόν. Στό ὑλικό μέρος, οἱ δικοί μας εἶπαν τό ναί. Τώρα. Στό ψυχικό μέρος. Καί στό κοινωνικό. Ἐμεῖς οἱ δύο πᾶμε νά σχηματίσουμε μία ομάδα, ν' ἀντιμετωπίσουμε τήν κοινωνία καί νά ζήσουμε μέ τή λογική καί τήν ἠθική. Μέ ὄρους πού νά συναποδέχονται ἐκάτερος τῶν συμβαλλομένων.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Ἐνα κύτταρο κοινωνικῶς χρήσιμο — χαίρομαι πού συμφωνεῖς — δέν σ' ἐνοχλεῖ ὁ ἐνικός, ἔτσι; Γιατί τό... στόχο μας, ὑπάρχουν ὀρισμένα ἐμπόδια. Ἀλλά, νομίζω, παραμερίζονται.

ΜΙΜΗΣ — Ἐγώ, κανένα ἐμπόδιο ἐκ μέρους μου.

ΝΥΦΗ — Ἐσύ, τό ξέρω. Τό πρόβλημα εἶναι τό... οἰκογενειακό σου παρελθόν.

ΜΑΡΙΑ — Τό παιδί δέν εἶχε ποτέ ἀνάμιξη...

ΠΑΤΕΡΑΣ — Τά φρονήματα.

ΝΥΦΗ — Ἄφισε μπαμπά. Ἐμεῖς, εἴμαστε τίμια οἰκογένεια. Καθαρή. Ἀφορμή δέν ἔχουμε δώσει. Οὔτε σέ γείτονα, οὔτε πουθενά. Δουλειά, σπίτι, οἰκονομία.

Ἀσφάλεια καί Ἀστυνομία δέν μᾶς ξέρουν. Σπίτι μας, ἐφημερίδα δέν ἔχει μπεῖ ποτέ.

ΜΑΡΙΑ — Τό παιδί μόνο τή δουλειά του κοιτάζει.

ΝΥΦΗ — Τά περασμένα εἶναι πεθασμένα, βεβαίως, καί, προσωπικῶς ἐγώ, σέ ἐκτιμῶ. Δουλευτής. Σοβαρός.

Ἡ Ἀσφάλεια δέν ἔχει τίποτα ἐναντίον σου.

ΠΑΤΕΡΑΣ — Ρωτήσαμε.

ΝΥΦΗ — Ἦ... Ἐλλειψίς μορφώσεως δέν εἶναι θέμα. Τό καλύτερό ἐγώ. Πλήν, σπιτικό πᾶμε νά στήσουμε. Οἰκογένεια. Γι' αὐτό, θέλω μιά ἀπάντηση. Φρονήματα, ἔχεις;

ΜΑΡΙΑ — Ὄχι. Τή δουλειά του κοιτάει.

ΠΑΤΕΡΑΣ — Ἔτσι. Τίμιος νάναι καί φτάνει. Τά πολιτικά (*στό θανάση*) καί χωρίς παραζήτηση, εἶναι γιά τοῦς ἀνεργούς. Ὁ τίμιος ἄντρας ἔχει νά κοιτάζει γυναίκα, παιδιά, σπίτι, δουλειά... δέν εὐκαιρεῖ γιά τά κομματικά.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Οἱ καιροί εἶναι καί θά μείνουν πονηροί. Ἐκδηλώνονται ὑπέρ τοῦ ἀλφα; Αὐτός, καί τήν ἔδρα νά χάσει, ἐξασφαλίζει ἰσόβια σύνταξη. Καί σὺ ἀπολύεσαι. Θά σοῦ δώσει τότε ὁ ἀλφα νά φᾶς;

ΜΙΜΗΣ — Ὄχι.

ΝΥΦΗ — Διότι... (*κοιτάζεται μ' τόν πατέρα της*)... νομίζω ἔλεγχεται ὁ μπαμπάς... ἄβριο ἀνοίγεις, δουλειά σ' ἔχει σου. Ὁ μπαμπάς θά καταθέσει τό ἀπαιτούμενο ποσό στήν τραπεζα, σ' ὄνομά σου.

ΠΑΤΕΡΑΣ — Σέ δεισμονεμένο λογαριασμό.

ΝΥΦΗ — Μαζί καί πολιτικά δέ συμβιβάζονται. Ἐγώ, δώδεκα χρόνια στό γραφεῖο μου, καί κανένας δέν ζήτη τί ψηφίζω. Δέν ἔχω ἐκδηλωθεῖ οἱ οἱ ποτε ὑπέρ οἱ οἱ νός. Διότι δέν εἶμαι μὲ κανέναν. Εἶμαι μί' ὅποιον μοῦ κάνει τή δουλειά μου, κάθε φορῆ. Ἐγώ, ἀν' ἡ ψήφος,

δέν ήταν άγγαρεία ύποχρεωτική, δέν θά ψηφίζα, ποτέ μου.

ΜΙΜΗΣ — Έγώ δέν έχω βιβλιάριο έκλογικό,
ΝΥΦΗ — Νά βγάλεις. Είναι όπλο. Έγώ, ξέρεις τί ψηφίζω πάντα: Άνεξαρτήτως τί έχω ύποσχεθεί; Πάντα λευκό.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Τώρα. Έφόσον ή... μητέρα σου δέν έχει... δέν άναμειγνύεται πλέον...

ΜΙΜΗΣ — Πουθενά.

ΝΥΦΗ —... φόβος νά έκτεθούμε, δέν ύπάρχει. Καί, άν χρειαστεί, έμείς γνωριμία στην Άσφάλεια διαθέτουμε.

ΜΙΜΗΣ — Έδχαριστοδμε πολύ.

ΠΑΤΕΡΑΣ — Τό ζήτημα της προίκας.

ΝΥΦΗ — (Στόν Μίμη) Σέ ενημέρωσε ή μητέρα σου;

ΜΑΡΙΑ — Πώς, πώς... είμαστε ίκανοποιημένοι.

ΝΥΦΗ — (Στόν Μίμη) Παιδιά. Θέλεις;

ΜΙΜΗΣ — Θέλω.

ΝΥΦΗ — Κάνεις; (Ό Μίμης ντρέπεται)

ΜΑΡΙΑ — Πώς, πώς.

ΝΥΦΗ — (Στό Μίμη) Δέν καταλαβαίνω γιατί σοκάρεσαι — μοντέρνοι άνθρωποι είμαστε — γι' αυτό δέν παντρεύμαστε; Νά προσφέρουμε στην Κοινωνία; Δέν είμαι ή πρώτη κοπέλα πού θά γνωρίσεις — ούτε καί σύ ό πρώτος άντρας πού θά γνωρίσω.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Καί μένα μου άρέσουν τά παιδιά. Τό διαμέρισμά μου είναι τριάρι. Ένα δωμάτιο δικό μας, ένα γιά τούς γονείς μου, περσέει ένα. Άρα, θά κάνουμε ένα παιδί. Άρχικά είχα σκεφτεί δύο, αλλά τό δωμάτιο βγήκε τρία επί τρία — μάς έφαγε ένα μέτρο παραπάνω ή κουζίνα — όποτε, πού νά χωρέσουν δύο παιδιά. Καί πώς θά μελετούν μεθαύριο, πού θά πηγαίνουν γυμνά-

σιο. Άσέ τό πρόβλημα στις ώρες κοινής ήσυχίας — έμεις δέν έχουμε δώσει ποτέ λαβή στους άλλους ένοίκους. Όποτε, μόνο ένα παιδί.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Χαίρομαι πού συμφωνείς. Κατι άκόμη οικόσπιτα ζώα άπαγορεύονται άπό τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Έπίσης, Τα κοινοχρηστά. Τα πρώτα πέντε χρόνια θα τα πληρώνει ό μπαμπάς. Μετα τον πέμπτο χρόνο, έπιβαρυνόμεθα έμείς. Έκτος, θανατού του μπαμπά, όποτε

Είλιπσσα (Στόν πατέρα της, τού παραγορεύε τό βήμα)
Μπαμπά

ΠΑΤΕΡΑΣ — Άηλαδή, συμφωνήσαμε. Άηλαδή, κυρία Μαρία, να σε πώ... συμπεθέρι,

ΜΑΡΙΑ — Να με πεις, Σημιθέρι.

(Άναστασε Μαρίας - Πατέρα - Θανάση - Άννης, άπό σιδερέ, κοβέταξ)

ΝΥΦΗ — Κυρία Θανάση, εύχαριστώ πολύ για τή μισο λαβήση

(Άναστασε)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τησού. Με θέλετε και για κουμπάρο;

ΝΥΦΗ — Αυτό τό έχω ήδη ρυθμίσει. Τώρα τα τυπικά Μπαμπά.

ΠΑΤΕΡΑΣ — Μάλιστα. Που θέλετε άρρεβόνει; Έπίσημα.

ΜΑΡΙΑ — Έμείς, έτοιμοι είμαστε. Το κορίτσι.

ΝΥΦΗ — Την άλλη Κυριακή.

ΜΑΡΙΑ — Συμφωνοί.

ΜΙΜΗΣ — Μάλιστα.

ΝΥΦΗ — Ωραία. Σπτιμας. Έν στενό, φυσικά Έπίση, βε βιας, κυρία Θανάση, θα μάς κάνετε την εύχαριστήση

ΘΑΝΑΣΗΣ — Έμνη μου, τιμη μου

ΝΥΦΗ — Ωραία. Καί τώρα να πηγαίνουμε, μπαμπά, μνη

ἀργήσω. (Στους άλλους) Κάνω βραδινές ύπερωρίες γραφείο, τρεις φορές τή βδομάδα.

—(Στό Μίμη) Γειά σου. Έμείς, θά ξαναϊδωθοῦμε στόν ἀρρεβώνα. Μετά, ἔχεις τό ἐλεύθερο νάρχεσαι σπίτι... ὅποτε θέλεις. Ἄφοῦ τηλεφωνήσεις.

ΜΑΡΙΑ —Νά ζήσετε. (Κάνει νά τή φιλήσει, ἡ Νύφη ἀποφύγει)

ΝΥΦΗ —Ν' ἀρρεβωνιάσουμε πρώτα. Μπαμπά.

ΠΑΤΕΡΑΣ —Ναί. Πηγαίνουμε.

ΜΑΡΙΑ —Νά σᾶς ξεπροβοδίσουμε. Μέχρι τή στάση.

ΝΥΦΗ —Μήν κάνετε τόν κόπο, ξέρομε. (Ὡστόσο βγαίνουν ὅλοι μαζί, μιλώντας αὐτοσχεδιαστικά. Βγαίνει ἀπό τό πλυσταριό ὁ Νάσος. Συλλογισμένος. Δέν τοῦ ἀρεσε καθόλου αὐτή ἡ βαρβαρότητα. Κάτι σκέφτεται. Κλωτσάει βίαια μιά καρτέκλα. Βγαίνει ὁ Ἰωσήφ)

ΙΩΣΗΦ —Νάσο, γειά.

ΝΑΣΟΣ —Γειά σας, κύριε Ἰωσήφ.

ΙΩΣΗΦ —Δέν ἦρθαν οἱ ἐπισκέψεις;

ΝΑΣΟΣ —Φύγανε. (Παύση)

ΙΩΣΗΦ —Πάω στό περίπτερο νά τηλεφωνήσω. (Βγαίνει. Ὁ Νάσος μόνος γιά λίγο. Ξανασηκώνει τήν καρτέκλα. Ξαναμπαίνουν Μαρία - Θανάσης - Μίμης. Τόν βλέπουν)

ΘΑΝΑΣΗΣ —(ἀνήσυχος) Ἐδῶ ἦσουνα;

ΝΑΣΟΣ —Ὅχι. Τώρα ἦρθα. Κάτι νά... (πάει γιά μέσα)

ΜΑΡΙΑ —Ὁ Μίμης... δώσαμε λόγο.

ΜΙΜΗΣ —(Κάπου τό καμαρώνει) Μαμά... πῶς τή βρίσκετε;

ΜΑΡΙΑ —Ἐσύ πῶς τή βρίσκεις. Αὐτό ν' ἀποφασίσεις. (Ὁ Νάσος ξαναγυρίζει, κάνει νά φύγει)

ΜΙΜΗΣ —Ποῦ πᾶς;

ΝΑΣΟΣ —Γιατί;

ΜΙΜΗΣ —Δέν ἔχουμε κανονίσει σινεμά;

ΜΑΡΙΑ —Τί σινεμά!! Ἐχουμε νά μιλήσουμε.

ΜΙΜΗΣ —Τώρα νά μιλήσουμε καλε μαμά καί σεις!

Ἄμα χασώ τήν ἀρχή, ποτέ δέν καταλαβαίνω τήν ὑπόθεση -- αὐτό σκεφτομουνά ὅση ὄρα μιλοῦσε ἡ τετοια... ἡ Μίμη. Εὐτυχῶς τό ξεμπερδέψαμε γρηγορά.

ΝΑΣΟΣ —Ἄντε, ἀργεῖς.

ΜΙΜΗΣ —Ν' ἄλλυζο! Μὲ μάλλινο κοστούμι κατακαλόκαιρο εἶμαι σά... σά σκόρος...

(Μπαίνει σπίτι Φίσικα, ὅλη ἡ κατάσταση κρυβί μιά ἔνταση)

ΜΑΡΙΑ —Μίμη.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἄστον. (Ὁ Νάσος ψάχνει γιά πειρατικό σταθμό στό ραδιοφώνου)

ΜΑΡΙΑ —(Κάθεται) Τσιγάρο. (Τῆς δίνει) Ἄ ρε Γιάννη...

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Τῆς ἀναβί) Κάλμα. (Μπαίνει ὁ Ἰωσήφ)

ΙΩΣΗΦ —Ἄ! Τό σοί μου!

ΜΑΡΙΑ —(ἀίσιμα ταραγμένη) Τι εἶπες;

ΙΩΣΗΦ —Τό σοί μου. Ἐσεῖς δέν εἴσαστε;

ΜΑΡΙΑ —Γα τελευταίω γιά τό Μίμη (Ἄποστα στον Ἰωσήφ) Σοῖ εἶπα, τ' ἀποστον ἄρα μην τ' ἀφινεῖς μέσα! Πῶς θά κοιμηθεῖς; (Καί ὄρναιε στο δωμάτιο τοῦ Ἰωσήφ, ὅσο βγαίνει ὁ Μίμης, ἡ κοντομανικα)

ΙΩΣΗΦ —Γαμπρέ! Σέ κρεμάνε! Ἄντε κερνά. Πορτοκαλάδα θέλω (τοῦ δείχνει τή μπουκάλια) ...ἀπ' τα χερια σοῖ. Ὁ Μίμης τοῦ βαιε πορτοκαλάδα. Καθὼς τοῦ πηρῆναι ὁ Ἰωσήφ τοῦ παίει τὸ δέλεο ἀπ'τασο. Ὁ Μίμης ἀντιγιά ἀπ'τασοδωκρτα)

ΜΙΜΗΣ —Μη'

ΙΩΣΗΦ —Ἐχεις ἕνα σημάδι.

ΜΙΜΗΣ —Ἐχθρικοῦ! Ἄσε με... το δινθῆσαι Ἄσεστε με, τῆ α να χασώ τήν πορτοκαλάδα

ΙΩΣΗΦ —Ἐδὸ στον ἄγκονα σοῖ. Σαν... ἀπο ἔχρηση

ΜΙΜΗΣ — Ἦρῶν. Ἄντε! Ἐγώ.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Στό δεξί. Χρόνια τό βλέπω. Τι είναι;
 ΜΙΜΗΣ —Ξέρω γώ τι είναι... Νάσο, δέν άργήσαμε; (Έρχεται ή Μαρία μέ τασάκι καί σεντόνι τσαλακωμένο)
 ΝΑΣΟΣ —Τίς διαφημίσεις τίς έχάσαμε — έλα. (Βγαίνουν χωρίς νά χαιρετίσουν)
 ΙΩΣΗΦ —Τί του έκανα; (Πίνει πορτοκαλάδα)
 ΜΑΡΙΑ —Σαστισμένος. Άρρεβώνας είναι αυτός.
 ΙΩΣΗΦ —Νά πηγαίνω. Τέλειωσα διάβασμα — ένα ραντεβουδάκι τό δικαιούμαι. Φεύγω, καλή μου διασκέδαση, εύχαριστώ, καί σεΐς...
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Φρόνιμα.
 ΙΩΣΗΦ —Τό αντίθετο. Κάντε καί καμιά άταξία. Νά σās στεφανώσω έγώ. Γειά.
 ΜΑΡΙΑ —Μή φās δξω. Θά σουχω φαΐ στό τραπέζι σου. Μπακαλιάρω.
 ΙΩΣΗΦ —Θεός! Πεθαίνω γιά μπακαλιάρω! (Βγαίνει)
 (Θανάσης - Μαρία μόνοι. Παύση. Βαριά άτμόσφαιρα.)
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Θά κάνω καφέ.
 ΜΑΡΙΑ —Άσε.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Άφου δέ μās κάνεις έσύ.
 ΜΑΡΙΑ —Καλά. Νά σηκωθώ. (Δέ σηκώνεται. Παύση)
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Άν σέ πείραξε τόσο, διάλα τον.
 ΜΑΡΙΑ —Ποιόν.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Τόν άρρεβώνα. Λές καί σου σφάξανε τή μάνα. Μόνω μέ τον Άωσήφ έχεις νιτερέσο. Μέχρι καί τό γιό σου άφισες νά λουστει μόνος του.
 ΜΑΡΙΑ —Έ. Καιρός του (Σηκώνεται)
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Μιά βδομάδα τώρα. Τρώγεσαι. Δέ μιλάς. Δέν κοιτάς. Κρήτη πήγες. Τίποτα δέ μου είπες. Κάτσε.
 ΜΑΡΙΑ —Ναί. (Κάθεται) Τ' άποφάσισα.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —Τώρα κι άποπίσω! Άφου τήν Κυριακή περνάτε βέρες.

ΜΑΡΙΑ —(Τόχοι ξεχάσει) Τι; Ά. Όχι αυτό. Τ' άποφάσισα. Νά στά πώ. Γιατι μέ βασανίζει ένα όνειρο.
 ΘΑΝΑΣΗΣ —(Τής δίνει) Τσιγάρο. Τά πιστεύεις έσύ αυτά;
 ΜΑΡΙΑ —Τό βλέπω κάθε βράδυ. 25 χρόνια τώρα. Εικοσιπέντε χρόνια κάθε βράδυ, τό ίδιο όνειρο, τόχω μάθει άπόξω. Λές καί τό τράβηξα φωτογραφία. Τόσα όξωσμένα έζησα, άντάρτικο, Τρίκερι, Χίο, Μακρόνησο. Άβέρωφ, μόνο ένα πράμα όνειρεύομαι. Μια μέρα. Μόνω.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Καί τί σχέση έχει μέ τον άρρεβώνα;

ΜΑΡΙΑ —Άνύπαντρη. Φθινόπωρο 47. Μέ τήν άμνηστεια του Σοφούλη μās αφίνουν, γυρίζω σπίτι μου. «Σπίτι» μου. Πού δέν είχα. Μάρθα, λέω, τελείωσε, μās βάλανε κάτω, ύπομονή. Κοίτα νοικοκυρέψου. Νά συγυρίσω; Νά μπάσω ποιόν; Δέ μέ χώραγε ό τόπος. Πουτάνα Μάρθα, λέω, έδω θά ζήσεις. Σκάσε. Χριστούγεννα 47, άκούμε τήν είδηση; φτιάχνεται στό βουνό ή Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση. Πουτάνα Μάρθα, λέω, πάρε πάλι τά βουνά.

(Σκοτάδι)

ΦΩΝΗ ΑΝΑΚΡΙΤΗ —(off) Κεδρηνού Μάρθα.

(Προβολία στό πρόσωπο της Μαρίας. Τόν προβολία, κινητό, τον κρατά επί σκηνης άτομο που δέν βλέπουμε. Η Μαρία τυφλωμένη)

ΜΑΡΙΑ —Κεδρηνού Μαρία.

ΦΩΝΗ —Βουλγάρα. Που τραβάς;

ΜΑΡΙΑ —Πουθενά. Δουλειά μου.

ΦΩΝΗ —Δουλειά σου; Πρώτα θά ύπογράψεις.

ΜΑΡΙΑ —Δέν ξέρω γράμματα.

ΦΩΝΗ —Μία δήλωση.

ΜΑΡΙΑ —Δέν ξέρω γράμματα.

ΦΩΝΗ —Μετανοίας.

ΜΑΡΙΑ — Δέν ξέρω γράμματα.

ΦΩΝΗ — Θα σοῦ κρατάμε τό χέρι ἐμεῖς. Μιά ὑπογραφή μόνο.

ΜΑΡΙΑ — Ἄλλιῶς;

ΦΩΝΗ — Ἐλα.

ΜΑΡΙΑ — Δέν ξέρω γραφή. Κάτι λίγα ρουμάνικα. Τά ἐλληνικά, τά μιλάω μόνο. Δέν τά γράφω.

ΦΩΝΗ — Αὐτή τή φορά θά ὑπογράψεις. Καί μετά, πηγαινε δουλειά σου. Στό βουνό.

ΜΑΡΙΑ — Ἄκου ἀγόρι μου. Ἐδῶ δέν ὑπόγραφα πρίν, πού εἶχα καί τό φόβο μή βρεῖτε τόν ἀδερφό μου. Τόνε βρήκατε, τόν ἐσκοτώσατε, μοῦφυγε ἓνα βάρος, εἶμαι λεύτερη. Τώρα νά φοβηθῶ γιά ποιόν; Τί; Ἐξορία; Δίψα; Ἐχω πάρει τό κολαί.

ΦΩΝΗ — Πρόσεξε, Ἡ Ἑλλάς δέν θ' ἀνεχθεῖ—

ΜΑΡΙΑ — Ἡ Ἑλλάδα, ἀγόρι μου, βρυκολάκισσε. Καί τρώει τά παιδιά της. Ἄντε. Πήγαίνέ με.

(Ἡ Ἀνακριτής μέ τόν προβολέα ἀποσύρεται. Ἡ Μαρία, φωτισμένη πάντα στό πρόσωπο μόνο, τόν ἀκολουθεῖ, σά μαγνητισμένη ἀπό τό φῶς. Σκοτάδι. Ἀκούγεται ξύλο καί ἀγκομαχητό. Μόλις ξανανάπει ὁ φωτισμός τῆς αὐλῆς, πολύ σύντομα, ἡ Μαρία εἶναι πάλι στή θέση της)

ΜΑΡΙΑ — Μέ κράτησαν στήν Ἀσφάλεια λίγο, δέν εἶχαν πάτημα, μέ ἀμολᾶνε. Ἐγώ, δρόμο γιά τό βουνό. Ὁ Ἐμφύλιος. Ὁ Γιάννης. Ὁ γάμος μας. Ὁ θάνατός του. Μετά, Μακρόνησο. Ἐκεῖ βρήκα καί τό παιδί.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Γιατί τό βάφτισες Μίμη;

ΜΑΡΙΑ — Βαφτισμένο ἦταν. Ἀπό τή μάνα του. Τή βρήκαν πεθαμένη ἓνα πρωί. Γιά νά μήν τό πετάξουν σέ ἄσυλο, λέω στίς ἄλλες ἀφίστε τό μου. Οἱ φύλακες δέν κατάλαβαν, δέν ξέρανε ποτέ ποιανῆς μάνας εἶναι τό κάθε παιδί. Καί ὄλο κανόνιζα νά τό δώσω...

ΘΑΝΑΣΗΣ — Ξέρει πῶς δέν εἶναι παιδί σου;

ΜΑΡΙΑ — Γιατί στά εἶπα ὅλα τούτα; Ἄ. Τό δνεῖρο. Πού μέ ἄφισε πρίν τέσσερες μέρες. Τό βράδυ πού γύρισα ἀπό Κρήτη. Ἀχαριστία μου δέν εἶναι; Ὅλα τά μεγάλα ἔζησα, μόνο ἓνα μικρό θυμάμαι. Στή Μακρόνησο.

Εἶχε πιάσει Ἄνοιξη. Ἄμα εἶσαι ἔξορία, ἡ Ἄνοιξη εἶναι... προσβολή. Βλαστήμα. Δέν ἐπιτρέπεται Ἄνοιξη σέ ἔξορία — τέλος πάντων. Ἐμένα θά ρωτήσῃ ἡ Ἄνοιξη πότε θάρθει. Εἶχε ἔρθει. Ἐνα πρωί, μᾶς ἔβγαλαν νά ξεφειριαστοῦμε. Ἐνα τσοῦρμο γυναῖκες. Μᾶς πῆγαν κοντά στη θάλασσα, μᾶς διατάζουν γδυθεῖτε. Ἐνας μᾶς ἐπῆγε.

(Ἐνας Ἐσατζής, στολή 1947, βγάζει ἓνα σπεισάτο ὅπου εἶναι κορμωσμένοι, μετωπικά, ὀλόγυμνος, βασανισμένοι, ἀδύνατοι, γυναῖκες. Τά γυμνα κορμιά τους εἶναι σκεπασμένα, γυῖ τήν ὄρα, μέ μιᾶ μαύρη μπόλια. Ὁ Ἐσατζής ἔκτελει κατά τήν ἀσκήση)

ΜΑΡΙΑ — Ἐβγαλε τό πιστόλι του.

ΕΣΑΤΖΗΣ — Γδυθεῖτε.

ΜΑΡΙΑ — Ἐμεῖς, μαρμαρωμένες.

ΕΣΑΤΖΗΣ — (Σαν γιά στρίπ-της, ὁ Ἐσατζής βγάζει ἀργά, προκλητικά, ἐπιβλητικά τό ζωστήρα του) Μίλησα. Δε γδυνοσαστε!

(Βγάζει τό ποικαισσο ἀπ' τό παντελόνι του)

ΜΑΡΙΑ — Γδυθηκαμε. (Παίει καί ἀναρπῇ τή μπόλια ἀπό τήν εσφραγιά. Οἱ γυναῖκες ὀλόγυμνες κάτω ἀπό θανάτοτρο τούρα, ὄδες)

— Βρωμικες, κοκαλιάρες. Μια προσβολή.

— Ποῦ τό πηγαινε, δέν ξέρανε. Νά πληθοῦμε. Νά μᾶς βασανισεῖ. Νά μᾶς λιμπιστεῖ, ἔτσι σιγαμένες, ὄχι. Θα μᾶς ἐκτελεσει, λέω. Ἄς κοιταζοῦ τόν ἥλιο μπαρ καί δέν τόν ξαναδῶ. Φῶς πνευματικό τῆρ Μαρία.

ΘΑΝΑΣΗΣ — (Πλησιάζει τη ζωγραφιά) Έσύ, ποιά είσαι;
ΜΑΡΙΑ — (Κιλιότεται με τὰ χέρια της. λέ: και είναι ή ίδια διάκριση) Δέν θά σου πώ. Μία.

—Μūs κρήσε έτοι κοντά μία ώρα.

—Μετά, (ό Έσατζής έκτελει) ξεκουμπώνεται, κατεβάζει τó παντελόνι του. Άργά. Νά τó χαρεί. (Ο Έσατζής πλάτη στό Κοινό φάτου στη ζωγραφιά) Μέχρι τά γόνατα. Μετά, άνογει τó σαβρακο... τó άφνει νά πύσει... και... κατούρησε. Μπροστά μας. Ύστερα, δέ σημασίετηκε. Δέν κοιμπώθηκε. Άπόμεινε έτσι. Σά... νά μην είμαστε. Σά νάμαστε... ξερολιθιά. Ή ρείκια. Δέ σημασίετηκε. Επίτηδες. Τή στιγμή εκείνη άποφάσισαι θά ζήσω. Έγώ, είπα, θά ΖΗΣΩ. Έπειδή όλες μας χρόνια δίχως άντρα, και ξαφνικά ό βασανιστής μής άπόταξε. Τόν θελήσαμε όλες μας. Νέες, άνταρτομάνες... σιωπή. Άκουγόταν μόνο... κάτι. Σά νά... φούσκωνε ό ήλιος. Ήτανε τó σάλιο στό στόμα μας. Γ' άκουγα. Μūs ένίκησε — δέ μπορούσαμε νά τραβήξουμε τή ματιά μας από τή γύμνια του. Δέν ήθελα νά τραβήξω τή ματιά μου. Τρία χρόνια μέ βασάνιζε, τρία χρόνια τόν μισούσα και τó ήξερε... και τήν ώρα εκείνη, πρώτη φορά κατάλαβα πός είναι και σερνικός. Κι έγώ, δέν τού άζίω. Ξέχασα τó βάσανο, τήν άσκήμια μου, τά έμμηνα πού μούχαν κοπέί από τήν άσιτία, και είπα, κρίμα νά μην τού άζίω. Καί τότε είπα, όχι: έγώ, θά ζήσω. Θά ζήσω νά τόν τιμωρήσω, μέ θάνατο. Κάποτε. Όποτε. Έπειδή αυτό δέν έπιτρέπεται... (ταράζεται πρώτη φορά στό μονόλογο) Μūs ένίκησε. Χωρίς μπέσα.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Έλα. Πάρε τσιγάρο. Ξέχνα τα αυτά.

(Ο Θανάσης βγάξει έξω τόν Έσατζή και τó σπετσάτο.

Τσιγάρο. Και τόν πέτυχε τούθου. Μετο: Έμα-
θεα.

ΜΑΡΙΑ — Άν' τó βράδι του ημερα από Κρήτη. Δέν
αναδα τó άνειν.

—Ναι, ήμαθα. Άποταν Μανούσος Μαρκακης.

— Ο Έσση είναι υιος του.

— Γι' αυτό τήν ή Ησακίω. Κι ήμαθα.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Έσύ.

ΜΑΡΙΑ — Έσύ είδα. Στο μαγαζι του — τουριστικά είδη.

9. νύστα. Κακούρασμένος, με ζύγκια. Με στηθαγχη

ο Έσση είναι μοναχικός του

θανάση. Έν Έσση. θά τόν έκτελέσω

Τί... ..

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δε πλάε καλά. Τόν άναπές.

ΜΑΡΙΑ — Έν άναπές.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Είναι καλό παιδι. Δικός μας.

ΜΑΡΙΑ — Είναι καλό παιδι. Δικός μας.

— Είναι τó μόνο καλό τού έκανε ό πατερας του πανο
στη τή. Τήν ώρα τού θά ζευγαζει, θά προλαβει να
δύσει τι καλό έκανα, έκανα τίποτα καλό. Ναι, τόν
Έσση. Και θά πεθάνει άλασρομένος — έτσι κανό-
νικα. Άλλά έγω δέν τόν άφνει. Δέν τόν άφνει να
πεθάνει άλασρομένος, θά τού παρω τó πασαπορτι. Θα
τú ερωτώση τή μουν τού άρεση. Γι' αυτό θά τó
σκαρπώ τó παιδι. Νάταν σκαρτο, τó άφνει. Άλλά
έπειδή είναι καλός, κι' είναι τó μόνο πασαπορτι τού
θα κρατεί ό Δήμος πού σα θα πεθάνει, Θαναση, θά τó
έκτελέσω τó παιδι.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Σνερθε.

ΜΑΡΙΑ — Δε θέλω να σνερθε.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μαρία, γι' αυτό τó παλέγαμε.

ΜΑΡΙΑ — Δε θέλω καθοδήγηση. Τώρα μέθησα, και δέν

ἀκούω πιά. Τώρα είμαι μονάχη μου. Όταν πάρει τό χαρτί του, θά γυρίσει στόν πατέρα του, εἶπε. Νά φιλιώσουν. Τότε θά τότε σκοτώσω.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέ σέ λυγίσανε μιά ζωή. Τώρα θά παίξεις τό δικό τους παιχνίδι;

ΜΑΡΙΑ — Τώρα ἔκοσα τό σκοινί καί ταξιδεύω. Μόνη μου.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Λιποταχτεῖς.

ΜΑΡΙΑ — Τό ξέρω. Ἄλλά τό φόνο θά τόν κάνω.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τό κρίνεις δίκιο;

ΜΑΡΙΑ — Ὅχι. Ἄδικο τό κρίνω. Γι' αὐτό θά τό κάνω. Νά μάθει καί κείνος τί εἶναι ἄδικο.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Ὅλοι μας ἀδικηθήκαμε—

ΜΑΡΙΑ — Αὐτό τό «ὄλοι μας» δέν τό καταλαβαίνω... πιά.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μιλάει τό ἄχτι σου. Δέν ἔχεις δικαίωμα νά ἐφαρμόσεις τή Δικαιοσύνη.

ΜΑΡΙΑ — Ποιός τῶχει; Ὁ Θεός;

— Ἐγώ ποτέ μου δέν κατάλαβα τί πάει νά πεῖ Θεός.

— Κι' ὄλοι μοῦ λένε ὅτι χρειάζεται ὁ Θεός. Νά μοιράζει δικαιοσύνη. Κι' ἐγώ τό Θεό δέν τόν ἐβρῆκα. Οὔτε στό Κράτος, οὔτε στήν Ἐκκλησία, οὔτε στό κρεβάτι μου. Ὁραῖα. Ἀφοῦ χρειάζεται Θεός, Θεός θά γίνω ἐγώ. Καί θά πάρω δικαιοσύνη.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Θεός, εἴμαστε ὄλοι μας.

ΜΑΡΙΑ — Δέ φταίω. Ἄς γινόταν τό κράτος Θεός, Ἡ Κυβέρνηση. Δέν ἔγινε. Τόχω πάρει ἀπόφαση πλέον, Θανάση, πώς ὄλοι οἱ πολῖτες εἴμαστε ὄρφανοί.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μήν τό ξανασκεφτεῖς. Θά σέ διώξω ἀπ' τό σπίτι μου. Ἔχεις— *(Σταματᾶνε γιατί μπαίνει ὁ Νάσος, φουρτουνιασμένος. Δέν τοῦ κοιτάζει, πάει πρὸς τό σπίτι του. Τόν κοιτάζουν λίγο, ἀπορημένοι)*

ΜΑΡΙΑ — Πούναι ὁ Μίμης;

(Ὁ Νάσος δέν ἀπαντᾶει, πάει σπίτι του, ἀνοίγει, κοιτάζει

μέσα, μετά πάει στό σπίτι τῆς Μαρίας, ἀνοίγει, κοιτάζει μέσα καί στίς δύο πόρτες, διαδοχικά, ἐνδοί)

ΜΑΡΙΑ — Ποῖναι ὁ Μίμης;

(Ὁ Νάσος ξανά στήν ἀβλή, ἐρθησμένος, ἐριστικός, κάνει νά ξαναβγαί)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Σοῦ μελάνε.

ΝΑΣΟΣ — *(Ἰκρηξή, πρώτη φορά στό ἔργο)* Ἐμένα ρατᾶτε ποῖναι ὁ Μίμης!!! Τί εἶμαι γω! Παραμάνα του εἶμαι γω!! Ἦ μαλάκας!! Στό διάλο!... *(Βγαίνει. Οἱ ἄλλοι μίνον ξιροί)*

ΘΑΝΑΣΗΣ — Τί πάθανε... λές νά σηκώσε μπαιράκι ὁ Μίμης;

ΜΑΡΙΑ — *(Τῆς ξεφύγει)* Μακάρι.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέν τότε θές αὐτό τό γάμο.

ΜΑΡΙΑ — Τι ἔτοῦτη τί ἄλλη. Ἐτσι κι' ἄλλιως, ὁ Μίμης ἀπό τέτοιο γάμο θά πάει. Ἄς πάει μιά ὦρα ἀργότερα. Δέν ἀντέχω νά τότε μουνουχίζω ἄλλο. Ἄς τόν περιλάβει ἄλλη. Νά μείνω καί γώ μονάχη μου... δέ ζητάω πολλά, ζητάω. Μιά ζωή ἀντάμα. Μέ πολλούς. Που δέν ἰδιόλιξα. Στό βουνό, γιατί ἔπρεπε. Στό κελλί, γιατί ἔτσι θέλαν ἄλλοι. Τώρα, θά κάνω ὅπως θέλω ἐγώ. Μονη.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέν τ' ἀγαπᾶς τό παιδί... σου

ΜΑΡΙΑ — Οὔτε καί σί' τό δικό σου.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Οὔτε κι' ἐγώ. *(Παίση)* Μᾶς ἔγινε μιά θεόρατη ἀδικία, Μάρθα. Ὅταν ἀδικεῖται ὁλόκληρος λαός, κάποι, μεση σου, γίνεσαι ἀνύπληρος. Δέν σοῦ περσάει ἀγάπη ν' ἀγαπήσεις ἓνα άτομο... νά εὐτυχῆσαι μονάχος. Ἡ εὐτυχία σου ἔξαρτᾶται ἀπό την εὐτυχία τοῦ διπλανοῦ σου. Τά παιδιά μας κάνουν ἓνα λάθος, βάνουν τή ζωή τους παραπάνω ἀπό τή ζωή.

ΜΑΡΙΑ — Ἦ μείε τα μάθαμε. Δέν πειράζει ἄστα. Τετοιο

κράτος, τέτοιοι πολίτες. Δέν είχαμε μέ τί άλλο νά πολεμήσουμε τό κράτος. Τοῦ χάρισαμε πολίτες ἀ- χρηστους.

(Μπαίνει ὁ Ἰωσήφ ὁλος χαρῆς)

ΜΑΡΙΑ — Τί κάνεις ἀγγελέ μου... πῶς τά πήγες;

ΙΩΣΗΦ — *(Τήν κοιτάζει, τή βουτάει ἀγκαλιᾷ)* Κυρά-Μαρία, λεβεντιά μου... *(τή φέρνει γύρους)* ...ἔχω νέα! Βγήκαν τ' ἀποτελέσματα!

ΜΑΡΙΑ — Ἄσε με κάτω μωρέ— καί;

ΙΩΣΗΦ — Ἔσκισα! Παίρνω τήν ὑποτροφία! *(Χορεύει)*

ΜΑΡΙΑ — Μπράβο... ἄσε με κάτω μωρέ, ζαλιζομαι....

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μπράβο ἀγόρι μου.

ΙΩΣΗΦ — *(Σταματάει τό χορό)* Τήν πήρα! Πρῶτος βγαίνω. Μόλις τελειώσουν τά τυπικά, βουτάω τό χαρτί, πάω Κρήτη, τό τρίβω στή μούρη τοῦ πατέρα μου—

ΜΑΡΙΑ — Ἐ... θά χαρεῖ.

ΙΩΣΗΦ — Μόνο! Αὐτό περιμένει, ἔννοια σου, ξέρω. Θά τοῦ πῶ, τᾶβγαλα πέρα παληκάρι. Δίχως τά λεφτά σου, δίχως ὑποστήριξη ἀπό τοὺς βουλευτές σου. Μετά γυρίζω, σᾶς ἀποχαιρετάω, καί πάω Γερμανία, τρία χρόνια.

ΜΑΡΙΑ — Μπράβο.

ΙΩΣΗΦ — Ἄλλά γιά τήν ὥρα — φάγατε; Ἐμπρός, κερνάω, σηκωθείτε, θά σᾶς πάω σέ ταβερνάκι. Νά γιορτάσουμε τήν ὑποτροφία... καί τό προξενιό τοῦ γιοῦ σου, ἄντε... *(τῆς φέρνει τή ζακέτα της)* ...στολίσου, σέ θέλω κούκλα.

ΜΑΡΙΑ — Ἀφοῦ θά τηγανίσω μπακαλιάρο! Κάτσε κάτω... ἄσε τά ἐξοδα!

ΙΩΣΗΦ — Ἄκου δῶ! Ἄντίσταση, ὄχι σέ μένα— σήκω!

ΜΑΡΙΑ — Ἀφοῦ τώρα δέν θέλω...

ΙΩΣΗΦ — Δέν «θέλεις»! Τί πά νά πει «δέ θέλεις» — καί πότε

ὁ Γάλλοι Πολίτης ἔκανε αὐτό που ἤθελε — Δημο- κρατία ἔχουμε! Ἄντε.

(Γέλια, ἄσκι)

ΜΑΡΙΑ — Μα... ἄν ἔρθουν τα παιδιά;

ΘΑΝΑΣΗΣ — Καί, θά τα βουτάεις;

ΜΑΡΙΑ — Γέρος παντοῦ... πάμε.

(Βγαίνουν κοίβυτιάζοντα... Μικρή παιση. Μπαίνει ὁ Μιχῆς. Μοιδιασμένος. Κοιτάζει, δέν βλέπει κανένα.)

ΜΙΜΗΣ — Νασο!...

— Μαμα!...

— *(Παίει στό σπίτι τοῦ Νασο, κοιτάει μέσα, ἀνακάλειναι τήν πόρτα, κοιτάει τήρο σά να τρέξει σιμπαριστάση)*

— Μαμα!...

— Κυριε Ἰωσήφ...

(Παίση)

— Κανενας...

— *(Παίει στό τραπέζακι, παίρνει κάτι, το μασοῦλα.)*

— Τι να κανῶ...

(Ἐπιμένεται κοιτάζοντας. Βαθιαία, ἡ ματια του ἔρριπεί στό χεῖρ του, στην ἀρχή τοῦ ἀγκῶνα. Τήν κοιτάζει, τήν ζειν.) Μετα ἄβουζα!

— Τι ἔχει ὁ ἀγκῶνας μου; Τίποτα δέν ἔχει.

(Παίση)

— Δέν ζειν!

(Μπαίνει στο δωμάτιο του, κοιτάζοντι)

Σκατιά! Τίποτα, πρῶτος μωρῆ τοῦ ἔργου!

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Φως βραδινό.

Πίσω από τό σκηνικό, ένα φεγγάρι περπατάει. Προβολέας κρατημένος στο χέρι πάνω στο καναβάτσο, κολλητός. Μπαίνουν Θανάσης - Μάρθα - Ίωσήφ.

Μετά την ταβέρνα. Γυρίζουν περπατώντας και κουβεντιάζοντας. Οί δύο άντρες σάν συνεννοημένοι, ζεστοί. Ο Ίωσήφ ακούει τό Θανάση σάν μαθητής. Μπαίνουν άργά, καλοδιάθετα. Η Μαρία κινητική. Πάει, άνοίγει διαδοχικά, δήθεν άδιάφορα, τίς δύο πόρτες του σπιτιού της. Στην πόρτα του Μίμη, πού τή βρίσκει κλειδωμένη, καλεί σιγανά: Μίμη, Μίμη, μετά πάει στην πόρτα του Θανάση, κάνει νά τήν άνοίξει, τόν κοιτάζει, τελικά δέν τήν άνοίγει)

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Πάντα όρθιοι, μέ τόν Ίωσήφ) ... Όχι. Μοναξιά... αυτή τή λέξη δέν τήν κατάλαβα ποτέ. Ούτε στο βουνό. Ούτε... μετά. Στά 22 χρόνια πούκανα μέσα. Μόνο, θυμάμαι, μιά φορά στο άντάρτικο, φύλαγα σκοπιά, Σεπτέμβρης, άπόγιομα. Δύο βήματα μπροστά μου, φανάρι χάος. Πέρα, ή φύση. Πευκοβελόνα κάτω... κανένας ήχος... σάν νά πέταγες πάνω σέ πρόβυτα. Σέρνω τή ματιά μου στο χώμα, μιά δρασκειλιά μπροστά μου ένα φίδι. Φιδόπουλο. Θάταν ώρες εκεί. Μέ τό κεφάλι όρθωμένο και -- άγνάντευε; Δέν ξέρω. Κοίταγε πέρα τά βουνά. Μονάχο. Μοναχούλι. Τό μάτι του είχε μιά... θλίψη; περηφάνια; Δέν ξέρω. Όλη μου τή ζωή φοβόμουνα τά φίδια, όμως, εκείνη τήν ώρα... θέλησα νά του πιάσω κουβέντα. Κατάλαβα, κάπου κατάλαβα πώς ήθελε συντροφιά. (Γελάει ντροπαλά) Άλλά τόςκιαξα,

και λάκισε. Φρρστ. Πήγα κι' άλλα βράδια σκοπιά. Δέν ξαναβγήκε.

— Αυτό είναι τό μόνο πού κατέχω από μοναξιά.

ΜΑΡΙΑ —(πού σιγάσι, μάζουε) Όρα γιά ύπνο... (Στόν Ίωσήφ) ή γιά μελέτη.

ΙΩΣΗΦ —(Προχωρώντας προς τήν πόρτα του) Δέ μουζεις μιλήσει ποτέ γιά τό άντάρτικο. Καμιά μέρα... νά μου πεις ιστορίες...

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Μαλακά) Όχι. Άντε. Νά μελετησεις.

ΙΩΣΗΦ —(Άπό τήν πόρτα του) Ά. Ξέχασα... (βγάζει δύο χαρτιά) Χτίς πού γύρισα τό στρώμα βρήκα δύο χαρτιά. Πολύ παλιά. Τό ένα είναι μιά κλήση από τήν Άσφάλεια... (τό διαβάζει) ...πρός τήν Γέρακα Έλενη... (τούς κοιτάζει)

ΜΑΡΙΑ —(Τό παίρνει, τό κοιτάζει, τής τό παίρνει ό Θανάσης)

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Αναβάζει) είκοσιτέσσερες δωδεκάτου σαρανταεφτά. Έχει σημειώσει κάτι από πίσω: «νά τό φυλάξω ενθύμιον διά τόν υιό μου Ίάκωβον, όταν γύρισει μέ καλό...»

ΙΩΣΗΦ —Τό άλλο είναι (παραξενημένος) ποίημα. Όχι και σπουδαίο. «Πρός τόν υιόν μου Ίάκωβον, πού ίσως δέν ζει... Ποιανού είναι;

ΜΑΡΙΑ —Μιάς. Νοικάρισμας έδώ. Πρίν από σένα. (Τό παίρνει)

ΘΑΝΑΣΗΣ —...«Ίσως δέν ζει»...

ΜΑΡΙΑ —Και σέ μιάς έκανε πάντα τήν αϊσιόδοξη.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Νά μή μιάς στενοχωρεί.

ΙΩΣΗΦ —Πού είναι; Δέ ζει;

ΜΑΡΙΑ —Παραμονή χριστούγεννα σαρανταεφτά. Τότε τη γνώρισα. Στο κρατητήριο, νά σκεφτείς, τη φέρανε στολισμένη, λές και πήγαινε στην εκκλησία. Μέ τό ταγιέρ της, τσάντα, φιλέ στα μαλλιά, και μιά σινιουρή

στό χέρι. Βουτυράτη γυναίκα. 'Αλλά δέν υπόγραψε.
(Φωτίζεται τό παραθυράκι τοῦ πλοσταριοῦ, μέ τὰ σταυρωτά κάγκελα. Παρουσιάζεται ἡ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑ-ΚΑ. Μπροστά, ἔρχονται δύο δεσμοφύλακες. 'Απάνω της δυνατός προβολέας.

ΦΩΝΗ —(off) Καθίστε.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ —Εὐχαριστῶ κύριε ἀνακριτά, ἀλλά... νά μὴν καθίσω. 'Εδῶ εἶναι σκονισμένα... δέν θά καθίσω... παρότι εἶμαι καί ταραγμένη. Δέν ἔχω ὑποστει ἄλλη φορά... κακομεταχειρίσιν... ὁ μακαρίτης ὁ σύζυγός μου ποτέ δέν εἶχε ἀπλώσει χέρι ἀπάνω μου.

ΦΩΝΗ —(off) Ψέματα λές. Κανείς δέν σέ πείραξε.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ —'Ακοῦστε παιδί μου. Εἶμαι οἰκοκυρά. Μπορεῖ νά κατάγομαι ἐκ Καυκάσου, ἀλλά εἶμαι ἐλληνίς ἐκ βαθέων, ὀρθόδοξη γυναίκα, καί ἔθνικόφρων. Ψέματα δέν λέω. 'Ο γιός μου εἶναι ἐπιστήμων. Γιά νά βγεῖ ἀντάρτης, κάτι θά γνωρίζει παραπάνω ἀπό μένα... κι ἀπό τό νέο πού μέ... ξυλοκόπησε προκειμένου νά ὑπογράψω. Μή πρὸς κακοφανισμόν σας, διότι σοβαρός νέος φαίνεσθε, ἀλλά... δέν θά ὑπογράψω. Πούλησα τό σπίτι μας, χήρα γυναίκα, νά βγάλω τό γιό μου ἐπιστήμονα. Καί ἡ ἐπιστήμη τόν ὀδήγησε νά βγεῖ στό βουνό. "Αν ὑπογράψω, ντροπιάζω τά λεφτά πού ξόδεψα νά τόν μορφώσω. "Ἐχω διατελέσει διδασκάλισσα...

ΜΑΡΙΑ —(ἔξω ἀπό τό παραθυράκι, ἐνῶ οἱ δύο δεσμοφύλακες ἔχουν μπεῖ μέσα, καί ἀκούγεται ξόλο, ἐνῶ τραβοῦν βίαια τή γυναίκα ἀπ' τό παράθυρο) "Ἐφαγε κάτι χαστούκια, ἢ κλωτσιές, δέν καλοθυμᾶμαι, μέ εἶχανε στό διπλανό... (Στό μεταξύ φέρνουν ἔξω τήν κυρία 'Ελένη, δαρμένη. 'Αγωνίζεται νά φτιάξει τό φιλέ της. Μετά πετάνε μέσα καί δύο ΠΟΥΤΑΝΕΣ. Τίς παίξουν ἄντρες) Τή φέρνουν... ('Ἡ Μαρία τήν ὀδηγεῖ σέ σκαμνί, ἡ Κα 'Ελένη κάθεται, ἀφοῦ

βγάλει μαντηλάκι καί ξεκονίσει τό σκαμνί) "Ὄπου, μά, πετάνε μέσα δύο πουτάνες. Πουτάνες βαρβάτες, ἀφρισμένες, ἀντροῦτσι..."

1η ΠΟΥΤΑΝΑ —Τό ψωμάκι μας ἐβγάσαμε κύριε πόλισμαν -- ἰσὺ, γιατί βγάζεις τό ψωμάκι σου, ἔ;

(Κάθονται ἀγριμένε. 'Ἡ Κα 'Ελένη τίς πλησιάζει)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ —(Σά συνάδερφος) Καί σεις ἀντίσταση,

2η ΠΟΥΤΑΝΑ —'Αντίσταση!... (Θίγεται) Κάνε μου τή χάρη κυρά μου... ἐμεῖς εἴμαστε ἱερόδουλες.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ —(Πρὸς τοὺς δεσμοφύλακες, ξαγριμένη πλίσον) 'Ορίστε! Χάλασε ὁ κόσμος!... Οὔτε τά θεία σέβεσθε οὔτε τίποτα! Πιάνετε τώρα καί τίς γυναῖκες τοῦ Θεοῦ! ...

—(Στὴν 1η Πουτάνα, πού, φυσικά, ἔχει μείνει ξερῆ) Δέν σεβαστήκανε οὔτε τὴν ἀποστολή σου, παιδί μου! (Τῆς φιλάει τό χέρι) Προσκυνῶ.

1η ΠΟΥΤΑΝΑ —('Αγριμένη) Καλέ!

('Ἡ Μαρία κοπανιέται ἀπ' τό γέλιο, παίι δίπλα στό θανάση)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ —Σέ ποιὰ μονή μονάζετε;

2η ΠΟΥΤΑΝΑ —(ἔξαλλη) "Ἄκου κυρία μου!...

—Ρε σὺ 'Αστυνόμ -- ἄκου κυρία μου -- σέβομαι τὴν ἡλικία σου εἰδαλλιώς -- τέτοια προσβολή ἐμένα δέ μοῦ τὴν ἔχουν ξανακάνει.

1η ΠΟΥΤΑΝΑ —(Στὴ δεύτερη) Ρίτα! Μᾶς βάλαν μέ ἀριστερούς!... Καλέ!!! Βγάλτε μας ἀποδῶ, θά μᾶς βγεῖ τ' ὄνομα!

(Οἱ πουτάνες ἀγριέουν, θέλουν νά φύγουν, οἱ δεσμοφύλακες τίς ἐμποδίζουν, τελικά βγαίνουν ἕνα κοίβαρι, πουτάνες, δεσμοφύλακες, καί κυρία 'Ελένη. 'Ο Θανάσης γελᾷ μὲ τό ἐπιστάδιο, καθὼς κι' ὁ 'Ιωσήφ)

ΙΩΣΗΦ —'Αντι, νά πηγαινοῦ... (Παίι πρὸς τό δεξιό τῶν

Έχει μπει ὁ Νάσος. Δέν χαιρετάει. Μιά σαστισμάρα)
ΝΑΣΟΣ — Γύρισε ὁ Μίμης;
ΜΑΡΙΑ — Δέν ...ὄχι. (Πιό σίγουρη) Ὅχι. Κλειδωμένα ἔχει.
*(Πάει στήν πόρτα, τήν κουνάει) Δέ γύρισε. Ἔλα κάτσε...
 Νάσο.
 (Ἦ ὁ Νάσος ξαναφύγει δίχως ν' ἀπαντήσει)*
ΙΩΣΗΦ — Καληνύχτα. (Δέν τοῦ ἀπαντᾶνε, μπαίνει μέσα.
Παύση)
ΜΑΡΙΑ — Ἄχ ρέ Γιάννη, ρέ Γιάννη... Ἔχεις ἓνα τσιγάρο;
ΘΑΝΑΣΗΣ — Ἔλα. (Ἦ Μαρία πλησιάζει, κάθεται) Χρειάζεσαι παρέα... ἀπόψε.
ΜΑΡΙΑ — Τά παιδιά μας, βλέπεις, δέν κάθονται νά μᾶς
 κάνουν παρέα.
ΘΑΝΑΣΗΣ — (Μαλακά) Ἄφου δέν τή θέλεις... τήν παρέα
 τους.
ΜΑΡΙΑ — Μή μοῦ τό χτυπᾶς. Ὅχι. Δέν τή θέλω. Μέ
 δικάζεις. Κι ἐγώ θέλω φίλο. Γι' αὐτό εἶπα νᾶταν ὁ
 Γιάννης ἐδῶ.
ΘΑΝΑΣΗΣ — Ὁ Γιάννης, ὅ,τι ἔπρεπε νά κάνει τό ἔκανε.
ΜΑΡΙΑ — Δέν ἔπρεπε νά τόν ἀφίσω νά ξαναβγεῖ στό
 βουνό. Τή δεύτερη φορά.
ΘΑΝΑΣΗΣ — Ἐσένα θ' ἄκουγε.
ΜΑΡΙΑ — Ὁ ἀγώνας ἦταν καταδικασμένος. Πιά.
ΘΑΝΑΣΗΣ — Ἐπρεπε νά ξαναβοῦμε.
ΜΑΡΙΑ — Γιά νά μὴν πῶ... πουλημένος.
ΘΑΝΑΣΗΣ — Σκάσε. Σοῦ ξεριζώσανε τή μήτρα καί βγήκες
 μέ δρεπάνι νά μᾶς θερίσεις ὄλους.
ΜΑΡΙΑ — Ἦταν μεγαλωμένος πιά. Σακατεμένος. Μέ παν-
 τρεύτηκε, μέ τά πλεμόνια του σακατεμένα. Μὴν πᾶς,
 τοῦ λέω. Μαζί θά πᾶμε, μοῦ κάνει. Ἄν σ' ἀφίσω πίσω,
 θά σέ περιλάβουν πάλι. Φορτώθηκα δυό ρουχαλάκια,
 βγήκαμε. Στό τέλος, ὅταν μᾶς εἶχαν δεκατίσει... στό

τελικό κунηγητό... εἴχαμε ξεμείνει δέκα, δεκαπέντε.
 Μετά, μείναμε οἱ δυό μας. Κουράστηκα νά θάβω.
 Ἔναν, δύο τήν ἡμέρα. Πήραμε τό δρόμο — γιά πού; Τά
 σύνορα κλεισμένα. Ὁ Γιάννης νά φτύνει αἷμα. Οἱ
 κυβερνητικοί ἀπό κοντά μας. Σέ μία στιγμή μέ βα-
 στάει: Μάρθα, μοῦ κάνει, βάστα τό πολυβόλο — τί τό
 θέλαμε, δίχως μία σφαῖρα... βάστα, μοῦ κάνει. Κάτσε.
 Προχώρα, Γιάννη, θά κοποῦμε ἀπ' τοὺς δικούς μας.
 Σταματήσαμε. Κάτω στή δημοσιά, ἀνέβαιναν οἱ κυ-
 βερνητικοί, τοὺς ἄκουγα.
 — Μάρθα, μοῦ κάνει, σ' εὐχαρίστησα; Ὅσο προφτά-
 σαμε νά ζήσουμε μαζί; Σ' εὐχαρίστησα; Κατάλαβα.
 — Ναι Γιάννη, τοῦ λέω. Μ' εὐχαρίστησες.
 — Καί σύ μ' εὐχαρίστησες Μάρθα, μοῦ λέει.
 — Γυρνάει πλευρό καί πέθανε.
 — Λέω, νά τόν θάψω. Ἄρχισα νά σκάβω μέ τό πολυ-
 βόλο. Μέ προλαβαίνει ὁ Στρατός. Τοὺς ἔβλεπα, ἀλλά
 ἔσκαβα. Χύνεται ἓνας βαράει τό Γιάννη μέ τόν
 ὑποκόπανο — μή, ἄδικα, τοῦ κάνω. Εἶναι πεθαμένος.
 Πεθαμένος; Μοῦ κάνει... Πού τό ξέρω γώ; Βγάζει
 περιστροφὸ καί τοῦ ρίχνει δυό. Πεθαμένο.
 — Μετά, δέ θυμάμαι. Οὔτε τό κουφάρι του. Οὔτε πῶς μέ
 πήρανε. Τό μόνο πού θυμάμαι... πού μοῦ ἔδωσαν κι
 ἔφαγα. Μιά χωριάτισσα. Ψωμί καί μανέστρα. Μετά,
 περιπλάνηση. Ὡσπου κατάληξα Μακρονήσι. Ἄπο-
 κεί, ἔφυγα μέ τό παιδί τριῶ χρονῶν.
ΘΑΝΑΣΗΣ — Θυμᾶται τίποτα ὁ Μίμης; Ἄπ' ὅλα...
ΜΑΡΙΑ — Δέ μοῦχει πει ποτέ.
ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέν θυμᾶται τίποτα;
ΜΑΡΙΑ — Μωρὸ βλέπεις. Θάταν τριῶ; Πέντε; Κοκαλιάρι-
 κο, μέ τήν κοιλιά πρησμένη, ἄντε νά καταλάβεις ἡ-
 λικία...

ΘΑΝΑΣΗΣ — Δέν τόν ἔχεις ρωτήσει ποτέ; Ἄν θυμᾶται;

ΜΑΡΙΑ — Κάθε βράδι σταυρώνει τό μαξιλάρι του.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Σταυρώνει;

ΜΑΡΙΑ — Δέν τοῦ τόχω μάθει ἐγώ. Τότε στή σκηνή μου, στό Μακρονήσι, σταύρωνε τό μαξιλαράκι του, κι ἔλεγε μιά προσευχή:

τοῦ Χριστοῦ μου τό ραβδάκι
τόχω γιά μαξιλαράκι
κι ὁποιος πάει νά μέ πειράξει
ὁ Χριστός θά τότε σφάζει

—κάθε βράδου. Τότε στήν Ἐξορία. Καμιά φορά σταύρωνε καί τό δικό μου. Δέν εἶπα τίποτα — μικρό παιδάκι λέω, θά ξεχάσει. Μιά νύχτα ἐδῶ, πᾶνε 10 χρόνια κοντά, ξυπνάω, κάτι ἀκούω, στήνω αὐτί: ἔλεγε τήν προσευχή. Τό μόνο πού ξέρω γιά τήν καταγωγή του.

ΘΑΝΑΣΗΣ — (ἐπιμένει) Δέν τόν ἔχεις ρωτήσει; Ἄν θυμᾶται;

ΜΑΡΙΑ — Δέν τόν ἐρώτησα ποτέ. Ἄπό φόβο. Μήπως θυμᾶται. (Παύση) Μπά, δέ θυμᾶται. Ἐνα μήνα πρὶν ἀπολυθῶ, μ' ἔδειραν... ἕνας Ἐσατζῆς, μπροστά στό παιδί. Βγήκαμε νά μαζέψουμε λάχανα χωρίς ἔγκριση. Μέ ἀρχίζει τίς κλωτσιές αὐτός, μή τή μαμά μου, ἄρχισε νά σκούζει τό παιδάκι... τή μαμά μου... ἐκείνη τή στιγμή ἀποφάσισα νά τό κρατήσω. Ὁ Ἐσατζῆς τραβᾶει μιά κλωτσιά στό παιδί, τό πῆρε ξώφαρτσα ἢ ἀρβύλα... τοῦσκισε τόν ἀγκώνα. Ἄκόμα ἔχει τό σημάδι. (Παύση)

—Μπά. Δέν θά θυμᾶται.

(Σκοτάδι. Μετά, τό φεγγάρι πού ξαναβγαίνει στό σκηνικό)

(Νύχτα προχωρημένη. Φῶς στοῦ Ἰωσήφ. Ἄπό ἀριστερά μπαίνει κλεφτά ὁ Νάσος. Κοιτάζει. Διστάζει. Φωνάζει μουντά)

ΝΑΣΟΣ — Μίμη... Μίμη... (ἀναποφάσιστος)

(Ἄνοίγει τό παράθυρο τοῦ Ἰωσήφ, φανερώνεται)

ΙΩΣΗΦ — (Σιγά) Ποιός εἶναι; (Βλέπει) Νάσο.

ΝΑΣΟΣ — Ἐγώ, κύριε Ἰωσήφ. Σᾶς ἐξόπνησα;

ΙΩΣΗΦ — Διαβάζω. Ἐχεις κᾶνα τσιγάρο — ξέμεινα.

ΝΑΣΟΣ — (Πλησιάζει, τοῦ δίνει) Μὴν εἶδατε, ἀν... γύρισε ὁ Μίμη;

ΙΩΣΗΦ — Μπά. Θά τόν ἄκουγα. (Παύση)

ΝΑΣΟΣ — Μάλιστα. (Ξιμακραίνει) Ἡ μάνα του θ' ἀνησυχεί.

ΙΩΣΗΦ — (Κουνώντας τό τσιγάρο γιά «εὐχαριστῶ», μπαίνει, κλείνει τό παράθυρο Ὁ Νάσος σφουρίζει σιγανά, σάν συνθηματικά, δέν παίρνει ἀπάντηση, βγαίνει πάλι ἀπό δεξιά. Ἄνοίγει ἡ πόρτα τῆς Μαρίας, παρουσιάζεται στό κατώφλι ἡ Μαρία μέ νιχτικό)

ΜΑΡΙΑ — Ποιός εἶναι; (Παύση) Εἶναι κανείς;

ΙΩΣΗΦ — (Ξανανοίγει τό παράθυρο) Κανείς, κυρά-Μαρία. Ἐγώ ἀνοίξα τό παράθυρο.

ΜΑΡΙΑ — Τι ὦρα νάναι;

ΙΩΣΗΦ — Κοντά ξημέρωμα. (Μπαίνει μέσα)

ΜΑΡΙΑ — (Ἐτοιμάζεται νά μπαίει αὐτή. Ξαφνικά, ἀκούεται μοιρομνητό. Στάκει. Ἄπό τό δωμάτιο τοῦ Μίμη ἀκούει σάν παραμιμητό, τήν προσοχή τοῦ ἀνδρῆ πρὶν ἡ Μαρία Μοιρομνη. Ἡ Μαρία ἀκούει πετρομνη)

ΣΚΟΤΑΣΙ

Αἴζη, ἡμέρα, προῖ.

Ἐτομασία γιά τό γάμο.

Ὁ Θανάσης μί' τα καλά του. Ὁ Μίμη; ντι μίνος; ἀμπρός.

Ὁ Νάσος; μί' τα καλά του, κρατῖα λιμπάδες. Πιρμιάνου.

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μαρία. Ἄργοῦμε.

ΜΑΡΙΑ — Ἐφτασα. (Βγαίνει στήν πόρτα της. Καλοντομένη, ἀλλά μέ παντόφλες. Βάζει μιὰ μπροστέλα)

ΘΑΝΑΣΗΣ — Μά τί φτιάχνεις — ἔλα.

ΜΑΡΙΑ — Νάσο, πάρε παιδί μου καί τά στέφανα (τοῦ τῆ φέρνει). Προχωρᾶτε κι' ἔφτασα.

ΜΙΜΗΣ — Θ' ἀργήσουμε καλέ.

ΘΑΝΑΣΗΣ — (Χάνει τήν ὑπομονή του) Μαρία...

ΜΑΡΙΑ — (ἀγριεύει) Νά ἔτοιμάσω κάτι, γιά μετά! Δέν θά περάσουν οἱ ἄνθρωποι νά πάρουν ἕνα νερό; Προχωρᾶτε σεις, ἔχουμε μισή ὥρα ἀκόμη μπροστά μας, ἄντε... (Οἱ ἄλλοι φεύγουν ἀμήχανοι, μουντρομένοι) (Βάζει, πυρετικά, στό τραπεζάκι τῆς ἀλλῆς, ποτήρια. Ἐνα ταψί μέ γλυκό, τῶ σκεπάζει μ' ἕνα διάφανο πλαστικό τραπεζομάντηλο. Φέρνει ἕνα πολύ μικρό ταψάκι, κόβει ἀπ' αὐτό δύο κομμάτια γλυκό, τῶ βάζει σέ πιατελάκι, τ' ἀφίνει στό κατώφλι τοῦ Ἰωσήφ, ἀδειάζει τὸ ὑπόλοιπο γλυκό τοῦ μικροῦ ταψιοῦ σ' ἕνα χαρτί, πάει στό πλυσταριό; ἀκοῦμε καζανάκι τουαλέτας. Ξαναβγαίνει, παίρνει τὸ πιατελάκι ἀπ' τὸ κατώφλι, τὸ πάει μέσα στό δωμάτιο τοῦ Ἰωσήφ, ξανάρχεται. Φέρνει ἀπ' τὸ σπίτι της τῶ καλά της παπούτσια, κάτι ἀκούει: χώνεται στό πλυσταριό, ἔρχεται ὁ Ἰωσήφ)

ΙΩΣΗΦ — Κυρά-Μάρθα!

— Νοικοκυραῖοι... (στρέφει, βλέπει τὸ γλυκό στό τραπέζι, κάνει νά τὸ περιγραστῆ, μετανιώνει)

— Τό δικό μου;

— Ποῦ πήγατε; (Θυμᾶται) Ἄχ... πάνε γιά τὸ γάμο, γαμῶτο, ἄργησα...

— Βάνω τῶ καλά μου κι' ἔρχομαι. (Χάνεται στό δωμάτιό του, ξαναβγαίνει κρατώντας τὸ πιατελάκι, ἀπ' ὅπου τρῶει ὀρεξάτα)

— Νά μῦς ζήσουνε...

— (Στόν ἑαυτό του) Τώρα, φταίω νά γεμίσω τὸ ποῦκο μισό μου πορόπια, κυρά-Μάρθα! Ποῦναι τὸ κουταλάκι μου; Ἄ. (Βρίσκει πᾶνω στό τραπέζι, παίρνει, ξαναπάει μίση. Στό παραθεράκι τοῦ πλυσταριοῦ ἀκίνητη ἡ Μαρία. Ξαφνικά, μετ' ἀπό ἀναμονή, ἀκούγεται ἀπὸ τὸ δωμάτιο τοῦ Ἰωσήφ κρῆσῆ δυνατῆ. Ἡ Μαρία κροβεται Πανση)

Ἄνοίγεται βίαια ἡ πόρτα τοῦ Ἰωσήφ. Στό κατώφλι τὸ παιδί, μέ τὸ προσεῖο παραμορφωμένο ἀπὸ σπασμό)

ΙΩΣΗΦ — Μάρθα!

(Ἀνοίγεται Ἡ Μαρία ἔρχεται ἔξω, παλιεὶ βιοβία νά τὸν ἀπρόξει μέσα Πάλη. Νικάει ὁ Ἰωσήφ, προχωρεῖ σπασκόντας, πρὸς τὴν αἰσῆ. Ἡ Μαρία τὸν ἀγκαλιάζει καθὼς αὐτός, βγαίνει Ἡ Μαρία, ἀπὸ ἀσπὴ τὸν βορθαε, ἀδυνατεῖ νά τὸν παει μέσα. Ἐπὶ ἔκτατος ἀδυνατεῖ νά πεῖναι ἔξω, νά εἰσπνεύσει)

ΙΩΣΗΦ — Ἄργα... ἄργα

ΜΑΡΙΑ — (Τὸν τραβᾶει σκεδόν, τὸν παει μέσα, με ἀπὴρη τραπιδάκι Μεσα... μέσα παιδί μου... μέσα κίχημα μου... μέσα ἀγγέλι μου... δὲν πρέπει ἔξω ἔξω. Ἐπὶ κουρμῆ τὸ... λίγο θά κρυφτεῖ ἀκόμη παιδί μου... ἔλα παρὲν... πᾶμε νά πεθάνε μέσα...)

Ὁ Ἰωσήφ ἔχει ἀρπάζει νά ἀφίσει. Ἡ Μαρία τὸν κολοβαίνει μέσα τῆ βίβραση, νά κλῆνει βίαια τὸ παραθεράκι, μετ' νά βῆ αὐτὴ ἔξω, κατράνη ἀπὸ τὸν ποῦκο τῆσας, σὰν αἰτοῦσατο. Κλείνει τὴν πόρτα. Ἡ Μαρία τὸ ραδιόφωνο, ἀκούγονται τρασοῦδια. Ξαφνικά ἡ πόρτα ἀνοίγει δυνατῶτα, σὰν ἀπὸ κλοῦσισα, ὁ Ἰωσήφ ἀρπάζει ἀπ' τὸ κατώφλι. Ἡ Μαρία ὀρμαίνει νά τὸν ἀπρόξει μέσα. Ἡ Μαρία ἀσκήμας. Τοῦ κλοῦσισα νά πεῖναι τὸν ἀσκήμας τῶ κρῆσῆ. Ἐπὶ τῶ κρῆσῆ τὸν ἀπρόξει μέσα. Κλείδωνει τὴν πόρτα

ΜΑΡΙΑ —Τό γιό μου, στην εκκλησία θά τον βρείτε.
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Ποιά εκκλησία κυρά μου! Έάν έρ-
θουν και δέν είδοποιήσετε τό Τμήμα, θεωρείστε συγ-
ένοχοι... (Βγαίνει)

ΘΑΝΑΣΗΣ —Στόλεγα εγώ...

ΜΑΡΙΑ —Δέ θά γίνει γάμος;... (Χαμόγη, εξαιτίας τοῦ νόσου
φυσικά) ...γιατί μ' έφερες πίσω — τί έκανα—

ΘΑΝΑΣΗΣ —Σοῦ τόλεγα γώ... Έλα κοντά! Λές και είχα
προσέθση.

ΜΑΡΙΑ —Γιατί τή βάρσει;

ΘΑΝΑΣΗΣ —Τή «βάρσει»; Τή μαύρισε. Δέν κατάλαβα ...
οὔτε και γώ κατάλαβα. Οὔτε καλοείδα. Μπήκαμε στην
εκκλησία, τό κορίτσι μέ τόν πέπλο του, Νάσο τοῦ λέω,
δῶσε τίς λαμπάδες παιδί μου στόν ιερέα — δχι, μοῦ
κάνει. Ὁ Μίμης νά κοιτάζει τήν πόρτα...

ΜΑΡΙΑ —Νά λακίσου;

ΘΑΝΑΣΗΣ —Γιά σένα. (Τό ξαναπρότεται) Λές; Για νά
λακίσου; (Τό ἀποκλείει) Μπά. Νάσο παιδί μου, τοῦ λέω,
άντε στό παγκάρι κανόνισε γιά τίς μπομπονιέρες — δέν
πῶ μοῦ κάνει. Προχωρείστε, λέει ὁ παπάς... ὅπου,
χύνεται ὁ δικός μου, τή βουτάει τό πέπλο, τή
σοφρομαδάει, τή δίνει μιὰ μπουνιά στην κοιλιά, ξερη
ἢ κοπέλα. Ἡ μῆνα τής χύνεται σέ μένα, κερατά, ποῦ
μῆς ἔμπλεξες, παλιοσημοριές — εγώ νά κοιτάω νά
συναφέρω τή νέση, ὁ πατέρας τής νά δέρνει ἔσένα...

ΜΑΡΙΑ —Μέ... δείρανε; Δέν κατάλαβα...

ΘΑΝΑΣΗΣ —...κοιτάω, ἄφαντοι οἱ δύο τους. Ἄφαντοι.
Ὁ παπάς κάλεσε ἀσθενοφόρο, ὁ πεθερός ἔφερε τό
έκατό, εγώ μῆκα μπροστά νά σέ γλιτώσω — μετά.

ΜΑΡΙΑ —Ποῦς μέ χτύπησε;

ΘΑΝΑΣΗΣ —Κάτι γυναίκες... μέ τό ποῦ μῆκες...είδα κι'
ἔπαθα νά σέ βγάλω ἀπ' τά χέρια τους... Πονά;

ΜΑΡΙΑ —Στην κοιλία μοναχά... ἔρε σκανδαλό... Ἡ πε-
θερά, φωνάζει: «δχι τό ἔκατό; τό Ἡθῶν νά τους φέ-
ρετε»...γιατί τό Ἡθῶν;

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἄστον. Πρέπει νά βροῦμε τρόπο νά τα
εἰδοποιήσουμε... μην περαιοῦν ἀποδώ...

ΜΑΡΙΑ —Λέν θά περαιοῦν... Τή βάρσει πολύ τήν κοπέλα.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ποῦ νά εἶρω, αἱ τή ξεράθηκε ἀμείσως, μπορεῖ
κι' ἀπο τήν ταραχή τής. Τή βάλανε στό ἀσθενοφόρο
μέ τα πιπλα, ἡ μῆνα τής ἀρπάζει τίς λαμπάδες, φέρτε τίς
ἔδω, νά' ἀποσημοσιώ, φωνάζει... ὁ παπάς νά φωνάζει
ἀπο ποῦν θά πληροθῆ — ἄκου «να φερῆ τό Ἡθῶν» ἢ
«τοῦ τανα» (Παύση)

ΜΑΡΙΑ —Νάρε στό γάμο. Κι ἄν γινόνταν κι ἄν δέ γι-
νόνταν. Ἐπιπλέον Καλή περῆται. Ἄλλη ρετσινία τοῦ-
σα... ὁ τῶς σου ἔκλειψε τό γιό μου...

ΘΑΝΑΣΗΣ —Πιστεύεις ἔτσι... τίποτα πρῶματα.

ΜΑΡΙΑ —Ἄντι ἀποδῶ. Για τό ξένο κορίτσι ἀνησιγῶ.
Ἄν ἔπαθ ἔπιπτα... και ἔχουμαι τραβήγματα.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Τα παιδιά νά βροῦμε τρόπο νά εἰδοποιή-
σομε. Μην περαιοῦν ἀποδῶ. Νά βροῦμε τρόπο —
ἔτσι; ἔτσι; ἔτσι;

ΜΑΡΙΑ —Ἐπὶ τῶν ἄλλων.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Νά παι νά σπῆθῆ τῆ τσίλιας, κι' εἶπα νά
μερῶν ἄπο τῶν ἄλλων.

ΜΑΡΙΑ —Ἄστον, ἄστον, ἄστον... ἄστον.

ΜΑΡΙΑ —Ἄστον.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Νά παι νά χυῖ τό κισσόντιο... ἔτσι;

ΜΑΡΙΑ —Ἄστον, ἄστον... Ἄν γινόνταν...

ΘΑΝΑΣΗΣ —Καίτοι νά... Καί... ἄστον... ἄστον... ἄστον...
ἄστον... ἄστον... ἄστον...

ΜΑΡΙΑ —Μέ... Πονά...

ΘΑΝΑΣΗΣ —Γιάτί, και... ἄστον... ἄστον...

ΜΑΡΙΑ —Μη!
ΘΑΝΑΣΗΣ —Γιατί;
ΜΑΡΙΑ —(Στήν πόρτα, με την πλάτη κολλημένη στην πόρτα)
Μη!
ΘΑΝΑΣΗΣ —(Έχει καταλάβει) Μάρθα!
ΜΑΡΙΑ —Μη!

(Σκοτιά)

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ

Σκοτιά. Σειρήνα νοσοκομειακού που πλησιάζει. Φως.
Μπαίνει Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ. Με χαρτί στο χέρι.
Κοιτάζει γύρω. Ζαλισμένος. Πάει στην πόρτα του 'Ιωσήφ, που είναι μισάνοιχτη, αλλά δεν αποφασίζει να μπει. Πάει στην πόρτα του Θανάση. Δεν χτυπάει. Στέκει σαν κατατονικός, σαν το μυαλό του ξαφνικά να πήγε άλλο. Στο παράθυρο του πλυσταριού τό κεφάλι της Μαρίας.
'Ο πατέρας αρχίζει, αναπάντεχα, να κλαίει: σιγανά, μονότονα, σά ζ'ωο.
Βγαίνει ο Θανάσης. Πάει.
ΠΑΤΕΡΑΣ —'Εδώ είναι... (κοιτάζει τό χαρτί) τό 42;
ΘΑΝΑΣΗΣ —'Εδώ.
ΠΑΤΕΡΑΣ —(Στρέφει, σαν γιά να φύγει. Μετά κοιτάζει γύρω. Τελικά κάνει να τό σκάσει. 'Ο Θανάσης, τόν εμποδίζει, τόν συγκρατεί)
ΘΑΝΑΣΗΣ —Είσαι... ο πατέρας του; (Καταρέει. 'Ο Θανάσης τόν βαστάει, τόν καθίζει) Νερό... (Φέρνει ποτήρι με νερό τού δίνει, ο άλλος αρνιέται πεισματικά να ξεσφίξει τά δόντια του, δεν καταλαβαίνει τίποτα) Πιές το. ('Ο άλλος κατατονικός. 'Ο Θανάσης τού φέρνει τό ποτήρι στο στόμα, ο άλλος κρατεί τά δόντια σφιγμένα, τρέμει)

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Αιταγής) Πιές το. (Τού τό ρώνει σχεδόν στο στόμα. Μετά.)
ΠΑΤΕΡΑΣ —(Αν ξέρει σέ ποιά πόρτα) ...Πού;...
ΘΑΝΑΣΗΣ —(Τόν οδηγεί προς τήν πόρτα τού 'Ιωσήφ. 'Ο άλλος μπαίνει μέσα. 'Η Μαρία κάνει να βγει από τό πλυσταριό, ο Θανάσης τήν ξαναπετάει, σχεδόν, μέσα. Μετά κάθεται, περιμένει.
'Ο Πατέρας ξαναβγαίνει από κατώφλι. Στην όψη του θάμβος. Σάν εχχαριστημένος. Σά να είδε όπτασία. Μπαίνει διακριτικά ένας 'Αστυνόλακας. 'Ακολουθούν δύο νοσοκόμοι μί φορτίο)
ΠΑΤΕΡΑΣ —(Στήν πόρτα πάντα, μέ κάτι σαν γέλιο. Μετά, σαν ν' απολογείται, αλλά μέ καμάρι) 'Έγινε κοτζάμ παληκάρι...
(Ποση. 'Έρχεται μπροστά, κάθεται άργά δίπλα στο Θανάση. Παίρνει το χέρι τού Θανάση)
ΑΣΤΥΝΟΛΑΚΑΣ —(Τόν πλησιάζει) Μία όπογραφή, παρακαλώ. Τα τυπικά.
ΠΑΤΕΡΑΣ —Είχα... να τον ιδώ... έξι χρόνια...
—Είχαμε... τσακωθεί... έφυγε άπ' τό σπίτι... το παλιό-παιδί. Κάποτε τόδερνα. Γουρ (Στο Θανάση) πού ν' απλωσω χέρι... τσος πούγινε...
—(Στον Θανάση) 'Ητανε... καλό παιδί;
ΘΑΝΑΣΗΣ —Καλό. Καλό.
ΠΑΤΕΡΑΣ —Σά... χρωστάει κανένα νοκί;
ΘΑΝΑΣΗΣ —'Όχι. Τιποτα.
ΠΑΤΕΡΑΣ — Ολοκληρω παληκარი έγινε. (Το έγκρινε) Μπραβο.
—Τώρα;
ΘΑΝΑΣΗΣ —Παρε τσιγαρό. (Τού τό βάνει στα δαχτυλά, ο άλλος δεν το άναβει. Οί νοσοκόμοι μέ τό φορτίο περνούν μέσα)

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Τόν κρατάει) Μήν πᾶς μέσα.

ΠΑΤΕΡΑΣ —Δέν ἔπρεπε νά τό κάνει αὐτό. Δέ ντράπηκε νά τό κάνει αὐτό; Ὁλόκληρος ἄντρας!... Γιατί... νά πάρει φαρμάκι;

—Θά... βασανίστηκε μέχρι...

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἐμεῖς ἐλείπαμε.

ΠΑΤΕΡΑΣ —(Ἦ νοῦς του ἄλλοῦ) Ἄ.

(Βγαίνουν οἱ νοσοκόμοι μέ τό φορεῖο σκεπασμένο. Ὁ Θανάσης συγκρατεῖ τόν πατέρα, ἀλλά μάταια. Ὁ Πατέρας σά νά μή βρίσκεται ἐδῶ. Βγάζουν τό φορεῖο. Ὁ Ἀστυφύλακας πλησιάζει τόν πατέρα)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Ἐλάτε.

ΠΑΤΕΡΑΣ —(Χαμένα) Ποῦ; Μάλιστα. (Προχωράει, ξαναγυρίζει, ἀφίνει μέ ἐπιμέλεια τό τσιγάρο) Μάλιστα.

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ —Πηγαίνουμε. Γιά τίς διατυπώσεις... (τόν κρατάει εὐγενικά, ἀρχίζουν νά βγαίνουν.)

ΠΑΤΕΡΑΣ —(Στηνᾶ) Τώρα;

(Δέν τοῦ ἀπαντᾶει κανείς. Ὁ Ἀστυφύλακας τόν βγάζει ἔξω. Μεγάλη παύση.)

Ἔρχεται ἡ Μαρία. Κάθεται στή θέση τοῦ πατέρα. Ἀκούγεται σιρήνα νοσοκομειακοῦ πού ἀπομακρύνεται. Ἡ Μαρία ψάχνει γιά τσιγάρο, βλέπει αὐτό πού ἄφισε ὁ πατέρας, τό βάνει στό στόμα της)

ΜΑΡΙΑ —Φωτιά. (Ὁ Θανάσης τῆς ἀνάβει) Δέ φοβᾶμαι.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Τό ἄχτι σου ἔβγαλες. Μόνο.

ΜΑΡΙΑ —Δέ φταίω. Ἄς γινόταν Θεός ἡ πατρίδα. Δέν πήρε τήν εὐθύνη, τή φορτώθηκε ἐγώ. Κατά πού μοῦ βαρέσανε, χόρεψα.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Τό ἄχτι σου ἔβγαλες. Μόνο.

ΜΑΡΙΑ —Γέρασα.

—Τώρα... δέν θέλω τίποτα. Τίποτ' ἄλλο.

—Θέλω... θάθελα... νά γυρίσω στήν πατρίδα.

ΣΥΝΤΕΡΙΝΗ ΣΚΗΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ

Μπαίνουν ὁ Μίμης καί ὁ Νάσος τραβώντας τό σπετσάτο τῆς ἀμμοθιάς, κι ἔναν τηλεφωνικό θάλαμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στή διάρκεια τῆς σκηνῆς αὐτῆς, στήν αὐλή ἡ Μαρία θά φέρνει ἔξω ἄργα διάφορους μπόγους καί κουτιά. Ὁ Θανάσης θά καθέται, χωρίς νά τήν κοιτάζει, οὔτε νά τῆς δίνει χέρι

ΝΑΣΟΣ —Δέν καταλαβαίνω τί μέ κουβαλᾶς ἐδῶ... νά πλευριτώσω.

ΜΙΜΗΣ —Ἐδῶ δέν ἐρχόμαστε πάντα; Σκασιαρχεῖο; Ὅταν εἶχαμε τά ναῦλα;

ΝΑΣΟΣ —Ὅχι φθινόπωρο!.. Τώρα κάνει ψόφος...

ΜΙΜΗΣ —Ὠραία εἶναι... κάνει καί κρυάκι.

—Νά μή μ' ἔκλεβες.

ΝΑΣΟΣ —Ἄντε μή σέ πνίξω ζῶον εἶπα! Τέσσερις μέρες τώρα μοῦ τό λές. Ποῦ ἤθελες νά πάμε;

ΜΙΜΗΣ —Πουθενά. Ἐδῶ. Νά ξενοχτήσουμε στή θάλασσα. Εἶχαμε ξενοχτήσει ἄλλη μιά φορά δίπλα στή θάλασσα μαζί.

ΝΑΣΟΣ —(Θυμωμένος) Σέ ποτάμι.

ΜΙΜΗΣ —Φαντάροι. Στά Τρίκαλα. Πήραμε ἄδεια διανυκτερεύσεως... καί κοιμηθήκαμε στό ποτάμι. Ἀκούγαμε τή νύχτα τά πουλιά.

ΝΑΣΟΣ —Κουκουβάγιες ἦτανε.

ΜΙΜΗΣ —Καί; Πουλιά εἶναι κι οἱ κουκουβάγιες.

ΝΑΣΟΣ —Ἦταν... φίνα. Σά... σά νά μήν εἶχαμε πάει ποτέ φαντάροι. Καί τριζόνια!

ΜΙΜΗΣ —Ποῦ τό ξέρεις — ἐσύ κοιμόσουνα.

ΝΑΣΟΣ —Ἄραγε, σπῖτι μας τί νά γίνεται...

ΜΙΜΗΣ —Ἐ... καλά θά εἶναι.

ΝΑΣΟΣ —Μήπως έπρεπε νά τούς πάροουμε ένα τηλέφωνο... τόσες μέρες... (Παύση) Καί καθόλου δέν κοιμόμουνα... τότε στό ποτάμι.

ΜΙΜΗΣ —Θανάση;

ΝΑΣΟΣ —(Νυστάζει) Ναι Δημήτρη μου.

ΜΙΜΗΣ —'Αναζητάς εκείνα τά χρόνια;

ΝΑΣΟΣ —'Όλοι τ' αναζητάνε... δέν ξέρω. Τό φυσικό, είναι νά τ' αναζητάς. 'Εγώ... τά ξέχασα... Βέβαια, δέν έχω καί τίποτα νά θυμάμαι...

ΜΙΜΗΣ —Ούτ' εγώ. 'Αλλά... τ' αναζητούσα. Μέχρι... μέχρι τή στιγμή πού πήγα νά παντρευτώ. Μετά... κάτι μου έφτιαξε. Δηλαδή, μόλις έδειρες τή νύφη καί μέ τράβηξες... δέν ξέρω.

ΝΑΣΟΣ —Σκιάχτηκες.

ΜΙΜΗΣ —Ναι. Τόσο... μεγάλη πράξη... δέν είχα κάνει.

ΝΑΣΟΣ —'Εγώ τήν έκανα.

ΜΙΜΗΣ —Τόσο μεγάλη πράξη δέν... είχα πάθει. Τώρα... μούρχεται νά γελάω δυνατά. Καί φοβᾶμαι νά γελάσω.

ΝΑΣΟΣ —'Η μάνα σου θά σέ σφάζει.

ΜΙΜΗΣ —'Όχι — πλέον. (Παύση)

—Δηλαδή, όχι πώς δέν μ' άρεσαν τά παιδικά μας χρόνια. 'Ημουνα καί νόστιμο παιδί.

ΝΑΣΟΣ —Πρώτη φορά τό παραδέχεσαι.

ΜΙΜΗΣ —'Αλλά μία μέρα σέ κρυφοκοίταξα... τώρα κοντά... πού πλενόσουνα. Στομάχι... τά νεφρά σου ξεχειλωμένα...

ΝΑΣΟΣ —Καί τά δικά σου είναι ξεχειλωμένα.

ΜΙΜΗΣ —Αυτό τό ήξερα. Καί τότε τ' άποφάσισα: καιρός. Τερματίζουμε τά μπάνια, τούς κεφτέδες... άλλα δέ στό είπα. Περίμενα νά τό καταλάβεις εσύ. Προχτές... μόλις έδειρες τή νύφη, λέω: τό κατάλαβε ο Νάσος. Καί... σάν εκείνη τή στιγμή νά βγήκα από τήν κοιλιά τής μάνας

μου. 'Ανοιξα τά μάτια μου... τά νεφρά μου θά κοιτάζω τώρα! Θανάση...

ΝΑΣΟΣ —Μημμ...

ΜΙΜΗΣ —Ροχαλιζεις.

ΝΑΣΟΣ —Νυστάζω.

ΜΙΜΗΣ —Κοιμήσου. Αύριο βλέπουμε.

—(Κοιτάζει μπροστά) Πρώτη φορά βλέπω τή θάλασσα μονάχη της. (Παύση)

—Γιατί ν' αναζητάω εκείνα τά χρόνια; Πάω νά τά θυμηθώ... καί δέ βρίσκω τίποτα καλό.

—Στήν εκκλησία, ξέρεις, ο παπάς έφελνε, ή νύφη — ή πώς νύφη δέν κοιταζε τίποτε... εσύ άγριοκοίταζες παντού... εγώ έλεγα έχει γιατί καημένη κόσμο... καί... ξαναβλέπω σέ σβέλλτο δράμα όλη μου τή ζωή... δέ βρήκα τίποτα καλό παιδί. Τίποτα... γεμάτο. 'Η ζωή μου, σα φουσκα μισοφουσκομένη. Καί λέω «γιατί έχε γιατί καημένη κόσμο» ρέ. Τι χάρηκες; Μιά ζωή κυριακές μέ κεφτεδάκια... τήν άλλη νά μου λέει πότε ν' αλλάζω σωβρακό... σχεδόν νά μου τ' αλλάζει μόνη της... άντρας μέ τρία κιλά τρίχα... Θυμήθηκα μία κουβέντα τού πατέρα σου, «έσύ μορέ ούτε σ' ένα συλλαγητήριο δέν έχεις πάει»... Καί ξαφνικά μ' έπιασε ποθος νά ζήσω. Πολύ άργα; ο παπάς προχώραγε μέ τα στέφανα, πού να σταματάω τόν ξένο γάμο, λέω, άσε, παντρέψου και σβήσε. Τι «σβήσε»... πάντα σβηστός ήσουνα.

—Και τότε, έκανες τη βουτία έου.

(Παύση)

—Καλα έκανες.

ΝΑΣΟΣ —Τό ξέρω. Γώρα τι γίνεται.

ΜΙΜΗΣ —Γώρα τι γίνεται; Τίποτα. Ζωη γίνεται. Έχεις λεφτα.

ΝΑΣΟΣ — Όχι.
 ΜΙΜΗΣ — Όχι!! Δέν πήρες, από τό σπίτι;
 ΝΑΣΟΣ — Έξι χιλιάρικα ήτανε. Μέ τί θά ζήσουνε... τώρα
 πού έμεις φεύγουμε.
 ΜΙΜΗΣ — Φεύγουμε; (άμφιβάλλει)
 ΝΑΣΟΣ — Φύγαμε.
 ΜΙΜΗΣ — Φύγαμε. Καί ξέρεις κάτι; Δέ μέ νοιάζει. Ούτε
 πού θά πάμε. Ούτε τί θά γίνουμε... Ούτε...
 ΝΑΣΟΣ —...άν θά συνεχίσουμε μαζί.
 ΜΙΜΗΣ — Ούτε. (Σηκώνεται, ψάχνεται)
 — Έχεις ένα δίφραγκο;
 (Ό άλλος του δίνει, ό Μίμης πάει στόν τηλεφωνικό θά-
 λαμο, παίρνει νούμερο, τόν άκούμε καθώς μιλάει άπαλά,
 τρυφερά)
 ΜΙΜΗΣ — Έμπρός... Γεια σας...
 ΦΩΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ — (στό τηλέφωνο, έκνευρισμένη) Ναι;
 Ποιός είναι;
 ΜΙΜΗΣ — Έγώ είμαι. Γεια σας.
 ΦΩΝΗ — Ποιός είναι νυχτιάτικο — δέ ντρεπόσατε νά —
 ΜΙΜΗΣ — Νά σάς χαιρετίσω. Καί... νάσαστε καλά. Όλος
 ό κόσμος. Πάντα.
 (Κλείνει. Γυρίζει κοντά στό Νάσο)
 ΝΑΣΟΣ — Ποιόν πήρες;
 ΜΙΜΗΣ — Δέν ξέρω. (Ό Νάσος τόν κοιτάζει) Κανέναν.
 Πήρα στόν τύχη. Ήθελα νά εύχηθώ κάποιον. Ήπειδή
 είμαι καλά. Πρώτη φορά στή ζωή μου.
 ΝΑΣΟΣ — Κάνει ψύχρα.
 ΜΙΜΗΣ —...τή ζωή μου...
 — Πρώτη φορά θά κοιμηθείς κάτω άπ' τ' άστρα.
 ΝΑΣΟΣ — Καί σύ. Τότε στό ποτάμι είχαμε τ' αντίσκηνο.
 ΜΙΜΗΣ — Έγώ, όχι. Έχω ξανακοιμηθεί κάτω άπ' τ'
 άστρα. Τότε. Τότε πού... δίπλα σέ μία παγωμένη

γυναίκα. Τότε πού... μου κάνανε τή γρατζουνιά... στόν
 άγκώνα μου τό δεξή...

(Σκοτάδι στην άμμουδιά)

ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

ΜΑΡΙΑ — Όχι έτούτη τήν πατρίδα: τήν πατρίδα πού
 μέ γέννησε, τή Ρουμανία. Έτούτη, μόνο θανάτους
 μοῦδωσε. Ντουφεκιές. Έξορίες. Άδικίες.
 ΘΑΝΑΣΗΣ — Αὐτή είναι -- τί νά κάνουμε. Άπ' δ,τι έχει,
 μάς θρέφει.
 ΜΑΡΙΑ — Νά γυρίσω στό χωριό πού άναστήθηκα θέλω
 πιά. Μόνο. Φεύγοντας, ό πατέρας μου πήρε μιά στάμνα
 μέ νερό, μιά πετσέτα μέ ψωμί καί παστό, έμάς τά δύο...
 περάσαμε άπ' τό νεκροταφείο, άποχαιρετίσαμε τή
 μάνα... άφισα τήν κούκλα μου στό παραθύρι μιάς
 φιλενάδας πού είχα, μετά, πήγαμε στό σταθμό. Μετά,
 φτάσαμε στήν Έλλάδα. Μετά χτυπήσανε τόν πατέρα
 μου.
 — Τώρα, θέλω νά γινόταν νά γυρίσω. Έχει καί δέντρα.
 Νά προσκινήσω τή μητέρα μου... νά βρω καί τή
 φιλενάδα μου... άν ζεί... ν' άνεβοῦμε πάλι μέ τη βάρκα
 τό ποτάμι -- έχει όλο πλατάνια... νά φάμε ψωμοτύρι
 κάτω από τά δέντρα... μετά... δέν θέλω τίποτα άλλο.
 — Δέν θυμάμαι πιά τ' όνομα του χωριού μου...
 ΘΑΝΑΣΗΣ — Αφού έδῶ θά μείνεις. Στήν Έλλάδα.
 ΜΑΡΙΑ — Άλλο αὐτό. Λέω τί θέλω. Για... σύνταξη.
 Για παράσημο. Στήν Έλλάδα θά μείνω. Τό ξέρω.
 (Κλαίει άθόρυβα)
 — Έπαιξα τό παιχνίδι τους.
 ΘΑΝΑΣΗΣ — Αὐτή είναι ή τιμωρία σου -- πού τό ξέρεις.

ΜΑΡΙΑ —Βλέπεις, τό ξέρω πώς μιά μέρα θά δοῦμε δικιο. Σέ πενήντα, εκατό χρόνια. Ἄλλά ἐγώ δέ θά ζῶ.
Ἦθελα... θέλησα νά δῶ τό δικιο μου τώρα.
—Ἐπρεπε νάχω φέρει καί τό Γιάννη ἐδῶ.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ἄσε νά φαριστηθοῦμε τόν τελευταίο μας καφέ. Ὁ Γιάννης, πεθαμένος εἶναι. Τί ἐδῶ θαμένος, τί στά βουνά...

ΜΑΡΙΑ —Ἐχω πού ἔχω ἀγορασμένο τόν τάφο τοῦ ἀδερφοῦ μου — ἡ μόνη μου περιουσία. Γιατί νά μήν ἔχω καί τό Γιάννη μαζί. Βασανίζεται ἡ ψυχή μου.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ξέρεις... τόσα χρόνια βασανιστήρια, ἕνα πράμα κατάλαβα: τό κορμί μου βασανιζόταν. Δηλαδή, μόνο τό κορμί μου ὑπάρχει. Ψυχή; Ποιά εἶναι αὐτή; Τήν εἶδα ποτέ; Τήν εἶδες ποτέ; Ψυχή, μπορεῖ, εἶναι ὁ πόνος τοῦ κορμιοῦ. Πεθαίνεις. Γίνεσαι πράμα. Χῶμα. Καί τό χῶμα γίνεται χορτάρι... καί δώστου νάχει. Δηλαδή, ἕνα πράμα καταλαβαίνω: ἡ ὕλη εἶναι ἀθάνατη, δέ χάνεται. Ἀλλάζει σουλούπι, ἀλλάζει χρήση. Τήν ψυχή μου δέν τήν ἀπάντησα πουθενά. Τό κορμί μου, τό ἀπάντησα. Γι' αὐτό, μήν ξαναρχίζεις τήν κλάψα γιά τό Γιάννη. Ἐσύ ἔχεις μπροστά σου ζωή.

ΜΑΡΙΑ —Ζωή...

ΘΑΝΑΣΗΣ —Καλή ἢ κακή. Ἄντε. Νά σοῦ κάνω κείνον τόν καφέ...

ΜΑΡΙΑ —Γεράσαμε.

ΘΑΝΑΣΗΣ —(Παύση) Δέν ξέρω. Δέν τόχω σκεφτεῖ. Κάποτε, μιά μέρα, κοιτάχτηκα στόν καθρέφτη, ἔφτιαξα τά μαλλιά μου νά βγῶ συνάντηση μέ μία νέα. Ἦμουν αἰ δεκαοχτώ χρονῶ. Μετά, ἀντάρτικο, φυλακές, ἐξορία... Σέ καθρέφτη, ξανακοιτάχτηκα προχτές. Νά χτενιστῶ γιά τό γάμο τοῦ Μίμη. Κι' εἶδα πώς ἔχω περάσει τά

ἐξήντα. Ἄπό τότε εἶχα νά κοιταχτῶ. Καλῶς, εἶπα. Σ' αὐτή τή ζωή δούλεψες, ἔπραξες. Ὑπάρχεις.
(Παύση)

ΜΑΡΙΑ —Ἄσε. Νά τόν φτιάξω ἐγώ τόν καφέ.

ΘΑΝΑΣΗΣ —Ναί. (Ἡ Μαρία πάει μέσα)

—Δέ μοῦ λές... (αὐτή κοινοστοῖ) Νά πῶ τίποτα τοῦ Μίμη; Ἄν γυρίσει; Τί νά τοῦ πῶ;

ΜΑΡΙΑ —Τίποτα. (Μετά) Ὁ,τι θές. (Μπαίνει μέσα)
(Ὁ Θανάσης μόνος)

ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ. ΝΥΧΤΑ.

Ὁ Μίμης καί ὁ Νάσος κοιμούνται

ΜΙΜΗΣ —(Ξυπνάει) Ὅχι, ὄχι «κυρά-Μάρθα»...

ΝΑΣΟΣ —(Ξυπνάει) Μίλησες;

ΜΙΜΗΣ —«Κυρά-Μάρθα»... τή μάνα μου δέν τήν ἔλεγαν «κυρα-Μάρθα».

ΝΑΣΟΣ —...ἤξερες;

ΜΙΜΗΣ —Ἦξερα... ἕνα ἄλλο ὄνομα.

(Στήν αὐλή, ἡ Μαρία ἔχει φέρει τοῦς καφέδες, πίνουν ἀμίλητοι. Αὐτή ὄρθει. Παύση)

ΜΙΜΗΣ —Μικρός... ἔκανες ποτέ σου προσευχή; Προτοῦ κοιμηθεῖς;

ΝΑΣΟΣ —Ἐγώ!!!

ΜΙΜΗΣ —Σταύρωνες τό μαξιλάρι σου;

ΝΑΣΟΣ —Ὅχι. Ποτέ. (Μαζεύεται πάλι νά ξανακοιμηθεῖ)

ΜΙΜΗΣ —Ἐγώ ἔκανα. Κάποτε.

(Παύση)

Μέ τά παρακάτω λόγια, ὁ Μίμης φέρνει διαδοχικά στή σκηνή τά δύο σπιταῖα α-τό «νεκροτομιο» β-τίς «γυμνές γυναῖκες» ἔτσι πού νά κρύψει ὁλόκληρα τήν αὐλή μέ τό Θανάση καί τή Μαρία)

ΜΙΜΗΣ. — Ὁ πρῶτος ἦχος πού θυμᾶμαι... εἶναι μία
ντουφεκιά...
— Ὁ πρῶτος πόνος πού θυμᾶμαι, εἶναι μία κλωτσιά...
ἀπό ἀρβύλα... στόν ἀγκώνα μου...
— Τό πρῶτο ὄνομα πού θυμᾶμαι, εἶναι τ' ὄνομα τῆς
μητέρας μου. Τήν ἔλεξαν... Τασία.

(Μία ντουφεκιά μέ echo)

*Τώρα ἔχει φράξει τήν αὐλή, μέ τά σπετσάτα. Κοιτάζει
μπροστά. Ἡρεμος. Ὁ Νάσος ἀποκοιμισμένος. Ἡ Μα-
ρία, μέ δέμα στό ἓνα χέρι καί πακέτο στό ἄλλο, περνάει
ἀνάμεσα ἀπό τά σπετσάτα. Φεύγει ἀνάμεσα στό Κοινό.
Δίχως νά κοιτάζει πίσω.*

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1981