

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Κοινωνία πολιτών είναι ένα σύνολο ενεργών και υπεύθυνων πολιτών που αναλαμβάνεται το παλίο των σύγχρονων προβλημάτων, εθνικών και παγκόσμιων, την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση τους ή την αναποτελεσματικότητα των ιδιώντων και δραστηριοποιείται στη δέση του υράτος ή παράλληλα με αυτό.

Εθελοντές οποιους εντάσσονται είναι: Ανθρωπιστικές οργανώσεις, φιλανθρωπικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες οργανώσεων, υαταναλωτικές οργανώσεις, όμιλοι προβληματισμού.

Η κοινωνία των πολιτών βρίσκει την ευφραση της σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο στον εθελοντισμό.

Εθελοντισμός είναι η οργανωμένη, ευαίσια και ανιδιοτελής προσφορά προς τον βωάνθρωπο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα του και να βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής του ή να επιτευχθούν υοινωνοφελείς στόχοι.

Φορείς εθελοντισμού είναι: τα υράτη, τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), οι κυβερνητικές οργανώσεις, οι οργανώσεις πολιτών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα σωματεία, η εκκλησία, οι υαλλιτεχνικοί-επιστημονικοί φορείς.

Μορφές εθελοντισμού είναι: Πρωτοβαθμίες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ευδηκαιρισμό των υοινωνιών, πρωτοβαθμίες για την επίλυση των διένεσεων, τις υαλύτερες σχέσεις μεταξύ των λαών και τον περιορισμό της παγκόσμιας φτώχειας, Δράση ανθρωπιστικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση φυσικών υαταστροφών και επιδημιών υυρράσεων, Δράση φιλανθρωπικών συλλόγων για την προστασία ευπαθών υοινωνικών ομάδων, Δράση ομοσπονδίας υνήματος για την προστασία του περιβάλλοντος, Δράσεις στο χώρο του πολιτισμού, εθελοντική εργασία για την τέλεση μεγάλων ανθρωπικών γεγονότων κ.π.

ΓΙΑΤΙ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΗΣΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Είναι γεγονός ότι στη σημερινή εποχή τα προβλήματα των υοινωνιών διογκώνονται τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Ανθρωποι, λοιπόν, ηνέροματά υαλλιερχόμενοι, υριτικά ευητόμενοι, υδινα ενάρετοι και υοινωνικά ευηδητοποιημένοι ευηδητοποιούν την ύπαρξη τους και προσπαθούν να συμβάλουν στον περιορισμό τους. Έτσι υίνονται μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων και μάχονται υατά της πένας και του αναλφαβητισμού στον Τρίτο υόσμο, μέλη φιλανθρωπικών οργανώσεων υροσπυζόμενοι τα δικαιώματα ευπαθών ομάδων ηηδυσμού, μέλη των ομοσπονδίας υνήματος για να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον.

Ειτός όμως από τα προβλήματα οι εθελοντές ευηδητοποιούν την αδυναμία των κυβερνήσεων να τα αντιμετωπίσουν. Αναπτύσσουν, λοιπόν, εθελοντική δραστηριότητα είτε για να υαυήσουν ηίσση ότις κυβερνήσεις ηα δώ έπρω την πολιτική βούληση να επιλύσουν τα υοινωνικά προβλήματα ή προσπαθούν να στυρίξουν με την ευεργό δράση τους υείνες τις κυβερνήσεις ηα παρασιάζουν μεγάλες ανενάρυτες σε δέματα υοινωνικής πρόνοιας.

Οι εθελοντές, εφόσον, εμπορούνται από υψηλές ηθικές αξίες που καθορίζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης τους. Η πίστη στον Ανθρώπο ως υπέρτατη αξία και τα απαραίτητα δικαιώματά του, η Ειρήνη και η Δημιουργία ως οι βασικότερες προϋποθέσεις για να βιώσουν όλοι ποιοτική ζωή αποτελούν βασικά κριτήρια εθελοντικής δράσης. Βασικό επίσης κίνητρο τους είναι η ευεχυσμένη κοινωνική συνειδητοποίηση των εθελοντών. Γνωρίζουν ότι ανήκουν σε μία κοινωνία αλληλεγγύης και καθώς η μοίρα τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την μοίρα των άλλων, διαμορφώνουν φιλικές σχέσεις με τους οικειοθελείς τους και αναπτύσσουν αρετές όπως η εθελοντικότητα και η αλληλεγγύη προκειμένου να περιοριστούν τα κοινωνικά προβλήματα και να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.

Τέλος, αποδοτικότητα είναι ο τρόπος ζωής του εθελοντικού ανθρώπου καθώς έχει εμπλακιστεί σε ένα αέναο κίνητρο απόκτησης υψηλών αξιών, έχει αποφευχθεί από το περιβάλλον του ή διαμορφώνει σχέσεις επιδερμικές και ωφέλιμες. Οι εθελοντές όμως επιζητούν την ποιότητα στη ζωή τους. Ταυτόχρονα η απόφασή τους για ανάπτυξη εθελοντικής δραστηριότητας σχετίζεται και με την ανάγκη τους να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους και να διατηρώσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις αλλά και τις ψυχικές τους αυτοσχές.

ΑΞΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Ο εθελοντής νιώθει τη μεγάλη ηθική ικανοποίηση που προσφέρει η εαυτός και ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο αλλά και η κοινωνική αναγνώριση για τις υπηρεσίες του. Παράλληλα η συμμετοχή στο και περισσότερων ανθρώπων στο εθελοντικό κίνημα ενισχύει την αποτελεσματικότητά και τη δύναμη του εθελοντή καθώς βλέπει και άλλοι να αγωνίζονται μαζί του για την δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Τέλος η εθελοντική δραστηριότητα δίνει νόημα, ευσημ και πληρότητα στη ζωή αυτού που την αναπτύσσει καθώς ως κοινωνικό ον συσφίγγει τις σχέσεις του με τους συνάνθρωπους του, αναπτύσσει αρετές όπως η εθελοντικότητα και η αλληλεγγύη για να περιοριστούν τα προβλήματα ή να επιτευχθούν κοινωνικοί στόχοι.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ

Αυτοί που εθελοντούνται από την εθελοντική δράση νιώθουν πιο ασφαλείς και πιο αισιόδοξοι για το μέλλον καθώς βλέπουν ότι ο ισχυρός και ο ατομισμός δεν είναι χαρακτηριστικά στην ανθρωπότητα. Αντίθετα υπάρχουν εκείνοι που πρόθυμα τους προσφέρουν την υλική βοήθεια ή την ηθική υποστήριξη που έχουν ανάγκη, αγωνίζονται για να απαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε αγαθά του πολιτισμένου κόσμου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο εθελοντισμός συμβάλλει στον περιορισμό των κοινωνικών προβλημάτων τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Καθώς οι εθελοντές είναι ανώμαλοι πνευματικά καλλιεργημένοι, υγιεινά βιωτόμενοι, ηθικά ενάρετοι και κοινωνικά βελτιωμένοι γίνονται μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων και μάχονται κατά της πείνας και τα αναλφάβητου στον Τρίτο Κόσμο, μέλη φιλανθρωπικών οργανώσεων προσοιτιζόμενοι τα δικαιώματα ευπαθών ομάδων πληθυσμού, μέλη των ομοσπονδιών κινήματος για να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον.

Τέλος όσο το εθελοντικό κίνημα διευρύνεται, ενισχύεται και η δημοκρατία. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που αναλαμβάνονται τα κοινά προβλήματα και την ευθύνη που τους αναλογεί στην αντιμετώπιση τους, συσφίγγουν τις μεταξύ τους σχέσεις, αναπτύσσονται αρετές όπως η σωφροσύνη και η αλληλεγγύη, και διαμορφώνουν μια κοινωνία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών δηλαδή πολιτών με δημοκρατική βεβαίωση.

ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η διάδοση της εθελοντικής ιδέας δεν έχει προχωρήσει στην σύγχρονη εποχή στον επιθυμητό βαθμό εξαιτίας του ελλείμματος παιδείας που διακρίνει τον σύγχρονο άνθρωπο. Την ευθύνη γι' αυτό έχει κυρίως η εκπαίδευση που προωθεί την χρησιμοθηρική αντίληψη για την ζωή με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να διαφέρουν για μαθήματα όπως η Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Κοινωνιολογία. Έτσι δεν εμμορφώνονται ως αξίες του Ανθρώπου, την συμμετοχή και την αλληλεγγύη ώστε να αναπτύξουν εθελοντική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα ο βαθμοθηρικός - εξετασιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης ευδύνεται για τις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και την ατροφία της κοινωνικής τους βεβαίωσης με αποτέλεσμα να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του εθελοντή.

Παράλληλα ο σύγχρονος πολίτης επιρρέζεται και από το κλίμα της εποχής του. Ζώντας στην εποχή της αύξησης της επιστημονικής ζωής και της βιομηχανικής τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και της προβολής σαθρών καταναλωτικών προϊόντων διαμορφώνει υλιστική βεβαίωση. Έτσι, διαφέρει για την πνευματική του καλλιέργεια και αποζημιώνεται από ηθικές αξίες. Γίνεται ατομικός, ανεύθυνος πολίτης και άπαιτος άνθρωπος που διαφέρει για τον βιωτικό του και τα προβλήματα του.

Τέλος, οι χρησιμοθηρικοί ρυθμοί της που βιώνει στα αστικά κέντρα εξαιτίας των πολλαπλών υποχρεώσεων που καθημερινά διευρύνονται, ο συγχρωτισμός του με εκατοντάδες ανθρώπους που δεν χωρίζει, μεταξύ των οποίων και πολλοί αλλοεθνείς για τους οποίους νιώθει φόβο, δυσπιστία, καχυποψία έχει σαν αποτέλεσμα την αποξένωση του από τους βιοπαίοντες του. Ο εθελοντικός όμως απαιτεί κοινό χρόνο και συλλογική δράση προκειμένου να περιοριστούν τα συλλογικά προβλήματα.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Πρώτα-πρώτα η πολιτεία οφείλει ν' αναγνωρίσει επίσημα τις εθελοντικές οργανώσεις και να στηρίξει τις προσπάθειές τους τόσο εμβραβεύοντας ηθικά το έργο τους όσο και εξασφαλίζοντας τους τα κτήματα και τα υλικά μέσα ώστε να βωχεύσω απρόσκοπτα το έργο τους. Η παροχή κινήτρων, εγγύηση, όπως η μειωμένη φορολογία και η παροχή αξιών β' όρους' ανάπτυξουν εθελοντική δράση και βωεβαλε στην ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Τα ΜΜΕ, επίσης, πρέπει να δίνουν το βήμα σε ανθρώπους του πνεύματος οι οποίοι θα εφαρμόσουν την αξία του εθελοντισμού, δι' αναλύσουν εθικά και παχυδύματα προβλήματα που μπορούν να περιορισθούν με την εθελοντική δραστηριότητα αλλά και την ταυτότητα οργανώσεων και κινήματων που ζητούν την στήριξη των πολιτών ενεργηποιώντας τις εφικτές βωεδήσεις των τεχνολογικών και ενδυναμώνοντας το εθελοντικό κίνημα. Μαάλιστα οι ίδιες οι οργανώσεις μπορούν ν' αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ΜΜΕ και να προβάλλουν τον τρόπο οργάνωσής τους, την διαφάνεια στις ενέργειές τους και το έργο τους ώστε να γείσουν αυόμα και τους πιο δύσπιστους.

Παράλληλα, η εκπαίδευση φέρει τη μεγάλη ευθύνη διαμόρφωσης πολιτών με εθελοντική βωεδήση. Πολιτών δηλ πνευματικά υπέρτερων με πίστη σε υψηλές ηθικές αξίες όπως ο Ανθρώπος και τα δικαιώματά του, η συμμετοχή και η αλληλεγγύη - πολιτών υγιεινά ευεπτόμενων που θα αντανακλώνονται στην ανάγκη βωεργασίας υπράτης και ενεργών πολιτών για τον περιορισμό των συλλογικών προβλημάτων. Πολιτών ηθικά ενάρετων και κοινωνικά βωεδητοποιημένων που από μικρή ηλικία επιδόονται σε εθελοντικές ομάδες και βωεργάζονται με την λοιπή αυτοδιόμηση ή σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και φιλανθρωπικά συλλόγους.

Τέλος, ο καθε πολίτης οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για ότι συμβαίνει στην κοινότητα είτε εν γνώσει του, είτε εν αγνοία του. Βασικό του μέλημα πρέπει να είναι η αυτοβελτίωση του. Η εγύωση και η αμείβση αρετών όπως η μαλαρότητα και η φιλελληλαγία αλλά και ο περιορισμός ελαττωμάτων όπως ο εγωκεντρισμός που θα του ωδήσουν στην ανάπτυξη εθελοντικής δράσης. Ταυτόχρονα απαραίτητη είναι και η διαρκής ηθικοπνευματική του βελτίωση μέσω της δια βίου παιδείας, ώστε να καταστεί ένας ελεύθερος άνθρωπος, που δι' αγωνίζεται όχι για το ατομικό αλλά για το συλλογικό καλό.