

# Εκκλησιαστικό κακό και συνοδικότητα

**T**ην Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, η ανεξάρτητη επιτροπή για τη σεξουαλική κακοποίηση εντός της Εκκλησίας (Ciase), η λεγόμενη επιτροπή Σοβέ (από το επώνυμο του προέδρου της, Jean-Marc Sauvé), μετά τρία χρόνια εργασίας, παρέδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα της έρευνάς της (485 σελίδες συν 2.500 σελίδες τα παρατήματα), που βρίσκεται πλέον στη διάθεση του καθενός. Προς το τέλος του έτους θα δοθεί στη δημοσιότητα και μια αγγλική περιγραφή του πορίσματος, ώστε να είναι προσιτό και σε όσους δεν διαβάζουν γαλλικά. Σημειώτεον ότι την έρευνα την είχε παραγγείλει η ίδια η Σύνοδος των εποκόπων της Καθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας (13.11.2018). Είχαμε γράψει ξανά σε αυτήν εδώ τη σπλή για το ζήτημα («Κληρικαλισμός, μυστικότητα και κακοποίηση», 5.5.2019), αλλά πιο σημαντικό είναι να επανέλθουμε. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά: από το 1950 έως το 2020, κακοποίηθηκαν σεξουαλικά 330.000 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 216.000 από ιερείς των μπροτόλεων ή των ταγμάτων, αλλά και από μοναχές ή αφειρωμένες γυναικες, ενώ οι υπόλοιποι από λαϊκά μέλη της Καθολικής Εκκλησίας.

As τοποθετήσουμε το γεγονός στο ευρύτερο πλαίσιο του προβλήματος: το 10% των ενηλίκων Γάλλων (5,5 εκατομμύρια ανήθρωποι) έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όταν ήταν ανήλικοι. Είναι όμως οδυνηρό για την Καθολική Εκκλησία να τεκμηριώνεται πως μετά το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον (3,7%) έρχεται δεύτερη κατά σειρά στα ποσοστά κακοποίησης (1,2% συνολικά, 0,82% από κληρικούς). Το 80% των θυμάτων είναι αγόρια, πλικάς 10 έως 13 ετών. Οι ενεχόμενοι κληρικοί είναι 2.900 έως 3.200, δηλαδή 2,5% με 2,8% του κλήρου (σε Γερμανία, Ιρλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 4,4% και 7,5%). Οπως είπε ο Σοβέ, πιστός καθολικός ο ίδιος, η επιτροπή ήρθε αντιμέτωπη, κυριολεκτικά πρόσωπο με πρόσωπο, με το μυστήριο του κακού. Τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα δεν είναι το κακό αυτό είναι συστηματικό, ότι το εξέθρεψε –δεν εννοώ βεβαίως ότι το οργάνωσε– και το συγκάλυψε η ίδια η εκκλησιαστική πραγματικότητα



**Μετά** τρία χρόνια εργασίας, η επιτροπή Σοβέ παρέδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα της έρευνάς της. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά: από το 1950 έως το 2020, κακοποήθηκαν σεξουαλικά στους κόλπους της γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας 330.000 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 216.000 από ιερείς των μπροτόλεων ή των ταγμάτων, αλλά και από μοναχές ή αφειρωμένες γυναικες, ενώ οι υπόλοιποι από λαϊκά μέλη της Καθολικής Εκκλησίας.

**Συνοδικότητα σημαίνει αποφασιστική συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας όλων των λαϊκών, ανδρών και γυναικών, η οποία θεμελιώνεται στη βαπτισματική ισότητα των πιστών.**

(ο κληρικαλισμός, η μυστικότητα, η άκρα ιεροποίηση του προσώπου του κληρικού, η υποχρεωτική αγαμία του κλήρου). Οι ανθρώποι που διέπραξαν τουτά τα εγκλήματα πιστεύαν ότι είναι πάνω από τους άλλους, πάνω από τον νόμο, άθικτοι μέσα στην ιερότητά τους. Θα ήταν όμως πολύ άδικο για την επιτροπή Σοβέ και το πόρισμά της να μεινούμε μόνο στους αριθμούς. Το πολυσέλιδο αυτό κείμενο είναι βαθιά θεολογικό, με ρυπό σκοπό να υπηρετήσει την Εκκλησία. Γνωρίζω καλά ότι πολύ λίγοι, όπως ήταν αναμενόμενο, το διάβασαν, ακόμη και στη Γαλλία, σκεδόν όλοι αρκετοί που παρουσιάστηκαν στον Τύπο. Πιστεύω προσωπικά πως αποτελεί κείμενο-σταθμό, το οποίο δεν θα μπορεί να το προσπεράσει κάποιος που θέλει να μελετήσει την εκκλησιαστική κατάσταση στη Γαλλία κατά την περίοδο 1950-2020.

Η Καθολική Εκκλησία, σε όλο τον κόσμο, έχει τραυματιστεί βαριά από όσα τρομερά ήρθαν στο

φως για τη σεξουαλική κακοποίηση. Εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν στους κόλπους της και εκείνοι που θέλουν να ζουν, στη μεταχριστιανική Ευρώπη, με την ελπίδα τους στον Χριστό. Οι ανθρώποι αυτοί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου πήγαν, με βαριά καρδιά και σφιγμένο στομάχι, να λειτουργήσουν στην εκκλησία, στην πο παράξενη και αμήχανη κυριακή σύναξη που έζησαν ποτέ τους. Η πλειονότητα αυτών των πιστών που επιμένουν και δεν γεκκαταλείπουν έχει σχηματισεί από καιρό την πεποίθηση ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν ριζικά στην Εκκλησία. Προ ποια κατεύθυνση; Το πόρισμα της επιτροπής Σοβέ, για όποιον το διάβασε προσεκτικά, δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση, που μπορούμε να τη συνοψίσουμε σε μία λέξη: συνοδικότητα. Και οι σημερινοί Γάλλοι καθολικοί προ την κατεύθυνση αυτή επιθυμούν πράγματα να κινθείται η αλλαγή της Εκκλησίας, άλλοι με σαφήνεια και άλλοι περισσότερο συγκεχυμένα. Διόλου συμπτωματικά η Καθολική Εκκλησία ξεκίνησε επίσημα στη Ρώμη, στις 9-10 Οκτωβρίου 2021, τη συζήτηση για τη συνοδικότητα, που θα οδηγήσει στη μεγάλη Σύνοδο τον Οκτώβριο του 2023, στην ίδια πόλη. Στις 17 Οκτωβρίου ξεκίνησε στις ενορίες της Καθολικής Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο η σχετική συζήτηση. Στη Γαλλία, λόγω της χρονικής σύμπτωσης με τη δημοσιότητα του πορίσματος της επιτροπής Σοβέ, η συζήτηση ορισμένες φορές είναι πολύ έντονη.

Οποιος παίρνει στα σοβαρά τη συνοδικότητα, σε όποια Εκκλησία και αν ανήκει, δεν εννοεί αυτό που έχουν στον νου τους οι ορθόδοξοι επίσκοποι, δηλαδή το δικαίωμα να κάνει ο καθένας τους ό,τι του καπνίσει στα όρια της μπρόπολής του, ανεξέλεγκτο. Συνοδικότητα σημαίνει αποφασιστική συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας όλων των λαϊκών, ανδρών και γυναικών, η οποία θεμελιώνεται ακριβώς στη βαπτισματική ισότητα των πιστών. Ας σκεφτούν οι λαϊκοί της Γαλλίας, για να πάρουν κουράγιο στην προσπάθειά τους, πώς ήρθε στο φως η αλλαγή σχετικά με την κακοποίηση ανηλίκων: επειδή μίλησαν αυτοί οι ίδιοι. Χωρίς τη φωνή τους η θεσμική Εκκλησία θα συνέχιζε να συγκαλύπτει τα εγκλήματα. Συνοδικότητα δεν σημαίνει μόνο άλλον τρόπο διοίκησης μα και άλλη νοοτροπία, άλλον τρόπο αντιμετώπισης, σημαίνει Εκκλησία ικανή να ακούει –τη φωνή των θυμάτων, πρώτα από όλα– και να διακονεί, κατά το παράδειγμα του Χριστού (εγώ δε ειμι εν μέσω υμών ως ο διάκονος, Λκ 22:27). Επιπλέον, π συνοδικότητα, που δεν αποτελεί βεβαίως πανάκεια, είναι σύστοιχη με τη χειραφέτηση και την αυτονομία των ανθρώπων των δημοκρατικών κοινωνιών στους οποίους απευθύνεται η Εκκλησία το αιώνιο μήνυμά της. Αυτό που φωνάζουν σε όλους τους τόνους όσοι Γάλλοι καθολικοί επιμένουν στην πίστη τους είναι τούτο το απλό: Η Εκκλησία είμαστε εμείς, το σύνολο των βαπτισμένων! Ας τους ακούσουμε και εμείς εδώ,