

# Μιά ξεχωριστή μέρα τοῦ Μπάρμπα-Πανώφ

Ρούμπεν Σάιλλενς  
Διασκευή: Λέων Τολστόι  
Είκονογράφηση: Τόνυ Μόρρις  
Μετάφραση: Έλένη Δ. Γκανούδη



**Π**ρίν πάρα πολλά χρόνια, τόσα πολλά πού είναι δύσκολο νά θυμάσαι, ζούσε ένας γέρο-τσαγκάρης. Τό σπίτι του ήταν πολύ μακριά άπό δω, τόσο μακριά πού είναι δύσκολο νά φανταστεῖς. Ήταν σ' ένα μικρό χωριό στά βάθη της άπεραντης Ρωσίας.

Τό όνομα τοῦ γέρου-τσαγκάρη ήταν Πανώφ. Άλλα κανένας δέν τόν φώναζε Πανώφ ή κύριε Πανώφ ή τσαγκάρη Πανώφ. "Οπου καί νά πήγαινε ήταν γνωστός με τό όνομα Μπάρμπα-Πανώφ. "Ολοι στό χωριό τόν φώναζαν Μπάρμπα-Πανώφ γιατί ὅλοι τόν άγαπούσαν.

'Ο Μπάρμπα-Πανώφ δέν ήταν πλούσιος. "Ολη ή περιουσία πού είχε στόν κόσμο ήταν ένα μικρό δωμάτιο πού ἔβλεπε στό δρόμο τοῦ χωριού. Μέσα σ' αὐτό τό δωμάτιο ζούσε ό Μπάρμπα-Πανώφ. Αύτό ήταν συγχρόνως καί τό μαγαζάκι του· ἐκεῖ ἔκανε τά παπούτσια.

Άλλα δέν ήταν καί φτωχός. Είχε στήν κατοχή του ὅλα τά έργαλεῖα τοῦ τσαγκάρη, είχε μιά ὅμορφη σιδερένια σόμπα γιά νά μαγειρεύει τό φαγητό του καί νά ζεσταίνει τά παγωμένα χέρια του τό χειμώνα. Είχε μιά μεγάλη καλαμένια πολυθρόνα, ὅπου καθόταν κι ἐπαιρνε κανέναν ύπνακό τό μεσημέρι, ένα στερεό κρεβάτι με ένα πολύχρωμο σκέπασμα καί μιά μικρή λάμπα λαδιοῦ πού τήν ἄναβε ὅταν ἄρχιζε νά πέφτει τό σούρουπο.



Πολλοί ήταν οι ἄνθρωποι στό χωριό πού εἶχαν ἀνάγκη ἀπό ἓνα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, ἢ ἄλλοι ήθελαν νά μπαλώσουν τά παλιά, νά βάλουν καινούργιες σόλες ἢ τακούνια. Ἔτσι ὁ Μπάρμπα-Πανώφ εἶχε πάντοτε τόσα χρήματα πού ἔφταναν γιά ν' ἀγοράσει ψωμί ἀπό τό φούρναρη, καφέ ἀπό τόν μπακάλη ἢ χορταρικά ἀπό τό μανάβη γιά νά κάνει τή βραδινή σούπα του.

‘Ο Μπάρμπα-Πανώφ ἔδειχνε πάντα τόσο χαρούμενος! Τά μάτια του, πίσω ἀπό τά μικρά στρόγγυλα γυαλιά του, ήταν πάντα γελαστά καί λαμπερά. Συχνά σιγοτραγουδούσε ἢ σφύριζε εὕθυμα κάποιο σκοπό καί πάντα χαρούμενος χαιρετούσε τούς ἄνθρωπους πού περνοῦσαν μπροστά ἀπό τό μαγαζάκι του.



**Σ**ήμερα ὅμως τά πράγματα ήταν ἀλλιώτικα. Ξημέρωσε μιά μέρα διαφορετική από τίς ἄλλες. Κάτι πολύ ξεχωριστό εἶχε τούτη η μέρα. 'Ο Μπάρμπα - Πανώφ στεκόταν στό παράθυρο τοῦ μικροῦ μαγαζιοῦ του καὶ κοίταζε ἔξω ἄκεφα. Στή σκέψη του ἦρθε η γυναίκα του πού εἶχε πεθάνει πρίν ἀπό πολλά χρόνια καὶ οἱ γιοί καὶ οἱ κόρες του πού εἶχαν πιά μεγαλώσει καὶ εἶχαν φύγει ἀπό τό σπίτι. Δέν εἶχε τώρα κανέναν κοντά του καὶ σήμερα ήταν παραμονή Χριστουγέννων. "Ολοι ήταν στά σπίτια τους μέ τίς οἰκογένειές τους.

'Ο Μπάρμπα - Πανώφ κοίταζε πάνω-κάτω τό δρόμο τοῦ χωριού. "Εβλεπε τά παράθυρα ἀπέναντι στολισμένα μέ κεριά, καντήλια καὶ χριστουγεννιάτικα δένδρα. "Ακουγε τά γέλια καὶ τίς διαπεραστικές φωνές τῶν παιδιῶν πού ἔπαιζαν ἀκόμα στό δρόμο. Ή ἀπαλή μυρωδιά ἀπό τά ψητά κρέατα πού ἐτοίμαζαν οἱ νοικοκυρές στή γειτονιά, ἔμπαινε ἀπό τίς χαραμάδες στό μικρό τσαγκάρικο.

«"Ω! Θεέ μου», ψιθύρισε ὁ Μπάρμπα-Πανώφ χαιδεύοντας τά μακριά γκρίζα μουστάκια του καὶ κουνώντας ἀπαλά τό κεφάλι πέρα-δῶθε.

«"Ω! Θεέ μου», εἶπε πάλι, καὶ δέν ήταν κανένας ἐκεῖ γιά νά ξαναφέρει τή λάμψη στά μάτια πού τά ἔκρυβαν τά μικρά στρόγγυλα γυαλιά του.

'Ο Μπάρμπα-Πανώφ ἔβγαλε ἔνα βαθύ ἀναστεναγμό, πῆγε ἀργά-ἀργά πρός τόν τοῖχο, ξεκρέμασε τή λάμπα, τήν ἄναψε καὶ κατέβασε ἀπό τό ψηλό ράφι τό παλιό καφέ βιβλίο.







**T**ίναξε τή σκόνη άπο τό παλιό δερμάτινο κάλυμμα τοῦ βιβλίου, ἔβαλε τό μπρίκι στή σόμπα γιά τόν καφέ του, κάθησε ἀναπαυτικά στή μεγάλη καλαμένια πολυθρόνα καί ἄρχισε νά διαβάζει.

Ο Μπάρμπα-Πανώφ δέν εἶχε πάει ποτέ σέ σχολεῖο καί δέν ἔμαθε νά διαβάζει καλά. Μόνος του προσπάθησε νά μάθει τά γράμματα καί τώρα κατάφερνε νά διαβάζει, ἀλλά οί σειρές μπερδεύονταν. "Εβαζε λοιπόν τό δάχτυλό του πάνω στό χαρτί γιά νά μήν τή χάνει καί λέξη-λέξη διάβαζε. "Ελεγε δυνατά τίς λέξεις γιά νά τίς ἀκούει καί νά τίς καταλαβαίνει καλύτερα.

Διάβαζε ἀπό τό βιβλίο τήν ἱστορία τῆς γέννησης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἱστορία δηλαδή τῶν Χριστουγέννων. Διάβαζε πώς τό μικρό ἀγόρι, ὁ Ἰησοῦς, γεννήθηκε ὅχι σέ κάποιο ζεστό καί ἄνετο σπίτι, ἀλλά σέ μιά φάτνη γιά τά ζῶα, γιατί δέν ὑπῆρχε δωμάτιο στό Πανδοχεῖο, ὅπου πήγε ἡ μητέρα Του Μαρία καί ὁ προστάτης Ἰωσήφ νά ζητήσουν κατάλυμα γιά τή νύχτα ἐκείνη.



«Ω! Θεέ μου», είπε τή σκέψη του δυνατά ό Μπάρμπα-Πανώφ χαιδεύοντας τό μεγάλο μουστάκι του. «Αν έρχόταν έδω σέ μένα θά τούς έβαζα νά κοιμηθούν στό δικό μου ἄνετο κρεβάτι καί θά σκέπαζα τό μικρό παιδί μέ τούτη τήν πολύχρωμη ζεστή κουβέρτα. Θά είχα καί έγώ συντροφιά, θά ἔπαιζα μέ τό παιδάκι».

Ο Μπάρμπα-Πανώφ σηκώθηκε, πήγε πρός τή σόμπα καί συνδαύλισε τά κάρβουνα. «Εξω ἄρχισε νά πέφτει πυκνή όμιχλη καί σήκωσε λίγο περισσότερο τή φλόγα τής λάμπας. «Έβαλε τό ζεστό καφέ σέ μιά κούπα καί ξανάπιασε τό βιβλίο του.

*Διαδήμα.*

**Δ**ιάβαζε τώρα πώς τρεῖς πλούσιοι ἄνθρωποι ἀπό πολύ μακριά ταξίδεψαν μέσα ἀπό τήν ἔρημο καὶ ἔφτασαν στόν τόπο ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός γιά νά τοῦ φέρουν δῶρα — χρυσάφι, ἀρώματα καὶ λιβάνι.

«Ω! Θεέ μου», ἀναστέναξε μέ κάποια λύπη ὁ Μπάρμπα-Πανώφ, «ἄν ὁ Χριστός ἐρχόταν ἐδῶ στό σπίτι μου, ἐγώ δέν θά είχα τίποτε νά τοῦ δώσω». Στάθηκε γιά λίγο. Ξαφνικά μιά σκέψη πέρασε ἀπό τό μυαλό του. Χαμογέλασε καὶ τά μάτια του, πίσω ἀπό τά μικρά στρόγγυλα γυαλιά, σπιθήρισαν χαρούμενα. Σηκώθηκε ἀπό τήν πολυθρόνα του καὶ πήγε στό ψηλό ράφι ὅπου ύπηρχε ἑνα σκονισμένο κουτί δεμένο μέ σπάγγο. Τό ἄνοιξε καὶ ἔβγαλε ἀπό μέσα ἑνα ζευγάρι παιδικά παπούτσια. Κράτησε ἀπό ἑνα παπούτσι στό κάθε χέρι. Στάθηκε ἀκίνητος καὶ τά κοίταζε μέ καμάρι. Ἡταν στ' ἀλήθεια τά ώραιότερα παπούτσια πού είχε ποτέ κάνει.



Μέ άργες κινήσεις πού ἔδειχναν ὅλη του τήν ἀγάπη γι' αὐτά τά παπούτσια, τά δίπλωσε στό χαρτί, τά ξανάβαλε στό κουτί καί ἔπεσε βαρύς στήν μεγάλη καλαμένια πολυθρόνα του. «Λόιπόν, ναί, αύτά θά Τοῦ ἔδινα ἂν ἐρχόταν ἐδῶ», μουρμούρισε καί μιά γλυκιά γαλήνη γέμισε τήν καρδιά του. Ἀναστέναξε μέ άνακούφιση καί ξαναγύρισε στό βιβλίο του.

Νά ἦταν ἡ ζεστασιά στό δωμάτιο ἡ ἡ περασμένη ὥρα; — ποιός μπορεῖ νά τό πεῖ μέ βεβαιότητα; — Τό γερασμένο δάχτυλο τοῦ Μπάρμπα-Πανώφ γλίστρησε ἀπό τίς ἀράδες τῆς σελίδας, τό βιβλίο ἀκούμπησε στήν ποδιά του, τά μικρά στρόγγυλα γυαλιά ἔπεσαν ἀπό τή μύτη του καί ὁ Μπάρμπα-Πανώφ ἀποκοιμήθηκε...





**Ε**ξω ή όμιχλη πύκνωνε όλο και περισσότερο. Θαμπές οί φιγούρες τών περαστικών στό δρόμο χάνονταν μέσα στήν καταχνιά. 'Ο Μπάρμπα-Πανώφ, ό τσαγκάρης, κοιμόταν ήσυχα στήν πολυθρόνα του, ροχαλίζοντας έλαφρά.

Ξαφνικά, μιά φωνή άκούστηκε στό δωμάτιο: «Μπάρμπα, Μπάρμπα-Πανώφ!». 'Ο γέρο-τσαγκάρης πετάχτηκε ξαφνιασμένος. Τά γκρίζα μουστάκια του τρεμόπαιξαν! «Ποιός είναι;» ρώτησε δυνατά, κοιτάζοντας γύρω του παραξενεμένος. Δέν μποροῦσε νά δεῖ ούτε σέ μιά σπιθαμή γύρω του χωρίς τά γυαλιά του· άλλα τού φάνηκε πώς κανένας δέν βρισκόταν στό δωμάτιο.

«Μπάρμπα-Πανώφ!» άκούστηκε πάλι ή φωνή. «Έκδήλωσες τήν έπιθυμία νά μέ δεῖς. Θέλεις νά ἔρθω στό μαγαζάκι σου και νά μοῦ προσφέρεις κάποιο δῶρο. Αὔριο, λοιπόν, ἀπό τήν αύγή ώς τό σούρουπο, νά κοιτάζεις ἔξω στό δρόμο και θά μέ δεῖς νά ἔρχομαι. Πρόσεξε νά μέ άναγνωρίσεις ἐσύ, γιατί ἔγώ δέν θά σοῦ πῶ ποιός είμαι».

Καί ύστερα όλα ήσυχασαν. 'Ο Μπάρμπα-Πανώφ ἔτριψε τά μάτια του και σηκώθηκε ἀπό τήν πολυθρόνα του μ' ἔνα γρήγορο πήδημα. Τά κάρβουνα στή σόμπα ἄρχισαν νά γίνονται στάχτη. 'Η λάμπα είχε πιά σβήσει. Κείνη τή στιγμή άκούστηκαν οί καμπάνες τῆς ἐκκλησίας. Καλούσαν τούς πιστούς στή χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία.

«Αύτός ἦταν», μουρμούρισε εύτυχισμένος ό γέρο-τσαγκάρης. «Αύτός ἦταν. Ναί! ἦταν ό Χριστός». Χάιδεψε τά μουστάκια του μέ βαθιά ίκανοποίηση. «Μπορεῖ νά ἦταν ὄνειρο», μονολόγησε: «δέν μέ πειράζει ὅμως. Ἐγώ θά σταθῶ ἐκεῖ στό παράθυρο ἀπό τό πρωί και θά περιμένω μέ τήν ἐλπίδα ὅτι αὔριο, ἀνήμερα τά Χριστούγεννα, θά μέ ἐπισκεφθεῖ. Ἀλλά πῶς θά Τόν ἀναγνωρίσω;» διερωτήθηκε κάπως ἀνήσυχος. «Φυσικά, δέν ἦταν πάντα ἔνα μωρό στή φάτνη· ἔγινε μεγάλος ἄνδρας, ἔγινε Βασιλιάς, ἀφοῦ, ὅπως λέει τό βιβλίο, είναι Θεός». Κούνησε ἀποφασιστικά τό κεφάλι του και είπε: «'Ωραία, λοιπόν, θά σταθῶ στό παράθυρο και θά κοιτάζω πολύ προσεκτικά. Δέν θά ξεκολλήσω ἀπό κεῖ ὥσπου νά τόν ἀναγνωρίσω».

'Ο Μπάρμπα-Πανώφ ἐτοιμάσθηκε γρήγορα και βγῆκε ἀπό τό σπιτάκι του νά πάει στήν ἐκκλησία, στή χριστουγεννιάτικη θεία Λειτουργία.

Όταν γύρισε, ἦταν ἀκόμα νύχτα, ἀλλά δέν πήγε στό κρεβάτι του νά κοιμηθεῖ. Κάθησε στήν καλαμένια του πολυθρόνα πού τή γύρισε πρός τό παράθυρο και προσπαθοῦσε νά διακρίνει τόν καθένα πού περνοῦσε ἀπό τό δρόμο. Σιγά - σιγά ἄρχισε νά ξημερώνει και οί πρῶτες ἀκτίνες τού ἥλιου ἐπεφταν στούς ἀντικρινούς λόφους. 'Ο στενός δρόμος μέ τό καλντερίμι ἄρχισε νά λούζεται στό χειμωνιάτικο φῶς. Κανένας ὅμως δέν φαινόταν νά ἔρχεται ἀκόμα.

«Ἄς κάνω ἔνα ζεστό φλιτζάνι καφέ και ἄς φάω τό χριστουγεννιάτικο πρωινό μου», μουρμούρισε κεφάτα ό Μπάρμπα-Πανώφ. «Θά ρίξω λίγα κάρβουνα στή σόμπα και θά βάλω τό μεγάλο μπρίκι μέ νερό ἐτοιμο γιά καφέ, ἀλλά θά ἔχω και τό νοῦ μου στό δρόμο μήπως ἔρθει τώρα, πρωί-πρωί. Πάντως, είμαι σίγουρος, θά ἔρθει ὀπωσδήποτε σήμερα».

Ἐτσι ό Μπάρμπα-Πανώφ περίμενε...



**A** ! έπιτέλους κάτι φάνηκε! Μιά φιγούρα στόν όρίζοντα, μακριά έκει στό δρόμο. 'Ο Μπάρμπα-Πανώφ κόλλησε τό πρόσωπό του στό τζάμι τοῦ παραθύρου. ቙ταν άναστατωμένος. Μπορεῖ αύτός νά ήταν ὁ Χριστός πού ἐρχόταν νά τόν ἐπισκεφτεῖ. Περίμενε. Γρήγορα ὅμως ἀπογοητεύτηκε καὶ ἔκανε ἔνα βῆμα πίσω. 'Ο ἄνθρωπος στό δρόμο ὄλο καὶ πλησίαζε. Περπατούσε μέ κόπο, σχεδόν σερνόταν, σταματούσε ποῦ καὶ ποῦ.

'Ο Μπάρμπα-Πανώφ κατάλαβε ποιός ήταν. 'Ο γέρος πού καθάριζε τό δρόμο καὶ ἐρχόταν κάθε βδομάδα μέ τή σκούπα καὶ τό καροτσάκι. Θύμωσε ὁ Μπάρμπα-Πανώφ. Σίγουρα εἶχε πολύ καλύτερα πράγματα νά κάνει ἀντί νά στέκεται καὶ νά κοιτάζει τό γέρο-όδοκαθαριστή. Αύτός περίμενε τό Θεό, τό Βασιλιά, περίμενε τό Χριστό.



"Εφυγε άπό τό παράθυρο καί άνυπόμονα περίμενε μέχρι νά περάσει ό γέρο-όδοκαθαριστής. "Υστερα άπό λίγο ξαναγύρισε στό παράθυρο. 'Ο όδοκαθαριστής δέν είχε φύγει άκομα, ήταν έκει στό δρόμο, άκριβως άπεναντί άπό τό μαγαζί του Μπάρμπα-Πανώφ. Είχε σταματήσει τό καρότσι του, στερέωσε μπροστά του τή σκούπα καί ἔτριβε τά χέρια του, προσπαθώντας μέ τό χουχούλιασμα νά ζεστάνει τά παγωμένα δάχτυλα, καί χτύπαγε στό χῶμα τά πόδια του. 'Ο Μπάρμπα-Πανώφ τόν λυπήθηκε. 'Ο φτωχός ό όδοκαθαριστής φαινόταν τόσο παγωμένος! Γιά σκέψου νά είναι άναγκασμένος νά δουλεύει τέτοια μέρα, άνήμερα Χριστούγεννα!

'Ο Μπάρμπα-Πανώφ ἄνοιξε τό παράθυρο καί φώναξε, άλλά ό γερο-καθαριστής δέν ἄκουσε. Πήγε ἐπειτα στήν πόρτα του μαγαζιού του, τήν ἄνοιξε καί ἄρχισε νά φωνάζει.

«Ἐ! φύλε, φύλε μ' ἀκοῦς; Σέ σένα μιλάω». Ὁ γέρο-όδοκαθαριστής γύρισε καὶ τὸν κοίταξε παραξενεμένος. Ποιός τὸν φώναζε «φίλο»; Οἱ ἄνθρωποι συνήθως τοῦ φέρονταν ἀσχῆμα καὶ περιφρονητικά ἐξ αἰτίας τῆς δουλειᾶς πού ἔκανε. Ὁ Μπάρμπα-Πανώφ ὅμως τὸν εἶπε «φίλο» καὶ τοῦ χαμογελοῦσε.

«Τί θά ἔλεγες γιά ἔνα φλιτζάνι καfé, φύλε μου»; τοῦ εἶπε καὶ τὸν κάλεσε νά μπει στὸ δωμάτιό του. «Φαίνεσαι παγωμένος ώς τό κόκκαλο». Ὁ γέρος ἄφησε τὸ καρότσι καὶ τὴ σκούπα του ἀμέσως.

«Δέν θά σέ πειράξει ἀν μπῶ»; εἶπε, καὶ σέρνοντας τὰ πόδια του μπῆκε στὸ μικρό σπίτι-μαγαζάκι τοῦ τσαγκάρη. «Εἶναι πολύ εύγενικό ἀπό μέρους σου νά μέ καλεῖς, πολύ εύγενικό», ἐπαναλάμβανε ὁ γέρο-όδοκαθαριστής.



‘Ο Μπάρμπα-Πανώφ πήρε μιά μεγάλη κούπα και τή γέμισε μέ ζεστό καφέ που είχε πάνω στή σόμπα του.

«Νά, πάρε! Είναι τό έλαχιστο που μπορώ νά κάνω», τού είπε προσφέροντας τόν καφέ. «Και στό κάτω-κάτω, Χριστούγεννα είναι σήμερα».

‘Ο γέρο-καθαριστής ρούφηξε τή μύτη του εύχαριστημένος και άπλωντας τό χέρι νά πάρει τήν κούπα, είπε: ‘Αλήθεια, αύτό είναι τό μοναδικό δώρο που παίρνω τά Χριστούγεννα!».

Καθώς ζεσταινόταν στή φωτιά ἄρχισαν τά ύγρα ροῦχα του νά στεγνώνουν άχνίζοντας και μιά μυρωδιά ξινίλας άπλωθηκε στό δωμάτιο.





**Ο** Μπάρμπα-Πανώφ ξαναγύρισε στή θέση του, στό παράθυρο, και κάρφωσε μέ προσμονή τά μάτια του στό δρόμο. Κοίταζε πάνω-κάτω πολύ έπιμονα.

«Περιμένεις έπισκέπτες;» τόν ρώτησε ό γέρο-καθαριστής μέ τήν τραχιά φωνή του. «Όχι, φυσικά, έπισκέπτες σάν και μένα, έτσι δέν είναι;»

‘Ο Μπάρμπα-Πανώφ κούνησε τό κεφάλι του, «ε! ...ναί! ’Αλήθεια, έχεις άκουσει γιά τόν Ιησού Χριστό;»

«Τό Γιό τοῦ Θεοῦ;» ρώτησε περίεργος ό γέρο-όδοκαθαριστής.

«Ναί, Αύτός θά έρθει σήμερα έδω» άπαντησε ό Μπάρμπα-Πανώφ.

‘Ο γέρος τόν κοίταξε γεμάτος έκπληξη. ‘Ο Μπάρμπα-Πανώφ άναγκάστηκε νά τοῦ πεῖ πῶς άκριβώς έγιναν τά πράγματα. «Γ’ αύτό, λοιπόν, στέκομαι έδω και κοιτάξω έξω, μήπως και Τόν δῶ νά έρχεται», άποτελείωσε τά λόγια του.

‘Ο γέρο-όδοκαθαριστής άφοῦ τελείωσε τόν καφέ, άφησε τήν κούπα στό τραπέζι, κούνησε τό κεφάλι του θλιμμένος, γιατί έπρεπε νά φύγει και πήγε πρός τήν πόρτα. «Σοῦ εύχομαι όλα νά πάνε καλά. Σ’ εύχαριστώ γιά τόν καφέ», είπε και γιά πρώτη φορά ό οδοκαθαριστής χαμογέλασε. Γύρισε βιαστικά και βγήκε έξω. Πήγε στό μέρος πού άφησε τό καροτσάκι και τή σκούπα, τά πήρε και έφυγε.

‘Ο Μπάρμπα-Πανώφ στάθηκε γιά λίγο στήν άνοιχτή πόρτα καί κοίταξε τόν γέρο-όδοκαθαριστή πού ἔφευγε. ”Εριξε ύστερα μιά γρήγορη ματιά στό δρόμο πάνω-κάτω. ‘Ο χειμωνιάτικος ήλιος ἔλαμπε καί οἱ φωτεινές ἀκτίνες του ζέσταιναν λίγο τόν παγωμένο ἄέρα καί ἔλυσωναν σιγά-σιγά τούς πάγους ἀπό τά τζάμια καί ἀπό τό γλιστερό καλντερίμι.

Οι ἄνθρωποι – καθώς ἄπλωνε ἡ μέρα – ἄρχισαν νά κυκλοφοροῦν στό δρόμο. Μερικοί μεθυσμένοι τρεκλίζοντας γύριζαν στά σπίτια τους ύστερα ἀπό τά γλέντια τῆς προηγούμενης νύχτας. Γονεῖς μέ τά παιδιά τους, ντυμένοι μέ γιορτινά ροῦχα, πήγαιναν νά ἐπισκεφτοῦν τούς συγγενεῖς τους. Καθώς περνοῦσαν μπροστά ἀπό τό τσαγκάρικο χαμογελοῦσαν καί ἔλεγαν χαρούμενα τίς εὔχες τους στό Μπάρμπα-Πανώφ.

«Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, Μπάρμπα-Πανώφ», τοῦ φώναζαν. Καί ὁ γερο-τσαγκάρης τούς χαμογελοῦσε καί ἀνταπέδιδε τό χαιρετισμό χωρίς νά τούς σταματάει... Τούς γνώριζε ὅλους μέ τά ὄνοματά τους. Κανένας ἀπ' αὐτούς δέν ἦταν ὁ Ἐπισκέπτης πού περίμενε. Κάποιον ἄλλον ἦθελε ἐκεῖνος νά ἔρθει... ✕



**H**ταν έτοιμος νά κλείσει τήν πόρτα καί νά μπει στό δωμάτιο όταν τό μάτι του έπιασε κάτι. Μιά νέα γυναίκα μ' ένα μωρό στήν άγκαλιά ήταν έκει κάτω στή σκιά τοῦ τοίχου. Περπατούσε μέ κάποια δυσκολία. Πλησίασε περισσότερο. Φαινόταν πολύ άδυνατη καί τό πρόσωπό της πολύ κουρασμένο. Τά ροῦχα πού φορούσε φαίνονταν παλιά καί φθαρμένα.

'Ο Μπάρμπα-Πανώφ τήν κοίταξε προσεκτικά, ήταν τώρα άρκετά κοντά στό σπίτι του. Τῆς ἔγγεψε μέ τό χέρι: «"Ελα μέσα, ἐλα νά ζεσταθεῖς λίγο». 'Η γυναίκα παραξενεύτηκε καί τόν κοίταξε κάπως τρομαγμένη. Έτοιμάστηκε νά τό βάλει στά πόδια. Εἶδε όμως πίσω ἀπό τά μικρά στρόγγυλα γυαλιά τά μάτια τοῦ γέρου-τσαγκάρη νά λάμπουν χαρούμενα καί γεμάτα στοργή.



«Είστε πολύ εύγενικός» τοῦ εἶπε καὶ ἥρθε πρός τὸ μέρος του. Ἐκεῖνος παραμέρισε καὶ τὴν ἄφησε νά μπει στό μικρό του μαγαζί. «Όχι, στ' ἀλήθεια, δέν εἰμαι», εἶπε ὁ Μπάρμπα-Πλανώφ σηκώνοντας ἀδιάφορα τούς ὕμους του, «μά, φαινόσουνα τόσο κρυωμένη, σχεδόν ξεπαγιασμένη. Πᾶς πολύ μακριά;».

«Στό διπλανό χωριό», ἀπάντησε ἐκείνη κοφτά. «Εἶναι περίπου ἔξι χιλιόμετρα. Συνήθως σταματάω γιά λίγη ξεκούραση καὶ γιά νά περάσω τήν νύχτα στό πανδοχεῖο τοῦ μύλου, ἀλλά τώρα δέν ἔχω τόσα χρήματα γιά νά πληρώσω. Πρέπει νά πάω στό χωριό γιά νά ζητήσω ἀπό τόν ξάδελφό μου νά μέ βοηθήσει. Δέν ἔχω, βλέπεις, τόν ἄνδρα μου».



**H**γυναίκα μπήκε στό δωμάτιο. Στάθηκε δίπλα στή σόμπα γιά νά ζεσταθεῖ. Ό Μπάρμπα-Πανώφ πήρε τό μωρό στήν άγκαλιά του καί τό κράτησε μέ στοργή. «Θά ήθελες νά μοιραστεῖς μαζί μου λίγο ψωμί καί τή ζεστή σούπα πού ἔχω ἐδῶ;» ρώτησε τή μητέρα. Έκείνη κουνώντας ίκετευτικά τό κεφάλι της, εἶπε: «Θά ήταν καλύτερα ἄν ύπηρχε λίγα γάλα γιά τό παιδί. Θά τό ζεστάνω ἐδῶ στή σόμπα, ἄν δέν σέ πειράζει». "Ελαμψαν τά μάτια τοῦ γέροτσαγκάρη: «Εἶχα καί ἐγώ παιδιά δικά μου καί ξέρω», εἶπε. Τό μωρό στήν άγκαλιά του ἔσκασε ἔνα γελάκι καί κλώτσησε τά ποδαράκια του βγάζοντάς τα ἔξω ἀπό τήν κουβερτούλα πού τό σκέπαζε.

«Ἄ! τό πουλάκι μου!», εἶπε ό Μπάρμπα-Πανώφ κουνώντας τό μωρό στά χέρια του. «Τό καῦμένο, δέν ἔχει παπουτσάκια! Είναι γυμνά τά ποδαράκια του!»

«Δέν μπορῶ νά τοῦ ἀγοράσω παπούτσια», εἶπε ἡ νεαρή γυναίκα, μέ κάποια πίκρα.

Ο Μπάρμπα-Πανώφ πήρε τό γάλα καί κάθησε στήν πολυθρόνα του νά ταΐσει τό μικρό παιδάκι. Ξαφνικά τοῦ ἥρθε μιά σκέψη. "Οχι, δέν γίνεται... Καί ἔδιωξε ἀμέσως τή σκέψη. 'Αλλά ἐκείνη ξανάρθε. «Τό κουτί ἀπό τό ψηλό ράφι!» εἶπε μέσα του. «Τό ώραιο ζευγάρι τά παιδικά παπούτσια πού πρίν ἀπό τόσο καιρό είχε κάνει. Σίγουρα θά ταίριαζαν πολύ καλά σέ τοῦτο τό παιδί».

Σηκώθηκε, λοιπόν, ό Μπάρμπα-Πανώφ ἀπό τήν πολυθρόνα του, πήρε τό κουτί ἀπό τό ράφι, ἔβγαλε τά παπουτσάκια καί τά δοκίμασε στά ποδαράκια τοῦ παιδιοῦ.



΄Εφάρμοζαν άκριβως! Τέλεια!

«Δέξ, τοῦ ταιριάζουν περίφημα. Μπορεῖς νά τά πάρεις καί νά τοῦ τά φορᾶς», εἶπε μέ απλότητα ό γέρο-τσαγκάρης. Ή νεαρή γυναίκα τά χασε. «Πώς θά μπορέσω νά σ' εύχαριστήσω;» εἶπε, βαθιά συγκινημένη.

Ο Μπάρμπα-Πανώφ ὅμως δέν τήν ἄκουγε πού μιλοῦσε. Εἶχε γυρίσει πάλι πρός τό παράθυρο καί τά μάτια του καρφώθηκαν στό δρόμο παρατηρώντας τον μέ κάποια ἀνησυχία. Μήπως πέρασε ό Χριστός καί δέν τόν εἶδε γιατί ἦταν ἀπασχολημένος μέ τό παιδάκι;

«Συμβαίνει κάτι;» ρώτησε εύγενικά ή γυναίκα.

«΄Εχεις ἀκούσει γιά τό Χριστό πού γεννήθηκε σά σήμερα, τά Χριστούγεννα; τή ρώτησε ἐκεῖνος.

«Ναί», ἀπάντησε ή γυναίκα ἥρεμα.

«΄Ε! λοιπόν, Αὐτός, ό Ιησοῦς Χριστός, πρόκειται νά ἔρθει σήμερα ἐδῶ στό σπίτι μου», εἶπε ό Μπάρμπα-Πανώφ, «μοῦ τό ύποσχέθηκε». Καί τῆς διηγήθηκε ὅλα σχετικά μέ τό ὄνειρό του — ἄν τελικά αύτό ἦταν ὄνειρο.

Η γυναίκα τόν ἄκουγε προσεκτικά μέχρι πού τελείωσε ἐκεῖνος τήν ίστορία του. Τόν κοίταζε σά νά μή πίστευε σ' αύτό πού τῆς ἔλεγε, ἀλλά τοῦ χτύπησε ἐλαφρά τό χέρι καί μέ εύγένεια τοῦ εἶπε: «΄Ελπίζω τό ὄνειρό σου νά βγει ἀληθινό. Έξαλλου τό ἀξίζεις. Ήσουνα τόσο καλός μέ μένα καί τό παιδί μου!».

Μέ τά λόγια αύτά ή γυναίκα τόν χαιρέτησε, πήρε τό παιδί στήν ἀγκαλιά της καί ἔψυγε.

Ο Μπάρμπα-Πανώφ ἔκλεισε τήν πόρτα πίσω της καί γύρισε στό τραπέζι νά φάει καί ό ἴδιος τή χορτόσουπα καί τό ψωμί του. Έφαγε γρήγορα-γρήγορα καί πήγε πάλι στή θέση του στό παράθυρο.



**T**ík-ták, tík-ták, χτυπούσε τό ρολόι. Οἱ ὥρες περνοῦσαν. Οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν-έρχονταν στό δρόμο. 'Ο Μπάρμπα-Πανώφ κοίταζε προσεκτικά στό πρόσωπο τόν καθένα πού περνοῦσε ἀπέξω. 'Αλλά ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν φαινόταν νά ἔρχεται. "Αρχισε νά φοβᾶται ὅτι θά πέρασε καί δέν τόν ἀντιλήφθηκε. «'Ισως», σκεπτόταν, «νά πέρασε γρήγορα, τήν ὥρα πού ἔφυγα ἀπό τό παράθυρο καί πήγα νά βάλω κάρβουνα στή σόμπα, ἡ ὅταν ἀσχολήθηκα μέ τή σούπα μου. Σίγουρα κάτι τέτοιο θά ἔγινε...».

'Ο γέρο-τσαγκάρης λυπήθηκε μέ τίς σκέψεις αύτές. Δέν ἄντεχε πιά νά στέκεται ἐκεῖ στό παράθυρο ἀκίνητος καί νά περιμένει. Πήγε πρός τήν πόρτα, τήν ἄνοιξε καί ἔριξε πάνω-κάτω στό δρόμο μιά τελευταία ματιά. Στάθηκε γιά λίγο ἐκεῖ. Πολλοί ἄνθρωποι πέρασαν· παιδιά, γέροι, ζητιάνοι, γριές... "Ανθρωποι χαρούμενοι, ἀλλά καί ἄνθρωποι σκυθρωποί καί ἀμύλητοι. "Όλους τούς χαιρετούσε ὁ Μπάρμπα-Πανώφ. "Άλλους τούς χαμογελούσε, σέ ἄλλους ἔγνεφε μέ τό κεφάλι του ἔναν χαιρετισμό. Στούς ζητιάνους ἔδωσε κάποιο νόμισμα ἡ ἔνα κομμάτι ψωμί.

'Άλλ' ὅμως, ὁ Χριστός δέν φαινόταν πουθενά!



Σουρούπωνε. 'Η γκρίζα Δεκεμβριανή καταχνιά άρχισε νά πέφτει πάλι και σιγά-σιγά νά τά σκεπάζει όλα γύρω.. 'Ο γέρο-τσαγκάρης, μέ βαριά τήν καρδιά του, ἄναψε τή λάμπα και κάθησε κουρασμένος στήν καλαμένια πολυθρόνα του. Πήρε τό βιβλίο στά χέρια του, τό ἄνοιξε νά διαβάσει, ἀλλά ἡ καρδιά του ἦταν τόσο βαριά και τά μάτια του τόσο κουρασμένα πού δέν μποροῦσε νά διαβάσει: ούτε τίς λέξεις στή σελίδα δέν μποροῦσε νά ξεχωρίσει.

«"Ε!, λοιπόν, ύστερα ἀπ' όλα αύτά, δέν ἦταν παρά μόνο ἔνα ὄνειρο», μουρμούρισε λυπημένος. «"Αχ! και πόσο ἥθελα νά τό πιστέψω γιά ἀληθινό. Τόν ἥθελα τόσο πολύ νά ἔρθει σήμερα!

Δυό χοντρά δάκρυα φάνηκαν πίσω ἀπό τά μικρά στρόγγυλα γυαλιά. Γέμισαν τά γέρικα μάτια του τόσο πού δέν μποροῦσε πιά νά δεῖ τίποτε γύρω του.



**E**κείνη άκριβως τή στιγμή τοῦ φάνηκε πώς ἔβλεπε κάποιον νά στέκει στό δωμάτιο. Μέσα ἀπό τά δάκρυά του ό Μπάρμπα-Πανώφ νόμισε, πώς ἔβλεπε ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων νά περνάει μπροστά ἀπό τό μαγαζάκι του.

‘Ο γέρο-όδοκαθαριστής ἦταν ἀνάμεσά τους. ‘Η μάνα μέ τό παιδί στήν ἀγκαλιά ἦταν ἐκεῖ. “Ολοι, ὅσους είδε καί μίλησε κείνη τή μέρα, ἦταν ἐκεῖ.



Καί καθώς περνούσαν άπό μπροστά του ἔνας-ἔνας τοῦ ψιθύριζε: «Ἐμένα δέν μέ εἶδες»; «Καί μένα, Μπάρμπα-Πανώφ, δέν μέ εἶδες»; «Δέν μέ γνώρισες»; «Μά ποιός εἶσαι ἐσύ»; φώναξε ἐπιτέλους καί πετάχτηκε ἐπάνω ὁ γέρο - τσαγκάρης. «Ποιός εἶσαι; πέξ μου».



**T**ότε άκούστηκε έκείνη, ή άλλη φωνή. 'Η φωνή πού είχε άκούσει τό προηγούμενο βράδυ ό Μπάρμπα-Πανώφ. Δέν ήξερε νά πει άπο πού έρχόταν αύτή ή άλλη φωνή.

«Έγώ είμαι πού πεινούσα καί μού ̄δωσες νά φάω. Διψούσα καί μού ̄δωσες νά πιω. Κρύωνα καί μέ πήρες μέσα καί μέ ζέστανες... "Όλοι αύτοί οι άνθρωποι πού βιόήθησες σήμερα – όλη τήν ώρα πού στεκόσουνα πλάι σ' αύτούς καί τούς βιοήθησες – ήμουνα 'Έγώ πού βιόήθησες! 'Εμένα βιόήθησες. 'Εμένα δέχτηκες σήμερα, Μπάρμπα-Πανώφ!»

'Η φωνή σταμάτησε. "Επεσε σιωπή μέσα στό δωμάτιο.



Τά δάκρυα στέγνωσαν στά μάτια τοῦ γέρο-τσαγκάρη. Τά χείλη του πλάτυναν σ' ἕνα γλυκό χαμόγελο.

«Ω! Θεέ μου», σιγομουρμούρισε ὁ Μπάρμπα-Πανώφ χαιδεύοντας τό μακρύ γκρίζο μουστάκι του. «Ήρθε τελικά! Ήταν έδω, λοιπόν, ὅλη τή μέρα!».

Κουνοῦσε πέρα-δῶθε τό κεφάλι του εύτυχισμένος. Τό χαμόγελο ἔγινε πλατύτερο. Ήρθε πάλι ἐκείνη ἡ λάμψη στά γέρικα μάτια του πίσω ἀπό τά μικρά στρόγγυλα γυαλιά.

