

ΘΡΑΟΥΛΙΤΣΑ



5-6 ΕΤΩΝ

ΕΥΕΛΠΙΚΗ ΖΩΗ · ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Μάνος Σφακιανάκης
Βέρα Αθανασίου

Ο ΜΠΕΗ ΚΑΙ Η ΤΑΜΠΛΕΤΟΠΑΓΙΔΑ



Εικονογράφηση:
Γιώργος Σγουρός



ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ταξιδιώτης



Είμαι ο Μπεν, παιδί μικρό,
όμορφο και ζωηρό,
φίλους πολλούς έχω εγώ,
που μ' αγαπούν και τους αγαπώ.

Mía μαμά κι éναν μπαμπά
που μ' éχουνε σαν βασιλιά,
βόλτες με πάν' εδώ κι εκεί,
στο πι και φι éχω βαρεθεί.





Είμαι παιδάκι ζωντανό,
το είχα πει αυτό θαρρώ.
Κάνω συνέχεια σκανταλιές,
όπως και μερικές ζημιές!

Από τον καναπέ πηδώ
και όλα κάτω τα πετώ.
Συχνά η μαμά μου μου φωνάζει
κι ύστερα πονοκεφαλιάζει.



Όσπου μια μέρα φωτεινή
ήρθε η ελπίδα σε κουτί.
Κουτί μικρό και τυλιχτό,
θρε, δώρο λες να είν' αυτό;



Όχι για μένα, δυστυχώς,
μα ο μπαμπάς ο τυχερός
άνοιξε αμέσως το κουτί
και στη μαμά έδωσε φιλί.



Είν' ένα τάμπλετ ασημένιο,
με ένα φρούτο δαγκωμένο,
θα μου το δίνει είχε πει,
μα μου 'δωσε μια συμβουλή:

«Μέσα εδώ πολλά θα βρεις
και ίσως εντυπωσιαστείς.
Αν κάτι πάει να σε μαγέψει,
πρόσεχε μη σε παγιδέψει...»





Παιχνίδια áφθονα, πολλάαααα,
κι αμέσως éπιασα δουλειά.
Στα χέρια πήρα την οθόνη
και το παιχνίδι δεν τελειώνει.

Όλοι οι ήρωες μαζί¹
μέσα σε μία συσκευή,
μάχες και δράση φοβερή,
μα ξέχασα τη συμβουλή!





Οι ώρες έγιναν πολλές,
και πιο πολλές και πιο πολλές,
πολύ πονούσε το κεφάλι
και μ' έπιανε μεγάλη ζάλη.





Ta μάτια έτσουνταν πολύ,
κόκκινα γίναν σαν πανί¹
και δεν μπορούσα να σκεφτώ
πώς έπαθα τέτοιο κακό!

Ξάφνου νεράιδα φωτεινή
ήρθε και μου 'πε στο αυτί:
«Οι φίλοι οι πραγματικοί
δε βρίσκονται σε συσκευή!



»Βρίσκονται έξω στην πλατεία,
στα παιχνιδιάρικα αστεία...
Στο τρέξιμο και στη σβελτάδα,
στην μπάλα έξω στη λιακάδα.

»Οι φίλοι παίζουν, τραγουδούν,
γελούν, πειράζονται, μιλούν.
Δίνουν τα χέρια στους καβγάδες
και... βουρ! Σκαρώνουνε μπελάδες».



Το μάθημά μου πήρα τώρα,
στους φίλους μου έτρεξα με φόρα
κι αν παρασύρθηκα λιγάκι,
με έσωσε το νεραϊδάκι.



Το όνομά της είναι Γνώση
κι αν κάπι πάει να μας «θαμπώσει»
σωστούς κανόνες μάς θυμίζει
και προστασία μάς χαρίζει.



΄Ημουν παιδάκι ζωντρό,
μα ένα έχω να σας πω:

Παιδιά, ακούστε με καλά,
λίγο να παίζετε μ' αυτά,
το τάμπλετ, μου είχε πει ο μπαμπάς,
μπορεί να γίνει ένας μπελάς!



Την πλάνη αν θέλεις να προλάβεις
πρέπει τα μέτρα σου να πάρεις
και τους γονείς σου να ρωτήσεις
πριν το παιχνίδι ξεκινήσεις...





«Μπαμπά, μαμά, μπορώ να παίξω,
σωστό παιχνίδι αν διαλέξω;
Εσάς στο πλάι μου θα έχω
κι από τον κίνδυνο θ' απέχω.

»Μία ωρίτσα την ημέρα
με εποπτεία, χωρίς φοβέρα,
και τη μαμά μου ή τον μπαμπά μου
να έχω δίπλα συντροφιά μου.

»Άγνωστους φίλους δε θα κάνω
ούτε κουβέντα θα τους πιάνω.
Κι αν κάτι άσχημο αισθανθώ...
τσαφ! Στους γονείς μου θα το πω!





Τώρα που έγινα καλά,
κοίταξα μέσα μου βαθιά
κι αυτό που έμαθα ως εδώ
μαζί σας θα το μοιραστώ.





Σσσσσ! Είναι μυστικό...

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΥΛΑ
ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΡΑΪΔΟΥΛΑ!



ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Συμβουλές γενικής χρήσης του υπολογιστή, του κινητού, του τάμπλετ, του διαδικτύου.

- Ο υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο δεν είναι παιχνίδια, αλλά εργαλεία τεχνολογίας που κάνουν τη ζωή μας πιο παραγωγική, όμορφη και με περισσότερες ευκαιρίες μάθησης. Εξαίρεση αποτελούν ελάχιστες περιπτώσεις, όταν δηλαδή τα εργαλεία αυτά μεταμορφώνονται σε παιχνιδομηχανές με σκοπό την περιστασιακή μας ενασχόληση με το παιχνίδι σε χρόνους χαλάρωσης.
- Πηγαίνω με tous φίλους μου στην πλατεία της γειτονιάς μου, με οποιοδήποτε παραδοσιακό παιχνίδι μάς ευχαριστεί, και γενικά βγαίνουμε έξω για να χαρούμε.
- Αφιερώνω χρόνο στην οικογένειά μου για να μιλήσω με tous γονείς μου και να μοιραστώ μαζί tous τυχόν προβληματισμούς μου.

- Πάντα επιδιώκω την προσωπική επαφή με tous φίλους μου και όχι τη διαδικτυακή επικοινωνία μέσω chat.
- Δεν αντικαθιστώ τον αθλητισμό και την πραγματική ψυχαγωγία, δηλαδή το παιχνίδι, με τα διαδικτυακά παιχνίδια.
- Παιζω διαδικτυακά παιχνίδια μόνο εφόσον έχω τελειώσει τις καθημερινές υποχρεώσεις μου (μαθήματα, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.ά.) και δεν υπερβαίνω τη μία ώρα κάθε μέρα.
- Στις περιπτώσεις που δεν μπορώ να συμφωνήσω με tous γονείς μου πάνω σε διάφορα θέματα, όπως ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου αλλά και τα δικαιώματά μου, τότε υπάρχει έτοιμη και ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διώξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, www.cyberkid.gr, μια «φιλική σύμβαση» την οποία μπορώ να διαμορφώσω και να την υπογράψω από κοινού μαζί tous. Το κείμενο αυτό περιέχει τις καθημερινές μου υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά μου.
- Οτιδήποτε με απασχολεί στο διαδίκτυο ή στην πραγματική μου ζωή και με κάνει να αισθάνομαι άβολα το λέω άμεσα στους γονείς μου!