

# ΘΕΕ ΜΟΥ, ΚΟΙΜΑΣΑΙ;

Κάποιος φίλος μας στή Γαλλία, γεμάτος ἀπορία γιά ό, τι ἄκουγε νά συμβαίνει στόν κόσμο μας, ἄνοιξε τήν καρδιά του και μίλησε ἀπλά στό Θεό, μέ τά πιό κάτω λόγια:

– Πές μου Θεέ μου, κοιμᾶσαι;

Ἐύπνα!

‘Ο κόσμος σ’ ἔχει ἀνάγκη...

Ἐκεῖ κάτω, ἔνα παιδί πεθαίνει,

ἄλλοū, γίνεται πόλεμος,

πιό κεī, κάποιοι πεινοῦν,

ἐκεῖ κάτω, φίχνουν στή φυλακή φτωχούς κι ἀθώους...

Ἐκεῖ κάτω, ἐκεῖ κάτω...

– Πές μου, Θεέ μου, κοιμᾶσαι;

Πῶς; Τί εἰπες;

– “Οχι, δέν κοιμᾶμαι,

Γιατί εἶμαι Ἐ γ ώ τό παιδί, πού πεθαίνει.

Εἶμαι Ἐ γ ώ ἐκεῖνος πού σκοτώνουν μέ τίς βόμβες.

Εἶμαι Ἐ γ ώ ἐκεῖνος πού πεθαίνει ἀπ’ τήν πείνα.

Εἶμαι Ἐ γ ώ ἐκεῖνος πού φίχνουν στή φυλακή.

Εἶμαι Ἐ γ ώ ...

– Τότε, πές μου Θεέ μου, μῆπως εἶμαι ἐγώ ἐκεῖνος πού κοιμᾶται;

Ἐύπνησέ με Θεέ μου!

Μπροστά στήν ἀδικία και τόν πόνο, πού ὁ καθένας μας συναντάει, φυσικό εἶναι νά’ χουμε κι ἐμεῖς τά ἐρωτηματικά μας, πού ζητᾶνε κάποια ἀπάντηση. ‘Ο ἀγνωστος φίλος μας, μέ τή δική του σκέψη, μᾶς ἔδωσε κάποια ἔξηγηση:

Δέν εἶναι ὁ Θεός, πού κοιμᾶται κι ἀδιαφορεῖ γιά τόν ἀνθρώπινο πόνο, μᾶς λέει. Ἀφοῦ κι Ἐκεῖνος, ὁ Πλάστης μας, γεμάτος ἀγάπη γιά τό πλάσμα Του, ὑποφέρει μαζί του.

Ἐκεῖνοι πού εἶναι ἀνάγκη νά ξυπνήσουμε, φίλοι μου, εἴμαστε ἐμεῖς. Νά ξυπνήσουμε μέσα μας τήν ἀγάπη και τό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἄλλους πού ύποφέρουν, πού εἶναι μόνοι κι ἀρρωστοί. Και τότε, ή ἀγάπη θά βρει τρόπους ν’ ἀπαλύνει τόν ἀνθρώπινο πόνο. Μ’ ἔνα λόγο, μέ μιά ἐνέργεια, μέ τήν σκέψη, μέ τήν προσευχή. Νά ξυπνήσουμε φίλοι μου ἀπό τή νάρκη πού μᾶς βύθισε ὁ ἀτομισμός μας. Νά βγοῦμε ἀπό τόν ἐαυτό μας, πού μέ τά μικρά ἡ και μεγαλύτερα προβλήματά του συγκεντρώνει ἀποκλειστικά ὅλοκληρό το ἐνδιαφέρον μας.

Τότε θά’ μαστε σέ θέση νά Τόν νοιώθουμε «δυό φορές Θεό και δυό φορές Ἀγαπημένο».