

ΕΝΟΤΗΤΑ 17η : Ο Ιωάννης Καποδιστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)

- Εκλέγεται Κυβερνήτης της Ελλάδας από τη συνέλευση της Τροιζήνας (άνοιξη 1827) για 7 χρόνια
- 1828: Άφιξη στο Ναύπλιο

- Η κατάσταση στην οποία βρίσκει τη χώρα ο Καποδιστριας:

- ο λαός εξαθλιωμένος
- ληστές και πειρατές ελέγχουν μεγάλες περιοχές
- ο αιγυπτιακός στρατός παραμένει στη ΝΔ Πελοπόνησο
- τουρκικός στρατός στη Στερεά Ελλάδα

- Στο διπλωματικό πεδίο ο Καποδιστριας θέτει ως κύριους σκοπούς την:

- **αναγυρίση της αυξαρτησίας της Ελλάδας**
- **εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφών για το ελληνικό κράτος**

- **Παράλληλα, επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους με ισχυρή κεντρική εξουσία** κατά τα πρότυπα των αναπτυγμένων κρατών της δυτικής Ευρώπης.

- Ο Καποδιστριας έθεσε τις βάσεις της οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης, του στρατού και της εκπαίδευσης.



MΕΤΡΑ

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	Ανέστειλε τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας και συγκέντρωσε στα χέρια του όλες τις εξουσίες. Η Δ' Εθνοσυνέλευση, (Άργος 1829) επικύρωσε αυτές τις αποφάσεις και έθεσε τις βασικές αρχές μιας μελλοντικής συνταγματικής αναθεώρησης
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	α) συγκρότηση τακτικών ενόπλων δυνάμεων, β) αξιοποίηση οριομένων αγωνιστών, γ) ίδρυση του Λόχου των Ευελπίδων, δ) προσπάθεια για οργάνωση τακτικού πολεμικού ναυτικού, ε) καταπολέμηση πειρατείας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	α) σχημάτισε ένα πρώτο κρατικό ταμείο, β) προχώρησε στην ίδρυση τράπεζας και την κοπή ινομίσματος (φοίνικας), γ) εφάρμοσε αυστηρή λιτότητα στις δημόσιες δαπάνες, δ) εκσυγχρόνισε τη γεωργία (νέες καλλιέργειες, νέες μέθοδοι καλλιέργειας).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ίδρυσε το ορφανοτροφείο της Αίγινας, στο οποίο λειτούργησαν τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία (αντίστοιχα των σημερινών δημοτικών αλλά τετραετούς φοίτησης) ▪ τρία ελληνικά σχολεία (αντίστοιχα των σημερινών γυμνασίων) ▪ αρκετά χειροτεχνεία (επαγγελματικές σχολές) <ul style="list-style-type: none"> ➢ το Πρότυπον Σχολείου στο οποίο σπούδαζαν οι δάσκαλοι που προορίζονταν για τα αλληλοδιδακτικά ➢ το Κεντρικόν Σχολείον στο οποίο φοιτούσαν όσοι προορίζονταν για σπουδές στο εξωτερικό ➢ το Πρότυπον Αγροκήπιον (γεωργική σχολή) <p>Πίστευε ότι τη δεδομένη στιγμή η εκπαίδευση θα έπρεπε να παρέχει βασικές γνώσεις και επαγγελματική κατάρτιση γι' αυτό δεν προχώρησε στην ίδρυση πανεπιστημίου.</p>

Η ολοκλήρωση της επανάστασης

Η τελευταία –νικηφόρα- μάχη του Αγώνα, θα δοθεί στην Πέτρα της Βοιωτίας την 12η Σεπτεμβρίου 1829. Επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων ο **Δημήτριος Υψηλάντης**, ο οποίος θα κλείσει τον αγώνα που ο αδερφός του Αλέξανδρος είχε ξεκινήσει πριν οκτώ χρόνια



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πρωτόκολλο της Αυξερτησίας / 3 Φεβρουαρίου 1830

Υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις και αναγνωρίζει την Ελλάδα ως κράτος **ανεξάρτητο** το

οποίο θα εκτείνεται νότια της συνοριακής γραμμής που ορίζεται από τους ποταμούς

Αχελώο- Σπερχειό και περιλαμβάνει:

- Τη Στερεά Ελλάδα
- Την Πελοπόννησο
- Τα νησιά του Αργοσαρωνικού
- Την Εύβοια
- Τις Κυκλαδες
- Τις Σποράδες



Χάρη στους επιδέξιους χειρισμούς του Καποδιστρία τα σύνορα της Ελλάδας θα επεκταθούν νοτίως της γραμμής Αμβρακικού- Παγασητικού με τη συνθήκη της **Κωνσταντινούπολης, 1832**, η οποία υπογράφεται ενώ ο Κυβερνήτης είναι πια νεκρός.

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Η πολιτική του Καποδιστρία προκάλεσε **αντιδράσεις** από:

- Ισχυρούς προκρίτους (έχασαν το δικαίωμα να συλλέγουν φόρους, να δικάζουν και να είναι κυριάρχοι στις επαρχίες τους)
- Πλούσιους πλοιοκτήτες όπως ο Γ. Κουντουριώτης (οι Υδραιοί ζητούσαν υπέρογκες αποζημιώσεις για την απώλεια των πλοίων τους στον αγώνα)
- Φαναριώτες όπως ο Α. Μαυροκορδάτος
- Φιλελεύθερους διανοούμενους όπως ο Κοραής (αυτοί καυτηρίαζαν τον αυταρχισμό του Καποδιστρία και ήθελαν σύνταγμα)

Ταυτόχρονα:

- η Αγγλία και η Γαλλία υποκινούσαν στάσεις εναντίον του, γιατί τον θεωρούσαν όργανο της Ρωσίας. Με το μέρος του Καποδιστρία ήταν ο λαός.
- Από τις αρχές του 1830 σημειώθηκαν εξεγέρσεις κατά του κυβερνήτη (με αποκορύφωμα την ανατίναξη στον Πόρο από τον Α. Μιαούλη των δύο μεγαλύτερων πολεμικών πλοίων).
- Όταν ο Καποδιστρίας φυλάκισε τον πρόκριτο της Μάνης **Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη** θεωρώντας τον υπεύθυνο για αντικυβερνητικές ενέργειες, ο αδερφός του **Κωνσταντίνος** και ο γιος του **Γεώργιος** του δολοφόνησαν στο **Ναύπλιο (Σεπτέμβριος του 1831)**.